

# ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ ΝΕΑ

## Εφημερίδα Συλλογού Τριγλιανών

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979  
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 23

ΓΡΑΦΕΙΑ:  
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 21  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 220.484  
» 236.206

Εμβόσματα  
και δημοσιεύσεις  
εις κ. ΓΑΒΡ. ΜΗΤΣΟΥ  
Κομνηνών 21, Θεσ/νίκη



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ  
ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟΝ  
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ

Υπεύθυνοι:  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
Υπεύθυνος Συντάξεως  
ΜΗΤΣΟΥ Ι.

### ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΟΥ

## Τò 1980 με αγάπη

Του κ. Γ. Χατζηναστασίου

Για κάθε άτομο του πλανήτη μας οι πρωτοχρονιάτικες ευχές μας. Για μιιά μονολιθικά κοινή ευτυχία. Και στο τελευταίο αυτό τετρασύλλαβο συμπεριλαμβάνεται, οποιαδήποτε, κάθε μορφή χαράς για τόν γνωστό ή άγνωστο συνάνθρωπο. Για μιιά απόλαυση τής ζωής δίχως πόνο, αρρώστειες, φθόνο και βαρβαρότητες.

Η μιιά, όμως, όψη τών ευχών μας στο συνανθρώπινο σύνολο αυτή. Η άλλη: Για όλους: Καθένας ν' αγαπά τόν συνάνθρωπό του. Πώς θά ήταν ή γήινη ζωή, όταν καθημερινά θεωρούσαμε υποχρέωση, καθήκον, αποστολή, ν' αγαπούσε ανεξαιρέτα κάθε άτομο. Τήν ανθρωπότητα.

Μιλώ για τò «άτομο» σαν βασικό παράγοντα στο θεμέλιο των πρωτοχρονιάτικων ευχών μας. Γιατί απ' τὰ άτομα ξεπετιούνται οι προσωπικότητες που ρυθμίζουν τήν κοινή τύχη. Και προσωπικότητες σε μιιά ιδανική κοινωνία είναι όλοι. Τήν κοινή τύχη, έπωσδήποτε, τήν ρυθμίζει καθένας. Όποιοσδήποτε.

Και τί δέν μπορεί να συμβεί στο κοινωνικό σύνολο όταν και αυτός που ασχολείται με τò πλύσιμο τών ποτηριών κάποιου έστιατορίου δέν ξεπλύνει πεντακάθαρα τὰ ποτήρια του νερού. Πόσοι και πόσες αρρώστειες δέν πίνουν από αυτά; Είναι ή όχι φρουρός, φύλακας υπεύθυνος τής δημόσιας υγείας κι αυτός ό δόθεν ασήμαντος «λατζέρης»; Πρέπει ή όχι ή ευσυειδησία όποιοσδήποτε, θα φτισμένη στη συνανθρώπινη αγάπη, να προσφέρεται απ' τόν καθένα στον όποιοσδήποτε σαν δόλοψυχο δώρο του ατόμου προς τò άτομο;

Συνανθρωπισμός, βέβαια, που να λουλουδίσει σε όλα τὰ κοινωνικά σκαλοπάτια. Απ' τò ισόγειο μέχρι τόν τελευταίο κοινωνικοπνευματικό όροφο. Κι από γείτονα σε γείτονα. Επομένως και από λαό σε λαό. Φυσικά και από κάθε ήπειρο στην άλλη.

Αυτή είναι ή ευχή μας.

Στο κάτω-κάτω ό θνητός γεννιέται μελλοθάνατος. Παλεύει με σειρά από αρρώστειες από νήπιο, δίχως να φταίει σε τίποτα για τò αυτό. Χωρίς να τις προκαλεί. Αγωνίζεται στο διάβα τής γήινης ζωής του για να επιτύχει κάτι, για ν' αποκτήσει κάτι, και ξαφνικά κλείνει για πάντα τὰ μάτια δίχως να τόν ακολουθήσει στον τάφο τίποτα απ' τὰ αποκτήματά του. Γιατί λοιπόν, αυτός ό απάνθρωπος αγώνας τής ζωής για τò... «τίποτα»; Ποιός είναι ό προορισμός του ανθρώπου;

Ίσως δέν θά τò μάθουμε αυτό ποτέ. Δέν μας έλλειψε, όμως, απόλυτα, και ή λογική: Μπροστά στη κατάντια τής ανθρώπινης ζωής ως κάνουμε σκοπό και δίωμά μας τή συνανθρώπινη αγάπη. Φροντίδα μας να μεταμορφώσουμε ψυχικά τόν γεννημένο κακό σε κάπως καλλίτερο. Να εξαφανίσουμε τήν γύμνια και τήν πείνα απ' τόν γήινο κόσμο. Να βοηθήσουμε άποτυχεστικώτερα τόν άρρωστο για να ξαναχαρεί, έστω κι αυτά τὰ πρόσκαιρα αγαθά του πλανήτη μας.

Να κάνουμε τή γήινη ζωή... ανθρώπινη, ώστε φτάνοντας όποιοσδήποτε στο τέρμα της να μην αποχωρεί σαν διαβάτης από κάποια ζούγκλα.

Κι αυτά για τόν καθένα, μιιά και για όλους.

Ευχές, πρόσθετες, όμως, στους συμπατριώτες. Χωριστές. Με τὰ χείλη τής ψυχής μας.

Αδελφια, Τριγλιανοί! Ζήστε δλόγεροι αυτή τή χρονιά. Πάντοτε μ' επιτυχία σε κάθε σας προσπάθεια. Με διαρκή ειρήνη. Με τήν απόλαυση τής αγάπης καθενός που θά βρίσκεται κοντά σας. Με τήν περηφάνεια τής δημιουργίας μιιάς Έλλάδας που να θεωρείται «σκληρό καρδί» στα δόντια όποιοσδήποτε άρπαγάρου. Και με τήν Κύπρο μας ελεύθερη. Ένωμένη με τήν αιώνια μάννα - Έλλάδα.

Η ανατολή αυτής τής χρονιάς ως είναι Θεοσταλμένη για όλους.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΜΕΤΑ ΤΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  
ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ  
ΕΥΧΕΤΑΙ  
ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΣ  
ΚΑΛΑ  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
Υγεία, Χαρά  
και Ευτυχία για  
τόν ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ  
ΧΡΟΝΟ 1980



### ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

Του Θανάση Πιστικίδη

Χριστούγεννα και "Αι Βασίλης όπως τραγουδιόνταν ή φέλονταν στην παλιά Τρίγλια. Σήμερα αυτά τὰ κάλαντα δέν ακούγονται πιά. Τὰ γράφω για να τὰ θυμίσω στους παλιούς και οι νεότεροι αν θέλουν ως τὰ θάλουν σε καμιά βιβλιοθήκη για ανάμνηση, όσοι έχουν ενδιαφέρον.

Τὰ κάλαντα στην πατρίδα άρχιζαν να φέλονται από τò άπομεσήμερο τής παραμονής και συνεχίζονταν ως τò μεσημέρι άνήμερα τής γιορτής.

Γι' αυτό τὰ παιδιά, φέλοντας από βραδύς, έλεγαν «Καλήν έσπέραν άρχοντες...», ενώ άνήμερα τής γιορτής έλεγαν «Καλήν ήμέραν άρχοντες...».

#### ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Καλήν έσπέραν άρχοντες αν είναι όρισμός σας Χριστού τήν θείαν γέννησιν να πω σε' άρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερα εν Βηθλεέμ τή πόλει οι ουρανοί άγάλονται χαίρει ή κτήσις όλη.

Έν τή σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη τών άλόγων ό Βασιλεύς τών Ουρανών και Λυρωτής τών όλων.

Πλήθος άγγέλων ψάλλωσιν τή δόξα εν Ύψιστης και τούτο άξιον έστι ή τών ποιμένων πίστις.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 2η σελίδα

### ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

Πρό έτών δια τò παιδί ιδρύθη και λειτουργεί εις τήν κοινότητα Νέας Τρίγλιας τò ΤΣΑΚΩΝΕΙΟ ΝΗΣΙΑΓΩΓΕΙΟ τò όποιον ήτο ευγενής δωρεά τής εκλεκτής συμπατριώτισσάς μας κ. Αγγελικής Τσάκωνα που έτίμησε και τιμά δια τού όνόματός της όλους τούς συμπατριώτες μας.

Έφέτος επ' ευκαιρία τού Έτους τού Παιδιού θεωρήσαμε καθήκον μας να συμβάλουμε και έμεις ως Σύλλογος Τριγλιανών εις τήν χαράν τών μικρών παιδιών μας και τήν ψυχαγωγία των, δημιουργώντας παιδικές χαρές εις όσο τò δυνατόν περισσότερες γειτονίες τού χωριού μας Ν. Τρίγλια.

Ο Σύλλογός μας μετά τού παραρτήματος Ν. Τρίγλιας ως και τής άμερίστου συμπαράστασης τού δραστηρίου και ικανού προέδρου τής κοινότη-

τος κ. Μπαμπαροξή Νικολάου απέφασσε τήν δημιουργία παιδικών χαρών. Δια τόν αυτόν ως άνω σκοπόν ό πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου τού Συλλόγου Τριγλιανών Θεσ/νίκης κ. Ιορδάνης Στεργίου ευγενώς προσέφερε 30.000 δραχ. Έπειδή όμως θά χρειασθούν άκόμη άρκετά χρήματα δια τήν δημιουργία τών παιδικών αυτών χαρών, μέσω τής αγαπη-

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 3η σελ.

#### Νέα έκλογή Προέδρου

Τήν 30 Νοεμβρίου 1979 εξέλεγη πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου τού Συλλόγου Τριγλιανών Θεσσαλονίκης ό κ. Στεργίου Ιορδάνης.





