



ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ ΝΕΑ

8 Ιουνίου 1984

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κομνηνών 21
Θεσσαλονίκη
Τηλέφ. 236-206

Κ.Α. 54624 Θεσσαλονίκη

Εκτύπωση «Τυποτεχνική»
ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΒΑ
Πλατ. Αγ. Γεωργίου 13
(Ροτόντα)
Τηλέφωνο 201-840Εμβάσματα
και δημοσιεύσεις
στον κ. ΓΑΒΡ. ΜΗΤΣΟΥ
Κομνηνών 21 Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Ανάμεσα στους αποδήμους

■ Του ΑΝΑΣΤΑΣΗ Γ. ΤΑΚΑ

Βρίσκεται στο Σίδηνο της Αυστραλίας, για μια επίσκεψη έξι μηνών, που όπου νύγαι τελειώνει. Κάθεσαι, γιορταστική σύναξη σήμερα, εκεί, στο τραπέζι, ανάμεσα στους απόδημους, τους γεμάτους πατρίδα, τους γεμάτους Ελλάδα, που, κάθε λεπτό του ελεύθερου χρόνου τους, αφήνουν φυγή, καρδιά και μυαλό για δουλιά-ξου στη γλυκιά και πικρή, στην ευχάριστη και οδυνηρή ανάμνηση του γενέθλιου τόπου τους. Ξρόνια τώρα —πολλοί από αυτούς δεκαετίες ολόκληρες— κουβαλούν μέσα τους ιστορίες και τραγούδια, τόπους και στηρίξεις μιας περασμένης ζωής, η οποίη και αδυστητη πραγματικότητα τους ανάγκασε να την τερματίσουν, ακόμα και για την αργηθύνη, για να μπορέσουν να φτιάξουν μια άλλη καλύτερη.

Η φυγή, η αναζήτηση, το κυνηγητό της τύχης, η περιπέτεια —αυτή η μεγάλη δημιουργική αρετή του Έλληνα— ζει μέσα τους, φουχτώνει σαν μεγάλη ζεστή παλάμη την καρδιά τους, κυριεύει φυγή και μυαλό, κυκλοφορεί στις αρτηρίες, στις φλέβες τους και ως τα πιο ακραία σημεία του κορμού τους. Πλανιούνται σε θλασσές και σε ερήμους, σε πολύδεσμες πολιτείες και σε δουλειές λιγοκατούχητα μέρη, σε απέραντες φάρμες... Ο ιδρώτας τους τους λουζεί μπροστά σε μηχανές που αγκομαχούν, επάνω στο τιμόνι, που αλωγίζει ακούραστο τη γιγάντια πολιτεία. Το δλέπουν αισιόδοξα να καταπίνει, με τον πειθαρχητικό μετρητή, τα ατέλεωτα χιλιόμετρα. Είναι τα γούμερα αυτά, που σφραγίζουν την πικρή δια του μεροκάματου, τη συνήθεια της ξενητεμένης ζωής τους.

Βρίσκεται ανάμεσά τους, ανάμεσα στις γεμάτες ζωντάνια και ελπίδα ανθρώπινες αυτές υπάρξεις και χαρέσαι την δύλιο αυτοπεποίθηση παρουσία τους. Τους ακούς τους μετανάστες μας, που «σκυρτοί στο πόστο τους ξεχνάνε τη μιλιά τους», να σου λένε λόγια γεμάτα φρόνηση, απλή —όχι απλοίκη— σοφία και αλήθεια, μαζεμένες, σταγόνα σταγόνα, από το ρακοκάλανο της πλούσιας σε εντυπώσεις και εμπειρίες καθηγητικής τάσης τους.

Τους διλέπεις, τους ακούς να σου λέγει πράγματα, που σε πείθουν, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι προϊκισμένοι με μια φωτιά, που σιγοκάιει στο πνεύμα τους και στην φυγή τους και τους κάνει ικανούς να ανακαλύπτουν, μέσα τους και γύρω τους, πάντοτε κάτι και-



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ

ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝΥπεύθυνος:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Υπεύθυνος Συντάξεως
ΜΗΤΣΟΥ Ι.

Λαϊκό γλέντι οργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Νέας Τρίγλιας



Το χορευτικό συγκρότημα πολιτιστικού συλλόγου Ν. Τρίγλιας

Αν βολτάριζες στην πλατεία τα χαράματα της Δευτέρας 23 Απριλη, θα βρισκόσουν μπροστά σ' ένα πρωτόγνωρο θέαμα.

Την Τρίγλια μας βρήκε το πρώτο φως της ημέρας να μοσχοβολά τσίκνα απ' το ψήσιμο των αρνιών. Μια τσίκνα που τ' ανάλασφρο πρωινό βοριαδάκι ταξιδεύει να φτάσει στις μύτες των Τριγλιανών για να πάρουν χαμπάρι και να κατέβουν αργότερα στο μεγάλο μας γλέντι.

Λίγο πιο μακριά απ' το χώρο αυτό μια συντροφιά από γυναίκες έφτιαχνον με μεράκι κι ευχαριστησή πίττες, ενώ τα φαγητά που ετοιμάζονται δίπλα στη γέννηση της άλλη τη νύχτα φήνονται και ευδοίαζαν.

Στημένα στο πάρκο και τα βαρέλια με το κρασί, άφθονο για να μεθύσουμε δύοι. Δίπλα ακριβώς άρχισαν να ετοιμάζονται τα πιάτα με τις σαλάτες, τα τυριά, τα κόκκινα αυγά.

Οι Τριγλιανοί μαζεύτηκαν και τόριξαν στο φαγοπότι..

Σε λίγο εμφανίστηκαν τα νειάτα μας. Τα χορευτικά του Πολιτιστικού Συλλόγου περνούν χορεύοντας λες και πετούν μπροστά στα μάτια μας. Πρώτα το μικρό χορευτικό, ύστερα το μεγάλο.

Σε πλειστά στην 3η Σελίδα



Την ώρα που φήνονται τ' αρνιά

ταν μια διαφορετική ημέρα. Μόνο που η βροχή, που όλες αυτές τις μέρες μας έπεζε κρυφούλι, δεν άργησε.

Ας ευχηθούμε του χρόνου περισσότερα.

ΧΡΥΣΗ ΣΑΡΑΦΗ-ΜΠΑΡΜΠΗ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΙΤΕΡ

Ο σεβασμιώτατος Μητρόπολίτης Αυστρίας και Έξαρχος Ιταλίας και Ουγγαρίας Χρυσόστομος Τσίτερ, ανεψιός επ' αδελφή του Εθνομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου, εγενήθη εις Τρίγλιαν της Βιθυνίας.



ων, εκκλησιαστικών και πολιτικών.

Εδημοσίευσε τα εξής έργα: «Τρεις μεγάλοι διδάσκαλοι του Γένους», 1934, «Λόγιοι μετά την άλωσιν», 1935. Μετέφρασε το Βιβλίο του F. SPUNDA «Το Άγιον Όρος» και εκδίδει το περιοδικό «Στάχυς».

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΑΝΟΙΞΕ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

■ Ευχαριστήριο του προέδρου

Ο πρόεδρος της κοινότητας Νέας Τρίγλιας ευχαριστεί τον συμπατριώτη μας από τον Καναδά ERNEST CONDOW για την προσφορά των 20.000 δραχμών σε ειδικό λογαριασμό που ανοίγει η κοινότητα της Νέας Τρίγλιας

και ο Σύλλογος μας για την ανέγερση κοινοτικού ιατρείου και πολιτιστικού κέντρου.

Παρακαλούμε τους απανταχού συμπατριώτες μας να προσφέρουν διά μπορεί ο καθένας γι' αυτόν τον κοινωνικό σικοπό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΝΑΣ

Την Κυριακή 1η Ιουλίου 1984 και ώρα 9 π.μ. θα γίνουν στα γραφεία του συλλόγου στη Ραφήνα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.

Προ των αρχαιρεσιών θα λογοδοτήσει το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο και θα αγανωγίωθει το πόρισμα της εξελεγκτικής επιτροπής.

Παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου να προσέλθουν για φήμιση των νέων διοικητικών συμβούλων.

Γιορδηφιότητες πρέπει να κατατεθούν γραπτώς μέχρι της 28-6-84.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ

Αληθινές ιστορίες του χωριού

Ο ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΚΟΚΑΛΑΣ

Με το Δημητρό Κοκκαλά (πρωτοσύγκελο) ασχολήθηκα και άλλοτε. Σήμερα λοιπόν μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ και πάλιν. Διότι ο πρωτοσύγκελος ήταν ένας ανθρώπος τύπου Ναστραδίν Χότζα. Ήταν πεντεμα ανήσυχο. Δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο της σωπής. Γι' αυτό άφησε και πολλά ανέκδοτα. Ήθελε να βρίσκεται συνεχώς σε νταλαβέρες του πάρε και δώσε.

Οι Τριγλιανοί του έδωσαν οικόπεδο και σπίτι στη Νέα Τρίγλια, αλλά αυτός δεν τα θέλησε, τα παράτησε και πήγε στα Μ. Μουδανιά, διότι τα Μουδανιά ήταν και είναι το επίνιον του νομού Χαλκιδικής.

Στα Μουδανιά, εκτός από τη συνηθισμένη δουλειά που έκανε, δηλαδή το τσαμπαζλίκι (ζωεμπορία) και το ναλμπάντικο (πεταλούργειο) αν δεν είχε δουλειά, έζεσε το άλογό του στη σούστα και πήγαινε στο μπαλουχάνα (ψωραγορά), έπαιρνε δύο κάσσες σαρδέλες, έβαζε μπόλικο μπούζι (πάγο) και τις πήγαινε στα χωριά να τις πουλήσει και στη συνέχεια θα έβρισκε κανένα άλογο ή και γάιδαρο για τη δουλειά του.

Πήγαινε σε μακρινά μέρη, όπως στον Άγιο Πρόδρομο, στον Ταξιάρχη, στα χωριά του Χολομάντα, γιατί ήξερε ότι εκεί επάνω δεν πήγαιναν άλλοι ψωράδες πουλητές. Αυτοί πήγαιναν στα κοντινά μέρη, διότι τότε δεν υπήρχαν τα μέσα, δηλ. αυτοκίνητα κ.λ.π. όπως σήμερα.

'Ολοι οι πουλητές είχαν αλογόσουστες. Δεν ήθελαν να ξεμακρίνονται από τον τόπο τους γιατί ήταν πολύ κουραστικό.

Αυτό θέβαια το γνώριζε ο πρωτοσύγκελος, γι' αυτό και πήγαινε στα μακρινά μέρη γιατί εκεί οι άνθρωποι λαχταρούσαν για τη θαλασσινό ψάρι.

Μια φορά πήγε στον Ταξιάρχη και έσφρωτε στα ψάρια στον καφενέ. Μέσα στο καφενέο είδε έναν άνθρωπο που φορούσε μια μαύρη κάπα. Αυτός ο άνθρωπος, όπως κατάλαβε, ήταν τσομπάνος, ο

οποίος συνεχώς το δεξιό του χέρι το έβαζε στη μύτη του και συνέχεια την έζυνε.

Τα ψάρια έγιναν ανάρπαστα από τον κόσμο. Όταν τελείωσε τη δουλειά του έκανε νόημα στον τσομπάνο να θυγεί έξω, οπότε τον ρώτησε πόσο καρό είχε αυτό το σπυρί στη μύτη του.

— Ιέχουν ιέναν χρόνους απόχου, είπε ο τσομπάνος.

— Δεν μου λες, έχεις κανένα όσπρο ζουνάρι;

— Ιέχου στου σπίτι μ,

— Τότε πάμε στο σπίτι σου, του είπε ο πρωτοσύγκελος.

Τράβηξαν για το σπίτι και τότε ο τσομπάνος από αλόργανα φώνασε:

— Μουρή Αναστάσα φέριμ ακάτι του άσπρου του ζουνάρι.

Ο πρωτοσύγκελος πήρε το ζουνάρι και είπε στον τσομπάνο:

— Δώσου μου το δεξιό σου χέρι (αυτό που έζυνε συνεχώς τη μύτη του).

Στη συνέχεια το έδεσε από τον καρόπι με το ζουνάρι, το έστριψε ένα γύρω στη μέση του τσομπάνου και έπειτα το σταύρωσε τρεις φορές με ένα μαυρομάνικο μαχαίρι. Αυτό ήταν το λεγόμενο τελέσμι.

Μετά είπε στον τσομπάνο:

— Εγώ γιατρέω ωυτά τα σπυριγιά. Δε θα το πειράξεις καθόλου ως που νάρθω εγώ μετά από δεκαπέντε μέρες. Θάρθω εγώ να σου το λύσω. Θα σου φέρω και ένα φάρμακο να πάρεινες από το στόμα και θα γίνεις καλά.

Ο Τσομπάνος μόλις άκουσε αυτά, είπε στον πρωτοσύγκελο:

— Ρισύ ίαν θαμφικάσεις καλά του σπυριμ, ιγώ θα σδώσου ιέναν τινικέν γιδίσο τουλουμούτιρ.

Φεύγοντας ο πρωτοσύγκελος, ξαναείπε στον τσομπάνο:

— Μη τυχών το ξαναπεράξεις το σπυρί...

Έπειτα από 15 μέρες ξαναπήγε στον Ταξιάρχη ο Κοκκαλάς.

Στο μεταξύ το σπυρί του τσομπάνου, που δεν το είχε πειράξει επί 15 μέρες, είχε μαραθεί.

Ο πρωτοσύγκελος έλυσε το χέρι του τσομπάνου και

■ Λαογραφικό ευθυμογράφημα

του έδωσε ένα μικρό κουτί με το φάρμακο, που δεν ήταν άλλο από λίγη ζάχαρη, αλεύρι και σόδα. Τότε του είπε:

— Θα παίρνεις κάθε μέρα λίγο στην άκρη του χουλιαριού και ξανά δεν θα θυγάλησε πάντα το σπυρί.

Ο τσομπάνος από τη χαρά του του γέμισε έναν τενεκέ τουλουμούτιρ, αυτό που του είχε τάξει.

Αυτά με τον πρωτοσύγκελο και πολλά άλλα, που θα συνεχίσουμε.

ΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής

«ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ»

Του Αναστάση Τακά

Και ένα άλλο βιβλίο σχετικά με τις χαμένες πατρίδες, πέρασε χωρίς την απατούμενη προσοχή.

Ο «ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ» του συμπατριώτη εκπαιδευτικού κ.

Αναστάση Τακά. Μέσα από

το αυτοβιογραφικό του πλάι

στο περιόδοντας καταστάσεις και

πρόσωπα με ντοστογιεφάση

κινητή ψυχανάλυση, μα και άλλη

η φαντασματογρία του τρόπου

ζωής και του πολιτισμού

της παλιάς μας Τρίγλιας.

Λογοτέχνης γνωστός, δημο

σιογράφος και εκπαιδευτικός

ο φίλος συμπατριώτης κ.

Αναστάσης Τακάς, έγραψε

ένα δυνατό βιβλίο γεμάτο

συγκίνηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Η. ΤΣΙΤΕΡ

Ιατρός

Το προξενιό

Α ο δικός μου έναι κυπαρίση, ένα αξέραιτος, έναι εσνάφι και νουκοκυρόπιδιο, έχει κτι το βιός του ο γονιός του, προχτές γέννησε και η γαϊδούδα τους κι έκανε ένα κουκούρη, έναι ο... ράφτης, κάτω στο ντερέ στο Τσαρού.

Σα καλός έναι μαρή Ανέτα, έξρω το παλιάρι κι ο γονιός του έναι φίλοι με τον άντρα μου, άντε, άντε, απ' το στόμα σου και στο Θεού τ' αυτί καλό νάχεις μαρή Ανέτα. Φώναξε μαρή το Πολυενίο να της το πούμε να γιαδούμε, τι θα πει.

Τι θα πει μαρή, ότι πούμε εμείς οι γονιόι του θα κάνει, κείνο έναι καλό κορίτσι και ακούει. Μονάχα πριν λίγες μέρες, εφέρασι άλλο προξενιό για τον Ντελζαχαρία, τον μπεζή, το καπημένο έβανε τα κλέτα, δεν ήθελε αυτόν τον πατάλη, τον γιουρούνη.

Η κυρή Σμαραγδή πειρεγάζεται την κυρ - Ανέτα...

Τι χαθαντίσι με φέρνεις μαρή, για να γιαδώ, τι θλέπω; τοεμέρια, μανίκια ξιστρεμένα, για να γιαδώ και τις κάλτσες σου, να, να κι αυτές ανάποδα τις φορείς, προξενιό μας φέρνεις μαρή;

Ναι μαρή Σμαραγδω προξενιό σε φέρνω, γιατί δε το θέλεις; Το καπημένο της πριν τον πατάλη, είσαμε κεινοπάνου κοπέλα, γένεις τις περιμένεις;

Άντε, άντε το καφέ κι έλα κάτες δω να σε τα πω.

Η κυρά Σμαραγδή φτιάχνει τον καφέ κι έρχεται κοντά στην κυρ - Ανέτα.

Άικου να σε πω θρε Ανέτα, αυτές τις μέρες σε φέρνεις δυο προξενιά για το κορίτσι, απέ εγώ δε το ήθελα, το κορίτσι ακόμα έναι μικρό και λέω να περιμένω καπάτι να μεταστέψει.

Τι να μεστώσει μαρή, ακόμα να μεστώσει; δεν την έχεις την πατούμασι σε φέρνεις δυο προξενιά για το κορίτσι, απέ εγώ δε το ήθελα, το κορίτσι ακόμα έναι μικρό και λέω να περιμένω καπάτι να μεταστέψει.

Είναι για έναι.

Ε τότες τι περιμένεις; έναι τώρα απόνω στο τάβι του, τι περιμένεις να συτέψει;

Να θρε Ανέτα, προχτέ η Λεμπιάδα με είπε για έναι πρόσωπο, δε θέλω τώρα να σε το πω, μα αυτός θρε χρυσή μου έναι σκέτος σαλαμού σάκης, σκέτος σαφάλης. Ντάρικα την άκουα και την είπα, μαρή Λεμπιάδα, εγώ το κορίτσι μου δεν το δίνω στα τσοπλούκια, όστο να κάτσει.

Για πέσμεις αμέ για το δικό σου, ποιός έναι μαρή.

Ντάρικα = με δυσκολία. Τσοπλούκια = σκουπίδια. Κιμπάρης = ευπρεπής. Εσνάφι = επαγγελματίας. Κουρκούρι = γαϊδουράκι. Τσαροί = αγορά. Μπεζής = αγροφύλακας. Κλέτα = κλάματα. Γιουρούκ

Κοινωνικά

Πέτυχε στα Α.Ε.Ι.

— Ο Δημήτρης Τσιπουράς από τη Νέα Τρίγλια πέρασε στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών και τα παραρτήματα Ν. Τρίγλιας και Ραφήνας του εύχονται καλή πρόοδο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου των απανταχού Τριγλιανών (Θεσ) νίκησε μετά των συμδουλίων των παραρτημάτων του Νέας Τρίγλιας και Ραφήνας εύχονται ολόψυχα στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν.

— Ο κ. Δημήτριος Συριανίδης και η σύζυγός του Αθηνά απέκτησαν αγοράκι.

— Το ζεύγος Δημητρίου και Στέλλας Ρώμα απέκτησε κοριτσάκι.

— Το ζεύγος Βασιλείου και Πάτρας Μαλακόζη απέκτησε κοριτσάκι.

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών Θεσσαλονίκης μετά των παραρτημάτων του Νέας Τρίγλιας και Ραφήνας εύχονται ολόψυχα στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν.

— Ο κ. Δημήτριος Συριανίδης και η σύζυγός του Αθηνά απέκτησαν αγοράκι.

— Ο κ. Δημήτριος Συριανίδης και η σύζυγός του Αθηνά απέκτησαν αγοράκι.

— Ο κ. Γεώργιος και η κ. Ευστρατία Καλουράκη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Μενέλαος και η κ. Ευθυμία Δαλαβέρα βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Κυπριανό. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Την κ. Καλλιόπη Καρά από την Αμερική για χρηματική προσφορά στα Τριγλιανά Νέα δρχ. 5.190 εις μνήμη προσφιλών γενέρων της.

— Τον κ. Βασίλειο Μαστρογιάννη από την Αυστραλία για χρηματική προσφορά 1.910 δρχ. για τα Τριγλιανά Νέα.

— Τον κ. Λάζαρο Χρυσαφίδη για χρηματική προσφορά 5.000 δρχ. για οικονομική ενίσχυση του παραρτήματος Ν. Τρίγλιας του συλλόγου Τριγλιανών.

— Τον κ. Λάζαρο Χρυσαφίδη επίσης για χρηματική προσφορά 5.000 δρχ. για ενίσχυση της φιλαρμονικής Ν. Τρίγλιας.

— Την οικογένεια Γεράσιμου και Θάλειας Βάρθη, για χρηματική προσφορά 3.000 δρχ. για τη φιλαρμονική Νέας Τρίγλιας αντί στεφάνου εις μνήμη Αγαστάση Μήτου.

— Την οικογένεια Βασιλείου Παλπατζή για χρηματική προσφορά 2.500 δρχ. για τη φιλαρμονική Ν. Τρίγλιας εις μνήμη Αγαστάση Μήτου.

— Την οικογένεια Αγγελίου Βασιλείου Παλπατζή για χρηματική προσφορά 2.500 δρχ. για τη φιλαρμονική Ν. Τρίγλιας εις μνήμη Αγαστάση Μήτου.

— Ο πολιτιστικός σύλλογος Ν. Τρίγλιας ευχαριστεί τον κ. Γεώργιο Μπαρμπή για δωρεάν προσφορά αγαψωκτικών κατά την ημέρα εκδηλώσεων του λαϊκού γλεντιού.

Επίσης τον κ. Νικ. Μπόλκα για χρηματική προσφορά 4.000 δρχ. για ανάγκες του πολιτιστικού συλλόγου.

— Τον ιερέα Ν. Τρίγλιας κ. Πολύζο Γεώργιο για τη δωρεά δυο διδιλίων προς εμπλουτισμό της διδιλοθήκης του πολιτιστικού συλλόγου Ν. Τρίγλιας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στη Δυτ. Γερμανία

Ο κ. Αθανάσιος Ηρακλέους Δουμάνης και η σύζυγός του Χριστίνα απέκτησαν αγοράκι.

Στη Θεσσαλονίκη

Το ζεύγος Δημητρίου και Αναστασίας Ρούσκα το γένος Σακελλαρίδη απέκτησε κοριτσάκι.

Στη Νέα Τρίγλια

Το ζεύγος Κωνσταντίνου και Αικατερίνης Καλλιστάζη απέκτησε κοριτσάκι.

— Το ζεύγος Δημητρίου και Στέλλας Ρώμα απέκτησε κοριτσάκι.

— Το ζεύγος Βασιλείου και Πάτρας Μαλακόζη απέκτησε κοριτσάκι.

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών Θεσσαλονίκης μετά των παραρτημάτων του Νέας Τρίγλιας και Ραφήνας εύχονται ολόψυχα στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν.

— Ο κ. Δημήτριος Συριανίδης και η σύζυγός του Αθηνά απέκτησαν αγοράκι.

— Ο κ. Δημήτριος Συριανίδης και η σύζυγός του Αθηνά απέκτησαν αγοράκι.

— Ο κ. Γεώργιος και η κ. Ευστρατία Καλουράκη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Μενέλαος και η κ. Ευθυμία Δαλαβέρα βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Κυπριανό. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Ανθούλα Χατζηνικολάου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Βασιλική. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Γεώργιος και η κ. Ευστρατία Καλουράκη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Κυπριανό. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Μενέλαος και η κ. Ευθυμία Δαλαβέρα βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Ανθούλα Χατζηνικολάου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Βασιλική. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Γεώργιος και η κ. Ευστρατία Καλουράκη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Μενέλαος και η κ. Ευθυμία Δαλαβέρα βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Ανθούλα Χατζηνικολάου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Γεώργιος και η κ. Ευστρατία Καλουράκη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Μενέλαος και η κ. Ευθυμία Δαλαβέρα βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Ανθούλα Χατζηνικολάου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Γεώργιος και η κ. Ευστρατία Καλουράκη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Μενέλαος και η κ. Ευθυμία Δαλαβέρα βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Ανθούλα Χατζηνικολάου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Γεώργιος και η κ. Ευστρατία Καλουράκη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Μενέλαος και η κ. Ευθυμία Δαλαβέρα βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Ανθούλα Χατζηνικολάου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Γεώργιος και η κ. Ευστρατία Καλουράκη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Μενέλαος και η κ. Ευθυμία Δαλαβέρα βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Ανθούλα Χατζηνικολάου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Γεώργιος και η κ. Ευστρατία Καλουράκη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Μενέλαος και η κ. Ευθυμία Δαλαβέρα βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος παρέστη η κ. Αναστασία Ν. Μανιού.

— Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Ανθούλα Χατζηνικολάου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Αν

