

ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ ΝΕΑ

10 Νοεμβρίου 1984

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 49

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κομνηνών 21
Θεσσαλονίκη
Τηλέφ. 236-206

Κ.Α. 54624 Θεσσαλονίκη

Εκτύπωση «Τυποτεχνική»
ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΒΑ
Πλατ. Αγ. Γεωργίου 13
(Ροτόντα)
Τηλέφωνο 201-840

Εμβάσματα
και δημοσιεύσεις
στον κ. ΓΑΒΡ. ΜΗΤΣΟΥ
Κομνηνών 21 Θεσσαλονίκη

Εφημερίδα Συλλόγου Τριγλιανών



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΘΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ
ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ

Υπεύθυνοι:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Υπεύθυνος Συντάξεως
ΜΗΤΣΟΥ Ι.

Καθημερινότητα

ΝΟΜΟΙ ΓΡΑΦΤΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΟΙ

• Του ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑ

Υπήρξα, μπροστά από καμιά δεκαριά μέρες, μάρτυρας ενός επεισοδίου ανάμεσα σε δυο οδηγούς. Ο ένας ήταν ταξιτζής, ο άλλος κάποιος ιδιώτης, επαγγελματίας ίσως ή ένας βιομήχανος. Αδιάφορο. Εκείνο που, κατά τη γνώμη μου, είχε και έχει σημασία, είναι ότι ο δεύτερος, το έτερον, θα λέγαμε καθαρολογώντας, πρόσωπον του επεισοδίου, οδηγούσε μια «Μερσεντές» τετρακοσιοπεννηντάρα ολοκαινούργια, θγαλμένη λες εκείνη τη στιγμή από το κουτί, αμάξι να το βλέπεις και να χαίρεσαι όχι μόνον την πρόοδο της τεχνολογίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και την ανώτερης ποιότητας και στάθμης αισθητική του σχεδιασμού και των κατασκευαστών της. Αμάξι με ένα αλλιώτικο χρώμα, ένα γοητευτικό πρασινογκρί, με δυο λέξεις, το όλο του, χάρμα α ο φ θ α λ μ ω ν, θέμα αξίας τεσσάρων πέντε εκατομμυρίων δραχμών.

Ο ιδιοκτήτης του, ο άνθρωπος ο καθισμένος στο θολάν της ωραίας «Μερσεντές», ένας ομορφάνθρωπος, ψηλός γύρω στο ένα ενενήντα—όπως φάνηκε όταν κατέβηκε από το αμάξι του—περίποιημένος, καλοντυμένος «κατρ επέγκλ» όπως λένε οι Γάλλοι τους φροντισμένους στο ντύσιμό τους, και, όπως έδειξε από την πρώτη στιγμή, με αγωγή, με τρόπους. Ο ταξιτζής—για να σκιαγραφίσουμε κι αυτόν—ένας συνηθισμένος άνθρωπος του καθημερινού μόχθου, μάλλον ένα «ανθρωπάκι» στη φυσική του δομή και στην εμφάνισή του. Και όσον αφορά στη συμπεριφορά του—για να ολοκληρώσουμε το πορτραίτο του—από αγωγή και από ανατροφή «μεσά-

νυχα». Στερημένος από τα δυο αυτά όρατα, μα τόσο αισθητά στη ζωή μας ατομικά και ομαδικά αγαθά.

Υπαίτιος, κατά την ορολογία του Κ.Ο.Κ., ήταν ο ταξιτζής. Μια διάσημη, μια απροσεξία του είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό γδάρισμα και το εκτεταμένο βαθούλωμα του μπροστινού δεξιού φτερού της «Μερσεντές». Ο οδηγός της κατέβηκε από το πληγωμένο αμάξι του και, ήπιος, γαλήνιος, ευγενέστατος, αφού διεπίστωσε τη ζημιά, που είχε πάθει το αυτοκίνητο (καμάρι και φωνή του καλού γούστου του), πλησίασε τον ταξιτζή, που δεν το είχε κουνήσει από τη θέση του και του είπε, χωρίς οργή, χωρίς παραφορά, σχεδόν σε φιλικό τόνο, απτά, πάνω κάτω, τα λόγια, με ολοφάνερη διάθεση να του συχωρήσει:

— Μα, αγαπητέ μου κύριε, γιατί δεν προσέχετε; Μου κάματε σημαντική ζημιά στο αμάξι. Και είναι πανάκριβο και καινούργιο. Μόλις έχω κάνει χίλια χιλιόμετρα.

— Έχω ασφάλεια, κύριε, απαντά αγέρωχα, σίγουρα και σχεδόν αυθάδικα ο ταξιτζής, χωρίς, ο αθεόφοβος, να καταδεχτεί να κατέβει από το ταξί. Πάρτε τα στοιχία μου, δώστε μου τα δικά σας και εγώ θα πάω στην ασφάλειά μου να κάνω δήλωση. Δέχομαι ότι φταίω και θα το επισκευάσετε χωρίς να ξοδέψετε. Τα παραπάνω λόγια είναι περιττά...

— Δεν είναι περιττά τα λόγια κύριε, απαντά ο παθών, με έκδηλη την προσπάθειά του να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Εκτός του ότι σφυρηλατημένο και θαμμένο το αμάξι μου θα χάσει

♦ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 2η ΣΕΛΙΔΑ

ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Η ιστορία της πατρίδας μας είναι γεμάτη από επετείους. Αυτή όμως η επέτειος, της 28ης Οκτώβρη 1940, είναι κάτι εξαιρετικό για μας. Είναι η επέτειος της δικιάς μας γενιάς, αυτή που σημάδεψε τη ζωή μας. Δεν είμαι ιστορικός για να αναφερθώ σε πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα, ούτε πολεμικά ανταποκριτής για να ασχοληθώ με τις πολεμικές περιπέτειες. Αυτά εξάλλου τα γεγονότα μας τα έχουν πεί τόσο πολλοί αρμόδιοι και αναρμόδιοι πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές που εγώ τί να προσθέσω σ' όλα αυτά.

Θα προσπαθήσω να δώσω όσο μπορώ μια δική μου εικόνα, από το δικό μου τόπο, από τους γύρω μου ανθρώπους, από τις δικές μου εμπειρίες για όσο διάστημα κράτησε η μεγάλη νύκτα του πολέμου και της κατοχής, που αφετηρία της είχε την επέτειο εκείνης της 28ης του Οκτώβρη του 1940.

Μια επέτειος, μια αφετηρία, για να δοκιμαστούν οι ανθρώπινες ψυχές, οι ανθρωπίνι χαρακτήρες, η ανθρωπινή αντοχή, οι ανθρωπίνες συνειδήσεις, οι ανθρωπίνες σχέσεις. Μια επέτειος που δημιούργησε το έπος της Αλβανίας και το έπος της αντίστασης.

Το μεν πρώτο έπος, τον αγώνα και τις νίκες του Έλληνα φαντάρου, τις αιμαυρώσαμε με το να βρεθούν στρατηγγοί να γίνουν Κούισλιγκ και να θάξουν την τιμημένη φουστοπέλλα του Έλληνα τσολιά να πολεμάει πλάι στον Γερμανό στρατιώτη στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια.

Με τους δοσίλογους, τους κουκουλοφόρους, τους μαυραγορίτες και τους διάφορους «διερμηνείς» μέσα στα γερμανικά γραφεία, τα κο-

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ο κ. Γ. Μαυρομάτης από τον Καναδά, 33.000 δρχ.

— Ο κ. Νίκος Μπαμπαροζής στη μνήμη των γονιών του, 30.000 δρχ.

— Ο κ. Ιορδάνης Σπεργίου στη μνήμη της συζύγου του, 30.000 δρχ.

— Ο κ. Βαρσάμης Παπαγεωργίου, 30.000 δρχ.

— Ο κ. Σταύρος Γιάνναρος στη μνήμη του Απόστολου Γιάνναρου και του ανηψιού του Απόστολου Κιμιτζή, 5.000 δρχ.

λαστήρια της Μέρλιν της οδού Ελπίδος του Χαϊδαρίου κλπ., κλπ. Και να αιμαυρώσουμε και την αντίσταση αποκαλώντας τους αγωνιστές κατασπλιάδες και συμμορίτες, φυλακίζοντάς τους, εκτελώντας τους σαν κοινούς εγκληματίες και στέλνοντάς τους σε πολύχρονη εξορία και ζητώντας τους πιστοποιητικά εθνοκροσούνης για να τους προσλάβουμε οδοκαθαριστές στο δήμο ή στην κοινότητα κλητήρες ή εργάτες σε κάποια φάμπρικα.

Και να έχεις και το Γιάννη τον Πασά να γράφει στην εγκυκλοπαίδειά του «Ήλιος» στον 7ο τόμο, κεφάλαιο Ιστορία της Ακρόπολης, σελ. 1258, ότι ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ άγνωστο Έλληνας κατέβασαν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη στις 29 Μαΐου του 1941. Την ημερομηνία την είχε πληροφορηθεί ο Πασάς, τα ονόματα ΟΧΙ.

Δεν είχε τύχει να ακούσει τίποτα για το Μανώλη Γλέζο και τον συνεργάτη του τον Σάντα.

Ένα μικρό δείγμα πνευματικού ανθρώπου του μεταπολέμου, ένα δείγμα ανθρώπου του πάθους και της μισαλοδοξίας.

Πόσοι από τους νέους ξέ-

ρουν το όνομα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, αυτού του αλύγιστου αγωνιστή, αυτού του παλικαριού, του ήρωα, του ανθρώπου; Και μεις ακόμα οι πατριώτες του κοντεύουμε να τον ξεχάσουμε και ως έχουμε επιτέλους και αντιστασιακές οργανώσεις και μορφωτικούς συλλόγους. Ενώ τον ροκά τον Πρίσιεϋ τον ξέρουν όλοι και τη ζωή του και το έργο του λεπτομερειακά.

Τί να πρωτογράψεις όμως και τί να πρωτοθυμηθείς από τα στραβά και ανάποδα, από τις αντιξοότητες αυτής της ζωής; Είναι θέματα για να γεμισεις βιβλία, πολλά βιβλία.

Κατά τα άλλα γιορτάζουμε «τας εθνικάς ημών επετείους» με τη δεξολογία σε κάποια εκκλησία ή ακάλυπτο χώρο, καταθέτουμε και κάποιο στεφάνι στο μνημείο ηρώων, γελώντας μαζί θύματα και θύτες, φορώντας και τα καλά μας ρούχα και φεύγουμε όλοι ευχαριστημένοι.

Τί κρίμα που δεν ζει ο μακαρίτης ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος να γράψει και για μας μια... τεκεδεένια διαθήκη, αφού έγραψε μια χρυσή και μια σιδηρά.

Θ. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ

Να ιδρυθεί υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. στη Νέα Τρίγλια

Το έχουμε πεί και πάλι θα το ξαναπούμε, ότι είναι άμεση ανάγκη να γίνει υποκατάστημα της ΑΤΕ στη Νέα Τρίγλια για να εξυπηρετείται καλύτερα ο αγροτικός κόσμος, διότι η Νέα Τρίγλια είναι παραγωγικός τόπος δημητριακών μαζί με τα γύρω χωριά και κωμοπόλεις που την περιστοιχίζουν. Όπως είναι π.χ. τα Νέα Σήμαντρα, ο Άγιος Παντελεήμων, η Νέα Τένεδος, του Ζωγράφου, τα Νέα Φλογητά, τα Ελαιοχώρια, τα Ν. Πλάγια, η Σωζόπολη, τα Νέα Σύλλατα, τα Πετράλωνα και η Κρήνη.

Όλος αυτός ο κόσμος πηγαιίνει στα Ν. Μουδανιά και περιμένει όρθιος ώρες ολόκληρες νάρθει η σειρά του για να εξυπηρετηθεί και χασομερά από τις αγροτικές του ασχολίες, ενώ θα μπορούσε να εξυπηρετείται καλύτερα στη Νέα Τρίγλια αν υπήρχε υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. στον τόπο μας.

Με τη δημιουργία λοιπόν υποκαταστήματος της Α.Τ.Ε. στη Νέα Τρίγλια θα απαλλάσσονταν από το φόρτο εργασίας και οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος Ν. Μουδανιών και ο κόσμος των παραπάνω χωριών θα εξυπηρετούνταν γρηγορότερα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ



Τις μέρες αυτές βρίσκεται στη Νέα Τρίγλια ο πατριώτης μας από τον Καναδά κ. Γιώργος Μαυρομάτης.

Στις 6 του Οκτώβρη, μαζί με τον κ. Νίκο Μπόλκα, βρέθηκε ανάμεσά μας στην αίθουσα του Συλλόγου μας όπου κι έγινε δεκτός με αγά-

πη από τα τόσα παιδιά που τον περιέβαλαν.

Τα κέρασε, έμεινε μαζί τους, χάρισε στο Σύλλογο μια ντουλάπα - βιβλιοθήκη, αξίας 2.500 δολλαρίων και μια σειρά βιβλία, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη αγάπη που έχει προς αυτά και σ' ό-

λους τους Τριγλιανούς.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και όλοι οι Τριγλιανοί τον ευχαριστούν θερμά.

Επίσης ευχαριστούμε τον κ. Νίκο Καλπάρη του Βασιλείου για την προσφορά φωτοτυπιών που έκανε στο Σύλλογο.

Από το Σύλλογο Τριγλιανών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΡΥΣΤΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ

Στις 25 Νοεμβρίου στη Νέα Τρίγλια θα γίνει το μνημόσυνο του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου. Στο μνημόσυνο θα παραβρεθούν οι τοπικές κοινοτικές και εκκλησιαστικές αρχές, εκπρόσωποι των Συλλόγων των Τριγλιανών Νέας Τρίγλιας, Θεσσαλονίκης και Ραφήνας.

Παρακαλούνται όλοι οι συμπατριώτες μας να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του αξέχαστου και μαρτυρικού Μητροπολίτη και πατριώτη μας.

Διακεκριμένοι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό

ΕΠΑΙΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΕΖΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

● Αιτίες που καθορίζουν τον έπαινο

1) Προσφορά στην ιατρική επιστήμη.

2) Προσφορά στο λαό του Καναδά, ανυψώνοντας το επίπεδο της ιατρικής πρακτικής στον Καναδά.

3) Προσωπική συνεισφορά στην εξέλιξη της τέχνης και της επιστήμης της ιατρικής.

4) Για να επαινεθεί κάποιος πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον δύο από τους παραπάνω λόγους.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ 1981

Ο Δρ ΕΥΣΤ. Ε. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ

Ο Δρ Μπαρούτης, γνωστός στους συναδέλφους από τη VICTORIA ως ST. JOHN'S σαν «το στήριγμα», γεννήθηκε στην WINNEPEG MANITOBA τέσσερις μέρες μετά την παύση των εχθροπραξιών του Α' παγκόσμιου πολέμου. Ξεκίνησε τις φοιτητικές του σπουδές στο πανεπιστήμιο του SASKATCHEWAN, SASKATON και απεφοίτησε το 1943 από το πανεπιστήμιο του TORONTO. Τα επόμενα δύο χρόνια τα πέρασε σαν

επιταγμένος στρατιωτικός γιατρός στην υπηρεσία του Σκωτσέζικου συντάγματος του Τορόντο στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Το 1945 επέστρεψε στο πανεπιστήμιο του Τορόντο και γράφτηκε στο χειρουργικό τμήμα του πανεπιστημίου του Τορόντο (JAMES) και δέχθηκε να γίνει μέλος του ουρολογικού τμήματος του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών και χειρουργών του Καναδά. Το 1950 επιπλέον έγινε μέλος του Αμερικάνικου Κολλεγίου Χειρουργικής.

Ο Δρ Μπαρούτης έχει ένα μακρύ και ξεχωριστό ρεκόρ υπηρεσίας στους επαγγελματικούς οργανισμούς.

Ξεκινώντας από τη γενετήριά του SASKATCHEWAN ήταν ενεργό μέλος στην SA-

SKATCHEWAN Ιατρική Ένωση και ήταν πρόεδρος εκεί το 1962.

Παράλληλα ήταν μέλος του συμβουλίου του Κολλεγίου Ιατρών και χειρουργών του SASKATCHEWAN και διετέλεσε πρόεδρος του συμβουλίου το 1964.

Είναι μέλος της Καναδέζικης Ιατρικής Ένωσης από το 1950, υπηρετώντας τον οικονομικό τομέα και διετέλεσε μέλος του επιτελείου των διευθυντών της Καναδέζικης Ιατρικής Ένωσης της οποίας ήταν επίτιμος ταμίας από το 1969 μέχρι το 1975. Διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής εκδόσεων και σαν μέρος των καθηκόντων του σαν ταμίας υπηρέτησε στο συμβούλιο και στην εκτελεστική επιτροπή του Ιατρικού Τμήματος Διοίκησης.

Νόμοι γραφτοί και άγραφοι

Συνέχεια από την 1η σελ. σε εμφάνιση και σε αξία, πρέπει και εγώ να διαθέσω μια και δυο μέρες από τον πολύτιμο χρόνο μου, να παρακολουθήσω τη δουλειά του φαρμακείου. Και απορώ, βλέποντάς σας καθισμένο στο βολάν, χωρίς να κουνηθείτε από τη θέση σας, χωρίς να παραχθείτε καθόλου. Εσείς, ο ένοχος του ό,τι έγινε.

— Ό,τι έγινε είναι πληρωμένο, κύριε, από την ασφάλειά μου. Γι' αυτό πληρώνουμε.

Η απάντηση του ταξιτζή, που ευαρεστήθηκε επί τέλους να κατέβει από το ταξί και να περιεργαστεί τη ζημιά που είχε προκαλέσει.

— Έτσι είναι, κύριε, συνέχισε. Τι φωνάζετε; Έχω ασφάλεια.

Βγάζει μια κάρτα με στοιχεία και τα δίνει στον ιδιοκτήτη της «Μερσεντές».

— Να η ασφάλειά μου Πάρτε την. Θα κάνω και τη δήλωση. Πληρώνουμε. Δεν χρειάζονται φωνές.

— Δεν εφώναξα και δεν συνηθίζω να φέρομαι όπως εσείς. Όλοι πληρώνουμε ασφάλεια, ταξιτζήδες και άλλοι, αλλά δεν φερόμαστε όπως εσείς, ούτε καταστρέφουμε αδιάφορα και κυνικά, όπως εσείς, την ξένη περιουσία. Είμαι βέβαιος, ότι αποτελείτε εξαίρεση στην τάξη των βιοπαλαιστών ταξιτζήδων, που έχουν ανατροφή και τρόπους. Γι' αυτό κι εγώ, αναγκασμένος από τη συμπεριφορά σου, θα σας δώσω ένα μάθημα. Ξέρετε, έχω και εγώ ασφάλεια.

Και ο άνθρωπός μας, μπουκωμένος όσο δεν έπαιρνε άλλο από θυμό, ανεβάνει

στην τραυματισμένη «Μερσεντές» του. Κάνει δυο τρεις τέσσερις μανούβρες μπρός πίσω και χτυπά από όλες τις μεριές το άδειο ταξί, κάνοντας το μια αγνώριστη απομίμηση αυτοκινήτου.

Έξαλλος ο ταξιτζής προσπαθεί να σταματήσει τον ταξινό του, ζητώντας του συνώνμη.

Η απάντηση του τελευταίου σε κάθε κτύπημα—θανάσιμο τραυματισμό του ταξί:

— Έχω ασφάλεια. Θα πληρωθείτε, λέει.

Άφησε επάνω στο καπό του αξιοληθέντος ταξί την κάρτα του, μπήκε στο τραυματισμένο επίσης αμάξι του και έφυγε.

Ο ταξιτζής, ακουμπισμένος στην ανοικτή πόρτα του σαραβαλιασμένου αυτοκινήτου του έκλαιγε. Του έλειπαν πολλά για να αμυνθεί ή να εκδικηθεί: Η φυσική δύναμη νάνος αυτός, μπροστά στο γίγαντα. Η οικονομική δυνατότητα' άδεια η τσέπη

του μπροστά στο χοντρό πορτοφόλι. Και το σπουδαιότερο: του έλειπε η αγωγή, ο καλός τρόπος.

Όλοι όσοι βρεθήκαμε εκεί και σχολιάσαμε το γεγονός, είμασταν πεπεισμένοι ότι μόνον ένα «συνώνμη» δέν το ήθελα' σφάλμα μου ήταν' το ταξιτζή, έφθασε να αποσοβήσει το κακό.

Ο πλούσιος της «Μερσεντές» φαινότανε, το φώναζε, ότι ήταν άνθρωπος με ανατροφή και κατανόηση. Εμείς οι μικροαστοί και οι μεροκαματιάρηδες ας μη θεωρούμε όλους τους πλούσιους κακούς και άδικους. Ανάμεσα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις υπάρχουν καλοί και κακοί. Και υπάρχουν νόμοι ίσοι και ίδιοι για όλους. Όμως υπάρχουν νόμοι δυο ειδών: Νόμοι Γραφτοί και Νόμοι Άγραφοι. Οι δεύτεροι είναι κάποτε πιο σπουδαίοι, παίζουν σοβαρό, καθοριστικό πολλές φορές ρόλο στη ζωή μας.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής — Τηλ. (0373) 51-234

ΕΠΙΠΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Σαλόνια — Έγχρωμες — Τηλεοράσεις —
Μοτοποδήλατα —

Στερεοφωνικά συγκροτήματα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΗΓΗΤΣΑΚΗΣ

ΤΗΛ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ 0373 51-260, 51-660

ΤΗΛ. Ν. ΠΛΑΓΙΑ 0373 51-209, 51-210

Π. ΚΑΡΡΑΣ — Γ. ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ



**Νεοκλασσικά
Επιπλά**

ΜΑΡΑΣΛΗ 57 & ΝΕΜΕΑΣ ΤΗΛ. 308764
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΤΣΕΚΡΥΕ

● Του ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Τα ιαματικά λουτρά της Προύσας ήταν ξακουστά όχι μόνο μέσα στην Τουρκία αλλά κι έξω απ' αυτήν. Τα λεγόμενα τούρκικα χαμάμια ήταν ξακουσμένα κυρίως για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και μετά για τη διαφορετική τους κατασκευή. Οι πόρτες των λουτρών εκεί δεν ήταν όπως οι ευρωπαϊκές που κλείνουν μόνες τους με σουσύτες, αλλά με κούπανους. Πίσω από την πόρτα τους στο επάνω μέρος ήταν κρεμασμένο ένα χοντρό ξύλο μήκους 100 πόντων και φάρδους 20 πόντων, λαδερό και βαρύ.

Όταν ήθελαν ν' ανοίξουν την πόρτα, έσπρωχναν με δύναμη. Όταν την άφηναν, αυτή πάλι έκλεινε μόνη της με δύναμη.

Σ' αυτά τα λουτρά πήγαιναν κι οι πατριώτες μας και έλεγαν οι Τριγλιανές:

«Έλα να σε λούσω, να σε λουτροκουπανίσω!».

Όταν ήταν μαξουλοχρονιά και κάρπιζαν τα λιόδεντρα, ο κάθε νοικοκύρης έταζε στη γυναίκα του:

«Φέτος μαρή γυναίκα θα πάμε στα λουτρά στον Τσέκρυε!».

Κι αυτό το λέγανε για να τις δίνουν κουράγιο, ώστε να δουλεύουν ακόμα πιο πολύ. Γιατί αυτές οι ελιές έπρεπε πρώτα να μαζετούν μιά-μια, μετά πάλι όταν θα τις πήγαιναν στο σπίτι θα έκαναν δεύτερη διαλογή, οι χοντρές να μπουν στα κάπια (τα μεγάλα δηλαδή θαρέλια) που πήγαιναν στο εμπόριο, και οι άλλες οι μικρές να παν στο λαδαριό (στο ελαιοτριβείο) για να γίνουν λάδι. Και χρειαζόταν πολλή δουλειά γι' αυτό.

Μια που τα έταζαν αυτά τα λουτρά στις γυναίκες τους οι Τριγλιανοί έπρεπε να γίνουν. Κι οι Τριγλιανοί έ-

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Το καινούργιο ιατρείο της Νέας Τρίγλιας αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα καθώς ενεργοποιούνται όλοι οι φορείς του χωριού και οι συμπατριώτες μας για τη γρήγορη δημιουργία του.

Ήδη εγκρίθηκε από την κοινότητα η διάθεση 2.000.000 δραχμών από τον προϋπολογισμό του 1985 για την ανέγερση του ενιαίου κτίριου που θα συστεγασεί το ιατρείο και το Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Τρίγλιας. Η συνολική δαπάνη προβλέπεται να φθάσει τα 7.000.000 δραχμές και θα καλυφθεί από την κοινότητα και τις προσφορές των συμπατριωτών μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στό σχετικό λογαριασμό του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών έχουν έρθει οι

κάναν το τένγκι, τα ρούχα με τα στρωσίδια, τους μπόγους με τα μπουνούζια και τους φουτάδες κι από θραγόμενα τούρκικα χαμάμια ήταν ξακουσμένα κυρίως για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και μετά για τη διαφορετική τους κατασκευή. Οι πόρτες των λουτρών εκεί δεν ήταν όπως οι ευρωπαϊκές που κλείνουν μόνες τους με σουσύτες, αλλά με κούπανους. Πίσω από την πόρτα τους στο επάνω μέρος ήταν κρεμασμένο ένα χοντρό ξύλο μήκους 100 πόντων και φάρδους 20 πόντων, λαδερό και βαρύ.

Όταν ήθελαν ν' ανοίξουν την πόρτα, έσπρωχναν με δύναμη. Όταν την άφηναν, αυτή πάλι έκλεινε μόνη της με δύναμη.

Σ' αυτά τα λουτρά πήγαιναν κι οι πατριώτες μας και έλεγαν οι Τριγλιανές:

«Έλα να σε λούσω, να σε λουτροκουπανίσω!».

Όταν ήταν μαξουλοχρονιά και κάρπιζαν τα λιόδεντρα, ο κάθε νοικοκύρης έταζε στη γυναίκα του:

«Φέτος μαρή γυναίκα θα πάμε στα λουτρά στον Τσέκρυε!».

Κι αυτό το λέγανε για να τις δίνουν κουράγιο, ώστε να δουλεύουν ακόμα πιο πολύ. Γιατί αυτές οι ελιές έπρεπε πρώτα να μαζετούν μιά-μια, μετά πάλι όταν θα τις πήγαιναν στο σπίτι θα έκαναν δεύτερη διαλογή, οι χοντρές να μπουν στα κάπια (τα μεγάλα δηλαδή θαρέλια) που πήγαιναν στο εμπόριο, και οι άλλες οι μικρές να παν στο λαδαριό (στο ελαιοτριβείο) για να γίνουν λάδι. Και χρειαζόταν πολλή δουλειά γι' αυτό.

Μια που τα έταζαν αυτά τα λουτρά στις γυναίκες τους οι Τριγλιανοί έπρεπε να γίνουν. Κι οι Τριγλιανοί έ-

κάναν το τένγκι, τα ρούχα με τα στρωσίδια, τους μπόγους με τα μπουνούζια και τους φουτάδες κι από θραγόμενα τούρκικα χαμάμια ήταν ξακουσμένα κυρίως για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και μετά για τη διαφορετική τους κατασκευή. Οι πόρτες των λουτρών εκεί δεν ήταν όπως οι ευρωπαϊκές που κλείνουν μόνες τους με σουσύτες, αλλά με κούπανους. Πίσω από την πόρτα τους στο επάνω μέρος ήταν κρεμασμένο ένα χοντρό ξύλο μήκους 100 πόντων και φάρδους 20 πόντων, λαδερό και βαρύ.

πρώτες προσφορές:

Ο κ. Γιώργος Μαυρομάτης από τον Καναδά κατέθεσε 33.000 δρχ., ο πρόεδρος της κοινότητας Νέας Τρίγλιας κ. Νίκος Μπαμπαροξής στη μνήμη των γονιών του 30.000 δρχ., ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριγλιανών Θεσσαλονίκης κ. Ιορδάνης Στεργίου στη μνήμη της συζύγου του 30.000 δρχ., ο γιατρός της Τρίγλιας κ. Βαρθάμης Παπαγεωργίου 30.000 δρχ., ο κ. Σταύρος Γιάνναρος στη μνήμη του Απόστολου Γιάνναρου και του ανηψιού του Απόστολου Κιμιτζή 5.000 δραχμές.

Παρακαλούνται όλοι οι συμπατριώτες να ενισχύσουν την προσπάθεια για να αποκτήσει η Τρίγλια το ιατρείο της.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ "ΡΑΦΗΝΑ,"

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. ΠΑΛΠΑΤΖΗ
ΡΑΦΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 0294)26-177

Το μεγάλο μας κατάστημα σάς περιμένει και σάς προσφέρει τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι

- Οί φθηνές τιμές μας και ή άφθονία των προϊόντων μας είμαστε βέβαιοι ότι θα σάς πείσουν να γίνετε πελάτες μας
- Σκοπός μας ή εξυπηρέτησή σας

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Οι κ.κ. Απόστολος και Μαρία Προύσαλη απέκτησαν αγοράκι.

Οι κ.κ. Γεώργιος και Μαρία Καμίνη απέκτησαν κοριτσάκι.

Οι κ.κ. Απόστολος και Μαριάνθη Βαμβακά απέκτησαν αγοράκι.

Οι κ.κ. Φιλαλήθης και Αναστασία Καπάνδρα απέκτησαν κοριτσάκι.

Οι κ.κ. Ευάγγελος και Περσεφόνη Ραμανδάνη—Κυπριώτη απέκτησαν αγοράκι.

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών Θεσσαλονίκης μετά των παραρτημάτων του Νέας Τρίγλιας και Ραφήνας εύχονται αλόφουχα στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στη Νέα Τρίγλια

Οι κ.κ. Θεοχάρης και Αικατερίνη Βακουφάρη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Σουλτάνα. Ανάδοχος η κ. Ζωή Δ. Σπυροπούλου.

Οι κ.κ. Βασίλειος και Κλεοπάτρα Μαλακώζη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Μαρίνα. Ανάδοχος η κ. Μαρία Α. Νυστάζου.

Οι κ.κ. Θεόδωρος και Στεργιανή Καλαμπάκα βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ευανθία. Ανάδοχος ο κ. Γιώργος Α. Μπλίνιος.

Οι κ.κ. Χρήστος και Ζωή Πιστικίδη βάπτισαν το κοριτσάκι τους (δίδυμο) και το ονόμασαν Μαρία. Ανάδοχος η κ. Παρασκευή Σ. Μυτοκίδου.

Οι κ.κ. Χρήστος και Ζωή Πιστικίδη βάπτισαν το κοριτσάκι τους (δίδυμο) και το ονόμασαν Μαρία. Ανάδοχος η κ. Στέφανος Κ. Ιωαννίδης.

Οι κ.κ. Γεώργιος και Ελισάβετ Ξανθογιώργη βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Αθανάσιος. Ανάδοχος η κ. Ευστρατία Ι. Καγιόγλου.

Οι κ.κ. Κλεάνθης και Τεραψυχώρη Μαμαδιά βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Βασίλειο. Ανάδοχος η κ. Άννα Β. Δημητριάδη.

Οι κ.κ. Μιχάλης και Βικτωρία Τσιρίμπαση βάπτισαν το αγοράκι τους (δίδυμο) και το ονόμασαν Ζαφείριο. Ανάδοχος η κ. Αθανασία Δ. Καραϊτή.

Οι κ.κ. Μιχάλης και Βικτωρία Τσιρίμπαση βάπτισαν το κοριτσάκι τους (δίδυμο) και το ονόμασαν Ηλιάννα. Ανάδοχος η κ. Αναστασία Κ. Καζάκη.

Οι κ.κ. Κυπαρίσσης και Αγγελική Γυγλεζάκη βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Νικόλαο. Ανάδοχος ο κ. Βασίλειος Χ. Σταμπολής.

Οι κ.κ. Κων(νος) και Αλεξάνδρα Βακαλούδη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Αικατερίνη. Ανάδοχος η δ. Αικατερίνη Β. Βαμβακά.

Οι κ.κ. Δημήτριος και Στυλιανή Μαργαρίτη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Σοφία. Ανάδοχος ο κ. Αντισθένης Γ. Καραθάνος.

Οι κ.κ. Ευθύμιος και Αικατερίνη Μαστρολέξη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Παρασκευή. Ανάδοχος ο κ. Βασίλειος Β. Βαμβακάς.

Στη Ραφήνα

Ο Χρήστος και η Αθανασία Μενεξιάδη βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν

σαν Ιωσήφ.

Ο Χρυσόστομος Νεοκλής και η Κωνσταντίνα Μενεξιάδη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ελισάβετ.

Ο Ιωάννης και η Κλειώ Μόρτογλου βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Σοφία.

Ο Κωνσταντίνος και η Άννα Γκάρρα βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Νίκη.

Ο Παναγιώτης και η Μαρία Νικολακόπουλου βάπτισαν τα αγοράκια τους και τα ονόμασαν Ιωάννη και Πέτρο.

Ο Ιωάννης και η Αναστασία Χατζηαθανασίου βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο.

Ο Φίλιππος και η Φανουρία Φραντσολά βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Αναστάσιο—Ευάγγελο.

Ο Στυλιανός και η Ιωάννα Σιδέρη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ζωγραφία.

Ο Κωνσταντίνος και η Παρασκευή Τιμάρρα βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Αναστάσιο.

Ο Μελέτης και η Παναγιώτα Καπράλου βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ελευθερία.

Ο Εμμανουήλ και η Ελένη Αντωνίου βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Βασιλική.

Ο Αχιλλέας και η Κωνσταντίνα Σικουτή βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Χρυσάνθη.

Ο Βασίλειος και η Ελπίδα Ασθού βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Ξενοφώντα.

Ο Γεώργιος και η Σοφία Καλαντζή βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Χρυσόστομο.

Ο Ευθύμιος και η Στέλλα Πανταζίδη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Σοφία.

Ο Νικόλαος και η Κωνσταντίνα Νικοπούλου βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Ιωάννη.

Ο Βασίλειος και η Μαρία Πιστικίδη βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Παναγιώτη. Ανάδοχος ο Βασίλειος Αθ. Πιστικίδης.

Ο Χρυσόστομος και η Χρυσούλα Καπάνδρα βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Ανάδοχος ο Σ. Ξουσαφέρης.

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών Θεσσαλονίκης μετά των παραρτημάτων του Ν. Τρίγλιας και Ραφήνας εύχονται αλόφουχα στους γονείς και ανάδοχους να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΘΩΝΕΣ

Στη Νέα Τρίγλια

Ο Ευστράτιος Ν. Αναστίνης και η Δόμνα Π. Ραχμάνη αρραβωνιάστηκαν.

Ο Αθανάσιος Γ. Μανιάτης και η Σμαρούλα Αλ. Μαλγαράκη αρραβωνιάστηκαν.

Ο Σπύρος Δ. Κυρκινές και η Νεραντζούλα Κινγκιλή αρραβωνιάστηκαν.

Ο Κωνσταντίνος Ματζαράκης και η Χαρούλα Αραμπατζή αρραβωνιάστηκαν.

Ο Δημήτριος Ζάχος και η Παναγιώτα Ι. Πανέλλα αρραβωνιάστηκαν.

Ο Βασίλειος Κουτζατρατής και η Πόπη Καρύπη αρραβωνιάστηκαν.

Ο Δήμος Κουτσομήδης και η Βιβά Μιχαηλίδη αρραβωνιάστηκαν.

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών Θεσσαλονίκης μετά των παραρτημάτων

του Ν. Τρίγλιας και Ραφήνας εύχονται στα νέα ζευγάρια γρήγορα στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

Στη Νέα Τρίγλια

Ο κ. Κωνσταντίνος Κ. Μαρνίνος παντρεύτηκε με τη δ. Μαρία Ν. Ζαφειράτου. Κουμπάρος ο κ. Κωνσταντίνος Παπαθεοφίλου.

Ο κ. Ευγένιος Α. Μαστρογιάννης παντρεύτηκε με τη δ. Άννα Γ. Φαρδή. Κουμπάρα η κ. Αλεξάνδρα Βαμβακά.

Ο κ. Δημήτριος Π. Θεοχαρίδης παντρεύτηκε με τη δ. Θεοδώρα Γ. Καστελιώτη. Κουμπάρος ο κ. Χρυσόστομος Μουλιάς.

Ο κ. Σεραφείμ Γ. Καραποστόλου παντρεύτηκε με τη δ. Σοφία Δ. Τσαουσίδου. Κουμπάρος ο κ. Παναγιώτης Χατζηαναγνώστου.

Ο κ. Εμμανουήλ Α. Νουκάρης παντρεύτηκε με τη δ. Παναγιώτα Α. Λάζου. Κουμπάρα η κ. Μαρία Χαρίση.

Ο κ. Αντώνιος Γ. Τσατάλας παντρεύτηκε με τη δ. Θεοδοσία Θ. Καρασταμάτη. Κουμπάρος ο κ. Κωνσταντίνος Τσαλλίκας.

Ο κ. Βασίλειος Ι. Σαμαράς παντρεύτηκε με τη δ. Αναστασία Κ. Κόκοτα. Κουμπάρος ο κ. Κωνσταντίνος Παπαθεοφίλου.

Ο κ. Βασίλειος Ι. Σαμαράς παντρεύτηκε με τη δ. Μαρία Καραγιαννάκη. Κουμπάρος ο κ. Γάκης Τσίκουτας.

Στη Ραφήνα

Ο Σπυρίδων Μπίος και η Όλγα Δημητράκου παντρεύτηκαν.

Ο Δημήτριος Ιμπιρλής και η Αλίκη Μέζα παντρεύτηκαν. Παράνυμφος η Αμαλία Παπαδοπούλου.

Ο Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και η Δήμητρα Σκούρα παντρεύτηκαν.

Ο Δημήτριος Κόρακας και η Κωνσταντία Γεωργιάδη παντρεύτηκαν.

Ο Χαρίδης Κοκκίνης και η Βασιλική Μπασιζάκου παντρεύτηκαν.

Ο Αθανάσιος Βαμβακάς και η Αφροδίτη Μπουρδάκη παντρεύτηκαν.

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών Θεσσαλονίκης μετά των παραρτημάτων του Ν. Τρίγλιας και Ραφήνας εύχονται ολόφουχα στους νεόνυμφους κάθε χαρά και ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στη Νέα Τρίγλια

Ο Κωνσταντίνος Απ. Κήτας 66 χρόνων.

Ο Αθανάσιος Κων. Τσαματίκας 74 χρόνων.

Ο Αναστάσιος Στυλ. Χατζηαναγνώστου 62 χρόνων.

Στη Ραφήνα

Ο Δημήτριος Τσέρμος 53 χρόνων.

Η Ανδρονίκη Χαχολάκη 55 χρόνων.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης.

Η Αικατερίνη Γρηγορίου.

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών Θεσσαλονίκης μετά των παραρτημάτων του Ν. Τρίγλιας και Ραφήνας εύχονται στους συγγενείς των αποβιωσάντων συμπατριωτών μας την εξ ύψους παρηγοριά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ο Σύλλογος Τριγλιανών Θεο)νικής ευχαριστεί τους παρακάτω συμπατριώτες για τις προσφορές τους:

Την κ. Χαρίκλεια Ιωαννίδου για 1.000 δρχ. στα «Τριγλιανά Νέα».

Την κ. Χαρίκλεια Τσίτερ και τον γιατρό Απόστολο Τσίτερ για 1.300 δρχ. στο Σύλλογο.

Την κ. Αρίστη Κολοθού για 1.000 δρχ. στα «Τριγλιανά Νέα».

Τους κ.κ. Αντώνη Σπανδωνή και Δήμητρα Μαστραϊτώνη για 3.000 δρχ. στα «Τριγλιανά Νέα» στη μνήμη του Αλέξανδρου Καρρά.

Την κ. Ιφιγένεια Καραμάτσικου για 1.000 δρχ. στα «Τριγλιανά Νέα».

Τους κ.κ. Κούτρη, Καλλιωντζή, Βουρτίκα, Καμπά, Παπαμύτη, Λιλή, Τζιτζιφύλη, Ροδοπούλου, Μαλακώζη, Μουλά, Τρουπτή, από την Αυστραλία για 22.464 δρχ. στα «Τριγλιανά Νέα».

Τους Παναραλή Ηρακλή και Καραμπέτη Έλλη για 3.000 δρχ. στα «Τριγλιανά Νέα» στη μνήμη του αδελφού τους Ιωάννη Μπαμπουλή για τη συμπλήρωση χρόνου από το θάνατό του.

Την κ. Γεωργία Χρυσάνθου από τον Καναδά για 3.000 δρχ. στα «Τριγλιανά Νέα».

Τον κ. Γιώργο Μαυρομάτη από τον Καναδά για 2.000 δρχ. στα «Τριγλιανά Νέα».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Νέας Τρίγλιας ευχαριστεί τους εξής:

Τον κ. Γιώργο Μαυρομάτη για τις προσφορές του στο Σύλλογο.

Τον κ. Ιορδάνη Στεργίου για τη χρηματική προσφορά των 5.000 δραχμών.

Τον κ. Νίκο Β. Καλπάκη για την προσφορά φωτοτυπιών που έκανε στο Σύλλογο.

Η Φιλαρμονική της Ραφήνας ευχαριστεί τους παρακάτω για τις προσφορές τους:

Τον κ. Παύλο Πετρακίδη για χρηματική προσφορά 5.000 δραχμών.

Το προσωνυμικό του ΕΛ—ΤΑ Ραφήνας για χρηματική προσφορά 3.000 δραχ. στη μνήμη της Ανδρονίκης Χαχολάκη.

Συχαρητήριο

Θερμά συχαρητήρια στον κουμπάρο μας Θεόδωρο Καραμάτσικο, που προσέχθηκε σε υπομείραρχο.

Επίσης στο γιό του Δημήτριο Καραμάτσικο, το γένος Κωνσταντίνου Κοτζιάστρατη, ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία για την επιτυχία του στη Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών.

Οικογένεια

Σταύρου — Δέσποινας

Παυλίδη

Συλλυπητήριο

Ο Σύλλογος Τριγλιανών Θεσσαλονίκης και τα παραρτήματα Ν. Τρίγλιας και Ραφήνας ως και ο πρόεδρος της κοινότητας Ν. Τρίγλιας κ. Ν. Μπαμπαροζής και οι κ.κ. Ν. Μπόλλας και Γεώργιος Κυρ. Μαυρομάτης, συλλυπούνται την οικογένεια του εκλιπόντα συμπατριώτη μας Στέφανο Παπαδόπουλου (Στίβ Πάπας) 61 χρόνων, από το Κάλγκαρο της επαρχίας Αλμπέρτα του Καναδά, όπου έμεινε 32 χρόνια και πέθανε τον Σεπτέμβρη 1984 στην Αθήνα.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Τέλος, ένα πρωί ήρθε και η σειρά μας. Ατακτοί και Τσέτες Τούρκοι έσπαζαν τις πόρτες των σπιτιών και των εκκλησιών, έμπαιναν και λεηλατούσαν, έψαχναν για λίρες, τρύπαγαν τις άγιες εικόνες με τις ξιφολόγχες και έπαιρναν τους άντρες.

Το σπίτι το δικό μας δεν χρειάστηκε να το σπάσουν. Τους ανοίξαμε, πήραν τους άντρες, μαζί και τον πατέρα μου. Εμένα με είχαν παραχωσει σε μια καταπακτή. Όλη την ημέρα ένας θρήνος οι γυναίκες έκλαιγαν τους άντρες τους ζωντανούς και η μητέρα μου θυμιάτιζε τις εικόνες. Όπου κατά το θράδυ βλέπουμε ν' ανηφορίζει τον λόφο ο πατέρας μου. Το θάύμα είχε γίνει. Μια «πολίτσια», ένας κομισάρης τον είχα αφήσει. Ο πατέρας μου έδελφού τους Ιωάννη Μπαμπουλή για τη συμπλήρωση χρόνου από το θάνατό του.

Ο θείος μου δεν μας ακολούθησε.

— Δεν μπορεί, είπε, θα σταματήσουν τη φωτιά και τα εγκλήματα των Τούρκων οι ξένοι...

ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ

Αλλά οι ξένοι δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να παίρνουν φωτογραφίες για σουβενίρ ή να ξαναρίχνουν στη θάλασσα αυτούς που προσπαθούσαν να ανέβουν στα πλοία τους για να σωθούν.

Τελικά η θεία μου Ευγενία έφυγαν και έμειναν τρεις μέρες στο νεκροταφείο που ήταν δίπλα στον Πανιώνιο. Τριάντα χιλιάδες έμειναν μέσα στους τάφους για να σωθούν... Μια μέρα θγήκε ο θείος μου από τον τάφο που έμειναν και από τότε κανείς μας δεν τον ξανάδε. Αυτόν τον θείο ποτέ δεν τον πενήσαμε. Ποτέ δεν φορέσαμε μούρα, ποτέ δεν του κάναμε μνημόσυνο ή κόλυθα, δεν τον κλάψαμε ποτέ στα φανερά. Η θεία μου κι εμείς τον περιμέναμε το θείο Γιάννη.

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Ο Χρήστος Σολωμονίδης γράφει στο βιβλίο του «Υμνος και θρήνοι της Σμύρνης»: Οι τρεις πρώτες ημέρες από της εισόδου των Τούρκων στη Σμύρνη μέχρι της πυρκαγιάς, καίτοι από τις τραγικότερες του μαρτυρολογίου της, χωριούν συγκρινόμε-

νες με τις μεταγενέστερες. Πρώτα αρχίζουν τις λεηλασίες των ελληνικών και αρμενικών καταστημάτων, εκτός εκείνων που ήθελαν να προστατεύσουν, εκεί με μπόγια έγγραφα: «Σαχίλι—Ισλαμδέρ» (Τουρκικό Ίδρυμα).

Αυτά που έσωσαν από τη φωτιά ήταν τα φραγκικά, τα εβραϊκά και ορισμένα ελληνικά που τα ήθελαν για πάρτη τους, όπως το Παρθενάγωγείο που το έχουν ως σήμα «Ανωτάτη Στρατιωτική Σχολή», το πανεπιστήμιο, τον Άγιο Βούκλα που στεγάζουν το Πολεμικό Μουσείο.

Την 31η Αυγούστου οι Τούρκοι αφού κατέβαλαν την πραγματικά ηρωική και απεγνωσμένη αντίσταση των Αρμενίων που είχαν καταφύγει στον αυλόγυρο της εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου, τους έσφαξαν όλους. Πέντε χιλιάδες άντρες, γυναίκες, παιδιά. Τότε για να καλύψουν τα εγκλήματά τους κατέβρεχαν με πετρέλαιο και καίγαν ζωντανούς κι αυτούς που είχαν καταφύγει εντός της εκκλησίας, ως επί το πλείστον γυναικόπαιδα. Η αρμενική συνοικία είχε μεταβληθεί σε αέραντο σφαγείο.

Η ΦΩΤΙΑ

Οι Τούρκοι επιδίωξαν την πυρπόληση και την ολοκληρωτική καταστροφή της Σμύρνης, ώστε να μην απομείνει τίποτα που να θυμίζει την ελληνικότητά της. Γι αυτό και τη μισούσαν, την έλεγαν «Γκισούρ Ισμύρ» κι εμάς Γκισούρδες. Γιατί; Γιατί αν και ήταν η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Τουρκίας, οι κάτοικοί της μιλούσαν ελληνικά, ακόμα κι αυτοί οι Τούρκοι.

Ο πρώην πρωθυπουργός Μεντρές (Σμυρνιός), η γυναίκα του Κεμάλ (από τον Μπουρνόθα) μιλούσαν ωραία ελληνικά κι αυτός ο Κεμάλ, θυμάμαι στην Άγκυρα το 1930, στη διάσκεψη Βενιζέλου—Κεμάλ, κάθε θράδυ μιλούσε στους Έλληνες δημοσιογράφους ελληνικά.

Ο Τσώρτσιλ στ' απομνημονεύματά του γράφει: «Ο Κεμάλ γιόρτασε το θρίαμβό του με τη μεταβολή της Σμύρνης σε τέφρα και με την τεράστια σφαγή του εκεί χριστιανικού πληθυσμού».

Ο θάρος της Ανατολής Μιχαήλ Αργυρόπουλος έγραψε θρηνηκά του πόνου κραυγή και στίχο οδύνης:

οπτικά



Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28α
● Στοά οδοντιατρικής
● Έναντι ΜΟΔΙΑΝΟΥ.

σαρρή

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΟΥΡΣ»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ — ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
ΠΟΥΛΜΑΝ — ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΑΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΤΗΛ. (0373) 21062 - 21679

● Οικιακά ηλεκτρικά συσκευαία —
Έγχρωμες τηλεοράσεις — Φωτιστικά
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΚΚΑΛΑ Ο.Ε.
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 47, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο 423-311

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Εκδρομή στη Βουλγαρία, από 10-18 Σεπτεμβρίου 1984 πραγματοποιήσε ο Σύλλογος Τριγλιανών του παραρτήματος Ραφήνας.

Οι εκδρομείς Ραφηνιώτες ξεκίνησαν με πούλμαν από τη Ραφήνα (50 άτομα) με επικεφαλής ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Πρώτος σταθμός η Θεσσαλονίκη και μετά κατευθύνει Προμαχώνας (σύνορα Βουλγαρίας) και από εκεί διανυκτέρευση στην πόλη Μπακόεγκραδ.

Τη δεύτερη ημέρα επίσκεψη στο μοναστήρι της Ρίλας και διανυκτέρευση στη Φιλιππούπολη.

Την τρίτη και τέταρτη ημέρα παραμονή στη Βάρνα, στη μαγευτική χρυσή ακτή, και την πέμπτη ημέρα διανυκτέρευση στη Ρούσε, μια μαγευτική πόλη πάνω στο Δούναβη ποταμό.

Την έκτη και έβδομη ημέρα παραμονή στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια,

αφού προηγουμένως έγινε επίσκεψη στο Πανόραμα που συμβολίζει τη νίκη του βουλγαρικού και ρώσικου στρατού ενάντια στους Τούρκους κατακτητές.

Την όγδοη ημέρα άφιξη στη Θεσσαλονίκη και διανυκτέρευση στα Μουδανιά και στη Νέα Τρίγλια και την εννάτη επιστροφή στη Ραφήνα.

Η εκδρομή είχε μεγάλη επιτυχία απ' ενός μεν από τη φροντίδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και απ' ετέρου από την καλή και τέλεια διοργάνωση του πρακτορείου του κ. Βασίλη Αράπογλου, που εδρεύει στα Μουδανιά.

Την εκδρομή τίμησε και ο αιδεσιμότατος παπα-Θανάσης της εκκλησίας της Ραφήνας, που έδωσε ένα τόνο σεβασμού και ασφάλειας στους εκδρομείς.

Όλοι οι Ραφηνιώτες εκδρομείς έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από την όλη έκβαση της εκδρομής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ

Ο Σύλλογος Τριγλιανών του παραρτήματος Ραφήνας με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου του κ. Ανδρέα Κεχαγιόγλου και με τη συμπράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήσαν Τράπεζα Αίματος με την αρωγή του υπουργείου κοινωνικών υπηρεσιών (τμήμα αιμοδοσίας), η οποία Τράπεζα θα εδρεύει στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 1983 ήρθε στη Ραφήνα συνεργείο αιμοληψίας που εγκαταστάθηκε στα γραφεία του Συλλόγου. Από τους Ραφηνιώτες μέλη και φίλους του Συλλόγου πήρε 20 φιάλες αίματος.

Ο Σύλλογός μας είναι υπερήφανος γιατί με την Τράπεζα Αίματος που δημιούργησε θα είναι σε θέση να βοηθήσει όλους τους Ραφηνιώτες που θα χρειαστούν και θα έχουν την ανάγκη αίματος οποτεδήποτε το ζητήσουν από το Σύλλογο.

Η αιμοληψία θα συνεχιστεί κατά διαστήματα. Έτσι, παρακαλούμε τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου να μας γνωρίσουν έγκαιρα πότε θα είναι σε θέση να δώσουν αίμα.

Η αιμοληψία γίνεται από άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 18-60 χρόνων.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους τους φίλους και τα μέλη του που έδωσαν αίμα και για την προθυμία με την οποία παρουσιάστηκαν στην πρώτη πρόσκληση του Συλλόγου.

Επίσης ευχαριστεί το συνεργείο αιμοληψίας του Κέντρου Μεταξά του Πειραιά που τόσο ευγενικά και με τόση προθυμία εξετέλεσε το καθήκον του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΦΗΝΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ρεμπάρπη Δέσποινα φιλόλογα Θεσσαλονίκης, Κλωνάρης Στάθης γεωπονική Θεσσαλονίκης, Νικολαΐδης Γεώργιος φυσικό Ηρακλείου, Μήλα Σεβαστή Μαράσλειο παιδαγωγική ακαδημία, Τσιμπιδη Κατερίνα νηπιαγωγών Πάτρας, Τσικρικός Δημήτριος ΑΣΟΕΕ, Αγγελή Ισιδώρα διοίκηση επιχειρήσεων Χαλκίδας, Κούτρη Μαρία διοίκηση επιχειρήσεων Χαλκίδας, Ανδρέου Βαγγέλης ηλεκτρολόγων Κρήτης, Λόντος Βασίλειος φυσικών προϊόντων Λάρισας, Ραφτόπουλος Βασίλειος ηλεκτρολόγων Κοζάνης, Χατζηζαχαρίου Παναγιώτης τουριστικών επιχειρήσεων Κρήτης, Μπάμπης Δημήτριος μηχανολόγων Χαλκίδας, Μπαλαμούτης Αθανάσιος ηλεκτρολόγων Λάρισας, Σάγος Ηλίας ηλεκτρολόγων Κρήτης, Καλεμκερής Φιλήμων μηχανολόγων τεχνολόγων Αθήνας, Λίρατζης Τάσος ηλεκτρολόγων μηχανολόγων Αθήνας, Κισσόγλου Ιωάννης γραφίστας ΤΕΥ.

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ο Σύλλογος των Απαναχού Τριγλιανών Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμότατα όλους τους παρακάτω οικονομικούς ενισχυτές του:

Χαρίκλεια Τσίτερ, Απόστ. Τσίτερ, Αρίστη Κολοβού, Αναστασία Τσολάκη, Ελένη Χατζηχρήστου, Αντώνη και Δημήτρα Μαστραντώνη, Ιφι-

γένεια Καραμάτσικου, τους κ.κ. Κουτρή, Καλλιωντζή, Βουρτίκα, Καμπά, Παπαμέτη, Λιλή, Τζιτζιφύλλη, Ροδοπούλου, Μαλακώζη, Μουλά, Τρουπστή από Αυστραλία, Δέσποινα Παυλίδου, Γ. Καραμπέτη, Ηρακλή Παπαράξη, Έλλη Καραμπέτη, Γεωργία Χρυσάνθου και Γεώργιο Μαυρομάτη.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Δημήτριος Ν. Λουλούδης Ικάρων, Αικατερίνη Γ. Κοτσαφτίκη αγγλική φιλολογία, Θεοδώρα Γρ. Γλαράκη φιλολογία, Χαράλαμπος Ν. Πασσαλής φιλολογία, Ιωάννης Στ. Γλαράκης πολυτεχνείο, Ουρανία Ν. Αϊθαλιώτη μαθηματικών, Σουλτάνα

Κ. Δάνου πολυτεχνείο, Κυριακούλα Στ. Κυριαζή παιδαγωγική φιλολογία, Βασίλειος Ν. Καλπάκης ΚΕΤΕ, Γερακίνα Αν. Αραμπατζή ΚΕΤΕ, Δάφνη Ε. Μπαρμπούρα γεωργοπούλου φιλολογία, Παρασκευή Χρ. Μπουλάκη πολυτεχνείο, Ευστράτιος Δ. Ευγενίου ΚΕΤΕ.

Αληθινές ιστορίες του χωριού

Στο χωριό ο κόσμος ήταν λογα που υπαγορεύει ο νόμος.

Βγαίνοντας από το δικαστήριο ο πρόεδρος άρχισε να θρίζει και να θλαστημά μέχρι το σημείο να θγαίνουν αφροί από το στόμα του.

«Έννοια σου κι' γι'ω θα σου βουλιέσω μάντι», έλεγε.

Την άλλη μέρα πρωί-πρωί πρήξε για την πόλη να βρει τον γνωστό βουλευτή του, που ήταν και δικηγόρος, για να του πει τα παράπονά του.

Μόλις έφτασε στο γραφείο του, χτύπησε το κουδούνι. Η πόρτα άνοιξε και ο βουλευτής θλέποντας τον πρόεδρο έτσι φουρκισμένο, τον ρώτησε:

— Μαθές τι έπαθες γέρο Μηνά;

Ο άντρας ήταν ξερακιανός μετρίου αναστήματος και φορούσε μια καμπαρτίνα γκρι και οι χωριανοί ρωτούσαν ο ένας τον άλλον πούεις είναι, αλλά κανείς δεν γνώριζε τίποτε. Ύστερα μάθανε ότι ήταν ο νέος ενωμοτάρχης.

Πήγε κατευθεία να γνωρίσει τον πρόεδρο του χωριού. Πρόεδρος ήταν ένας χοντρομπακάλης που φορούσε φαρδύ, με τυλιγμένη τη μέση του με ένα φαρδύ άσπρο ζωνάρι που έφτανε μέχρι πάνω στα στήθια του. Για να μη χασομεράρει με τη πύλανε έλα στην κοινότητα για υπογραφές και σφραγίσματα, θεωρούσε καλό νάχει μαζί του την κοινοτική σφραγίδα με ένα σπάγγο δεμένη και μέσα στο ζωνάρι του χωμένη.

Αμέσως πιάσανε καλές σχέσεις πρόεδρος και αστυνόμος, όπως συνήθως γίνεται, διότι είναι οι Αρχές του κάθε τόπου. Ο αστυνόμος πήγαινε συχνά στο μπακάλικό του προέδρου κι αυτός πάντοτε τον κερνούσε ρακί κουμαρίσιο.

Έλα όμως που ο αστυνόμος έθλεπε μεγάλη ακαταστασία στο μπακάλικό του προέδρου και το χειρότερο ήταν ότι δεν έθλεπε καμιά διατίμηση πάνω στα είδη διατροφής. Γι' αυτό μια μέρα του είπε:

— Άκουσε κύριε Μηνά, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να τοποθετήσεις τιμές πάνω στα είδη διατροφής.

— Ναί, ναι, κύριε νωματάρχη, είπε ο πρόεδρος.

Ο αστυνόμος πήγε τη δεύτερη φορά και είδε πάλι τα ίδια. Του έκανε πάλι την υπενθύμιση.

— Ναι, ναι, κύριε νωματάρχη, είπε πάλι ο πρόεδρος.

Την τρίτη φορά πάλι τα ίδια. Ο αστυνόμος δεν του είπε τίποτε. Ο πρόεδρος του έβαλε να πιει ρακί κουμαρίσιο. Ο ενωμοτάρχης ισχυρίστηκε ότι τον πονούσε το στομάχι του.

Στη συνέχεια ο αστυνόμος πήγε στο σταθμό και υπέβαλε μήνυση στον πρόεδρο. Ο τελευταίος πήγε στο δικαστήριο και πλήρωσε τα ανά-

— Άστα Γιώργουμ, αυτό κι αυτό συμβαίνει...

— Και γι αυτό στεναχωρήσε καημένο. Δουλειές απ' γίνονται στου άμφε σθήσε, μή στεναχωριέσαι.

— Μα γι'ω γυρέβου τώρα να γείν αυτήναν η δλιά, γιατί ίνη μιγάλου κάθαρμα.

Τώρα ο βουλευτής δεν μπουρούσε να κάνει διαφορετικά γιατί ο γέρο Μηνάς ήταν πολιτικός παράγων, επειδή ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος σ' αυτόν, διότι τους έδινε όλους φερεσέ όλο το χρόνο μέχρι ν' αλωνίσουν τα γενήματα.

Αναγκαστικά λοιπόν ο βουλευτής έπρεπε να του κάνει το χατήρι, γιατί το δεύτερο χρόνο δεν θα έπαιρνε ψήφους και θάχανε το βουλευτηλίκι.

Σε πέντε μέρες ο αστυνόμος πήρε ένα έγγραφο για μετάθεση στο Πετρίτσι, στα βουλγαρικά σύνορα.

Ήταν μήνας Νοέμβριος, ο άνθρωπος είχε κάνει και τα εφόδια του χειμώνα, τα οποία παράτησε όπως ήταν και έφυγε.

Τη μετάθεση του ενωμοτάρχη την έμαθε όλο το χωριό και στεναχωρήθηκε όλος ο κόσμος λέγοντας: «Τι κρίμα τέτοιος καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης, ακόμα δεν ήρθε και να τον χάσουμε».

Καλός άνθρωπος ίσως να ήταν για το χωριό, αλλά για τον χοντρομπακάλη τον Μηνά δεν ήταν καλός...

ΣΤ. Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής

Η χώρα με τους πολλούς ξενητεμένους

Από πολύ παλιά, οι Τριγλιανοί είχαν το συνήθειο να μεταναστεύουν. Και σήμερα θλέπουμε από τα πέρατα της οικουμένης (Αμερική, Καναδά, Βραζιλία, Παναμά, Αυστραλία και από διάφορα άλλα μέρη της Ευρώπης) να στέλνουν τη συνδρομή τους πατριώτες, που είναι χρόνια εγκαταστημένοι στα ξένα, όπου έχουν αποκτήσει παιδιά και εγγόνια, αλλά δεν λησμονούν ποτέ την αγαπημένη τους πατρίδα.

Και όχι μόνον αυτοί, αλλά διδάξαν και στα παιδιά και στα εγγόνια τους να μάθουν κι αυτά το ίδιο. Αυτό δείχνει την φιλοπατρία των Τριγλιανών, διότι όσο και αν καλοπερνούν κι αν έχουν δημιουργήσει περιουσίες, πάντοτε είναι στο νου τους η πολυπόθητη πατρίδα.

Έτσι, μόλις πληροφορηθήκανε ότι δημιουργήθηκε Σύλλογος Τριγλιανών ο οποίος στη συνέχεια θγαάζει εφημερίδα με τον τίτλο «Τριγλιανὰ Νέα», έτρεξαν όλοι να συνδράμουν και θλέπουμε σήμερα από τα πέρατα της οικουμένης (Αμερική, Καναδά, Βραζιλία, Παναμά, Αυστραλία και από διάφορα άλλα μέρη της Ευρώπης) να στέλνουν τον όβολό τους.

Αυτό αποδεικνύει ότι οι Τριγλιανοί δεν θέλουν να χάσουν τις πατροπαράδοτες ρίζες τους.

Αυτό είναι πολύ συγκινητικό το να θλέπεις ανθρώπους που από πολλά χρόνια ήταν χαμένοι, τώρα να παρουσιάζονται στο νου και στη σκέψη σου κι άλλοι νάρχονται γέροι πια για να αφήσουν τα κόκκαλά τους στην πατρώα γη. Διότι στην ξενιτιά όσα χρόνια κι αν περάσουν είσαι ξένος μέσα στους ξένους. Αυτό θέβαια το γνωρίζουν όσοι δοκίμασαν την πίκρα της ξενιτιάς.

ΣΤ. Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής

Συνεστίαση για το μισό αιώνα ζωής του Αθλητικού Ομίλου Ραφήνας

Τον μισό και πλέον αιώνα ζωής του Αθλητικού Ομίλου Τριγλιίας Ραφήνας θα τιμήσει με μια συνεστίαση που θα δώσει στις 3 του Νοέμβρη στο κέντρο «Στανομάντρι» το Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου Ραφήνας.

Ετοιμάζει μια γιορτή για να τιμήσει τους ιδρυτές και τους τότε πρώτους ποδοσφαιριστές της ομάδας (όσους ζούν) ασπρομάλλιδες τώρα.

Είναι τιμή για το σημερινό Δ.Σ. να τιμήσει ύστερα από τόσα χρόνια τους ανθρώπους που σε κείνα τα δύστυχα χρόνια είχαν τέτοια πρωτοβουλία.

Μέσα στα πενήντα και πλέον χρόνια ζωής της αθλητικής ποδοσφαιρική ομάδα ήταν η μοναδική παρουσία πολιτιστικής κίνησης μέσα στο στείο και στεγνό τόπο από τέτοιες εκδηλώσεις.

Μισός αιώνας ζωής μέσα σε τρικυμισμένες και φοβερά ανήσυχες περιόδους. Ως και στην περίοδο της κατοχής στον τόπο μας, βοηθήσε και πρόσφερε καταφύγιο στους αντιστασιακούς.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εργάζονται φιλότιμα για την οργάνωση και επιτυχία της γιορτής, η οποία εκ των προτέρων θεωρείται επιτυχημένη.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο Δ.Σ. για την ιδέα της οργάνωσης της γιορτής.

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

Στη Νέα Τρίγλια, με τη φροντίδα του προέδρου της κοινότητας κ. Νικ. Μπαμπαρουζή, με τη συμπράξη του αιδεσιμότατου εφημέριου π. Γεωργίου Πολύζου και με την πάνδημη συμμετοχή όλων των αρχών, της κοινότητας, των δημόσιων φορέων, των διάφορων συλλόγων και σωματείων και του λαού της Νέας Τρίγλιας, πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1984 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της εκκλησίας μεγάλη λαϊκή συνέλευση, η οποία ση-

μείωσε εξαιρετική επιτυχία.

Τη λαϊκή συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους ο νομάρχης Χαλκιδικής κ. Παναγιώτης Μαυρίδης, ο βουλευτής Χαλκιδικής κ. Αθανάσιος Ξανθόπουλος, ο διευθυντής της Διευθύνσεως Δημοτικής Εκπαιδεύσεως κ. Ιωάννης Δελήμπασης και άλλοι.

Στη συνέλευση αποφασίστηκε να εκτελεστούν στη Ν. Τρίγλια διάφορα κοινωφελή έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων δραχμών.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

■ Η ομάδα ντοματοπαγωγών του Γεωργικού Συνεταιρισμού έχει ήδη ενεργοποιηθεί στην εμπορία της ντομάτας.

■ Αγοράστηκε από τον Συ-

νεταρισμό ειδική συλλεκτική μηχανή για το θαμβάκι.

■ Δεν έπρεσε ακόμα θροχή κι έτσι δεν άρχισε το έργομα και η σπορά του σταριού, πράγμα που θα δημιουργήσει προβλήματα στους παραγωγούς.

■ Ολοκληρώθηκε η ανέγερση του Γυμνασίου της Νέας Τρίγλιας και από τον Γενάρη του 1985 θα αρχίσουν τα μαθήματα στο καινούργιο κτίριο.

■ Κοστολογήθηκε από 200-250 χιλιάδες δραχμές το στρέμμα στην περιοχή που θα γίνει ο καινούργιος παραλιακός δρόμος Καλλικράτειας-Μουδανίων.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
"ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΕΞΠΡΕΣ",
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ
Γραφ. 412.432-411.274
Οικίας 415.018
TELEX 412.910
Θεσσαλονίκη



Κομνηνών 80
Καλαμαριά

■ Συμπatriώτες,
συμπatriώτισσες
Τριγλιανοί
διαβάζετε
τὰ «Τριγλιανὰ Νέα»
είναι
ἡ ἔφημερίδα σας
