

Αριθ. φύλλου 62

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1987

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κομηνών 21

Θεσσαλονίκη

Τηλέφ. 236.206

Κ.Α. 546 24 Θεσσαλονίκη

★

Εκτύπωση:

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ —

FOTO OFFSET

«Η ΔΩΔΩΝΗ»

Γρηγ. Λαμπράκη 195

(Πρώνη Κονίτσης)

920.610 & 925.159

Θεσσαλονίκη



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ
ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ

★
Υπεύθυνοι:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Υπεύθυνος Σύνταξης:
ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΧΡ.

★
Εμβάσματα
και δημοσιεύσεις
στον κ. ΓΑΒΡ. ΜΗΤΣΟΥ
Κομηνών 21, Θεσσαλονίκη

Εκδηλώσεις στη Ν. Τρίγλια

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ



Αποφη από το πλήθος των προσκεκλημένων στο μνημόσυνο.

Εξαιρετική επιτυχία σημειώσαν οι εκδηλώσεις που έγιναν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στη Ν. Τρίγλια με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από το θάνατο του Τριγλιανού εθνομάρτυρα μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν το μνημόσυνο στη μνήμη του μητροπολίτη και τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου Νέας Τρίγλιας και οργανώθηκαν από το Σύλλογο των απανταχού Τριγλιανών, το παράτημα Νέας Τρίγλιας και την κοινότητα Ν. Τρίγλιας και πλαισιώθηκαν και από τους υπόλοιπους φορείς και συλλόγους του χωριού, όπως τη φιλαρμονική, τον Πολιτιστικό και το Λαογραφικό Σύλλογο.

Παραδέθηκαν εκτός από τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών και του Παραρτήματος Ν. Τρίγλιας, ο διευθυντής της Επιτροπής Συμβούλων της Κοινότητας Ν. Τρίγλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο των εξαίροντας την πολύπλευρη δράση και προσωπικότητα του Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής η Φιλαρμονική Ν. Τρίγλιας απέδιδε προσευχές, ύμνους κλπ.

Τέλος ο τελετάρχης των εκδηλώσεων κ. Νικόλαος Καλπάκης έδωσε τη λήξη της τελετής και πρότεινε στους παρευρισκόμενους να συμμετάσχουν στη δεξιώση που δόθηκε στο πνευματικό κέντρο και όπου προσφέρθηκαν κονιάκ, καφές και κόλυβα στη μνήμη του μητροπολίτη.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν με το μνημόσυνο του μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου που τελέσθηκε στον ιερό ναό της Παντοβασίλισσας μετά την κυριακάτικη θεία λειτουργία.

Στην συνέχεια οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν στον ανδριάντα του Δεσπότη στην πλατεία του χωριού όπου τελέθηκε τριόλιγο και κατατέθηκαν στεφάνια εκ μέρους του Δ.Σ. των Συλλόγων των Απανταχού Τριγλιανών, από τον πρόεδρο του κ. Κ. Βακαλόπουλο, εκ μέρους του Δ.Σ. των Παραρτήματος Ν. Τρίγλιας, που με προσωπικό μόχθο και μεράκι συγκέντρωσαν υπομονετικά τα αντικείμενα που τόσο πρόδημα πρόσφεραν οι Τριγλιανοί.

Το Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται στο χώρο που κατελαμβαναν παλαιότερα τα

εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου. Ο κ. Κακούλης έκοψε την κορδέλλα των εγκαίνιων, ενώ ο κ. Βακαλόπουλος αποκάλυψε την πινακίδα του Μουσείου και ο προσκεκλημένοι πέρασαν στον εσωτερικό χώρο του για να θαυμάσουν το έργο - εδώ πρόπει να το τονίσουμε - του Δ.Σ. των Παραρτήματος Ν. Τρίγλιας, που με προσωπικό μόχθο και μεράκι συγκέντρωσαν υπομονετικά τα αντικείμενα που τόσο πρόδημα πρόσφεραν οι Τριγλιανοί.

Το Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται στο χώρο που κατελαμβαναν παλαιότερα τα

λευκά είδη, ιατρικά εργαλεία, διακοσμητικά είδη, φωτογραφίες, διπλώματα κ.ά. είδη που σημαγγάφουν τη ζωή των Τριγλιανών παλιά. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα κεντήματα και τα στρωσίδια που υπομονετικά οι γιαγιάδες μας έφτιαξαν με λεπτοδουλειά και μεράκι.

Αφού οι επισκέπτες χάρηκαν τα θαυμαστά έργα που περιλάμβανε η έκθεση αυτή, δοκίμασαν και τα παραδοσιακά γλυκά της Τρίγλιας, ντίμπλες και κουραμπιέδες, που προσφέρθηκαν σ' όλους καθώς έβγαιναν από το Μουσείο ενώ τα παιδιά της Φιλαρμονικής μ' όλη τους τη δύναμη έπαιζαν χαρούμενους σκοπούς.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι με γεύμα που δόθηκε σε κεντρική ταβέρνα της Ν. Τρίγλιας μέσα σε ατμόσφαιρα κεφιού και χαράς.

(Η ομιλία του Διευθυντή του Δημοτ. Σχολείου Νέας Τρίγλιας Νίκου Λουλούδη για τη ζωή του Χρυσοστόμου Σμύρνης σε άλλες σελίδες).



Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Βακαλόπουλος καταθέτων το στεφάνι στον ανδριάντα.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ

Της κ. ΚΑΤΙΝΑΣ ΣΑΡΡΗ

Με δάκρυα στα μάτια και με ρίγη συγκίνησης παρακολουθήσαμε το μνημόσυνο του Δεσπότη μας Χρυσοστόμου Σμύρνης με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 65 χρόνων από το τραγικό του τέλος. Ο Σύλλογος των Τριγλιανών και το Παράτημα Ν. Τρίγλιας ετοίμασαν μια πολύ ωραία και σεμνή γιορτή.

Μετά την ακολουθία εφάλητη τριάγια μπροστά στον ανδριάντα του και έγινε κατάθεση στεφανών. Η μουσική έπαιξε διάφορα κομμάτια και το δάκρυν ασταμάτητο. Από μέσα μας λέγαμε ποτέ δεν θα

ξεχάσουμε τον μεγάλο νεκρό της πατρίδας μας.

Πλήθος πολύ. Και όλοι μαζί περάσαμε από το μικρό μουσείο, που οι άξιες Τριγλιανές έδειξαν το ταλέντο του νοικουριού τους, που πάντα τις διέκρινε. Και τι να πρωτοθυμάσει κανένας από τα γεωργικά εργαλεία ως και τα υπέροχα προϊκιά τα κεντημένα και τα υφαντά.

Μας κέρασαν ντίμπλες και κουραμπιέδες. Τριγλιανόν έθιμο. Έτερα πήγαμε στο πνευματικό κέντρο Τρίγλιας όπου όλοι οι Τριγλιανοί πήγαν τον καρέ, το κονιάκ και τα κόλυβα του Δεσπότη τους, που με τη θυσία του δόξασε την μικρή μας πατρίδα.

Επακολούθησε γεύμα στους Σαλιάρη για τους ξένους Τριγλιανούς και διαλυθήκαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ευχαριστών και τους άξιους διοργανωτές, κοινότητα και Σύλλογο: Πάντα άξιοι. Μπορεί σε τάφρο να μην τά-

(φρήκε το άγιο κορμί σου. Γιατί ένας τάφρος δεν ήταν ικανός να το χωρέσει. Μα οι δικές μας οι καρδιές δικός τάφρος έγιναν και τα δι-

(κά μας δάκρυα λουλούδια γίναν αιώνια να (ευοδιάζουν). Κ. ΣΑΡΡΗ

ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η Γ' ΛΥΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ

Χαράς Ευαγγέλια στην κωμόπολη της Ν. Τρίγλιας. Μετά από αρκετούς μήνες ταλαιπωρίας και αγωνίας όλων των κατοίκων της Νέας Τρίγλιας με βάση την ποντικάκη έδωσε τη λήξη της τελετής και πρότεινε στους παρευρισκόμενους να συμμετάσχουν στη δεξιώση που δόθηκε στο πνευματικό κέντρο και όπου προσφέρθηκαν κονιάκ, καφές και κόλυβα στη μνήμη του μητροπολίτη.

Τη συνέχεια ήταν η λειτουργία της Επιτροπής Συμβούλων της Ν. Τρίγλιας, που είχε στεγάσει την πινακίδα του Μουσείου. Ο κ. Κακούλης έκοψε την κορδέλλα των εγκαίνιων, ενώ ο κ. Βακαλόπουλος αποκάλυψε την πινακίδα του Μουσείου και ο προσκεκλημένοι πέρασαν στον εσωτερικό χώρο του για να θαυμάσουν το έργο - εδώ πρόπει να το τονίσουμε - του Δ.Σ. των Παραρτήματος Ν. Τρίγλιας, που με προσωπικό μόχθο και μεράκι συγκέντρωσαν υπομονετικά τα αντικείμενα που τόσο πρόδημα πρόσφεραν οι Τριγλιανοί.

Τη συνέχεια ήταν η λειτουργία της Επιτροπής Συμβούλων της Ν. Τρίγλιας, που είχε στεγάσει την πινακίδα του Μουσείου. Ο κ. Κακούλης έκοψε την κορδέλλα των εγκαίνιων, ενώ ο κ. Βακαλόπουλος αποκάλυψε την πινακίδα του Μουσείου και ο προσκεκλημένοι πέρασαν στον εσωτερικό χώρο του για να θαυμάσουν το έργο - εδώ πρόπει να το τονίσουμε - του Δ.Σ. των Παραρτήματος Ν. Τρίγλιας, που με προσωπικό μόχθο και μεράκι συγκέντρωσαν υπομονετικά τα αντικείμενα που τόσο πρόδημα πρόσφεραν οι Τριγλιανοί.

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Του ΝΙΚΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΗ
Δ)ντή Δημοτ. Σχολείου Νέας Τρίγλιας

Ο λόγος του κ. Νίκου Λουλούδη, Δ)ντή του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τρίγλιας για τη ζωή του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης, έχει ως εξής:

1. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του Χρυσοστόμου

Τράχοννυν άνθρωποι, που λέτε και παραστάθηκε δηλητήριος στη γέννησή τους. Από τα πρώτα τους βήματα τους φάτισε στο δρόμο το σωστό. Τους όπλισε με θεία δύναμη να βλέπουν πάντα ολόσια μπροστά τους. Να συντρίψουν όποιο εμπόδιο, όσο και αν είναι τρομακτικό και αξεπέραστο για μας, τους κοινούς θητούς.

Τυχεροί εμείς όλοι σ' αυτό το τόπο, που στη δική μας ιστορία την ελληνική, δεν λείπουν τέτοιες υπεράνθρωπες μορφές. Ανάμεσα σ' αυτούς τους φάρος της φυλής, που αστραποφορτίζουν και οδηγούν και τα μικρά μας βήματα, τιμούμε σήμερα το μεγάλο Ιεράρχη ανάμεσα στους πιο τρανούς. Τιμούμε τον αείμνηστο συμπατριώτη μας Χρυσόστομο, μητροπολίτη Σμύρνης, για τα 65 χρόνια από το μαρτυρικό του θάνατο.

Γεννήθηκε το έτος 1867 στην παλιά μας Τρίγλια, κωμόπολη της Βιθυνίας της Μικράς Ασίας και ήταν ο δευτερότοκος γιός του Νικολάου Καλαφάτη και της Καλλιόπης, το γένος Χριστοδούλου Λεμωνίδου. Είχε εφτά αδέρφια: Τον Ευγένιο, τον Σενοφώντα, την 'Ολγα, την Εριφύλη, το Δημήτριο, τη Σοφία και την Αικατερίνη. Από τα αγόρια έζησαν ο Ευγένιος και ο Χρυσόστομος.

Οι γονείς τους, παρ' όλη τη φτώχεια τους, φρόντισαν να αναθρέψουν και εκταιδέψουν τα παιδιά τους με κάθε επιμέλεια. Πούλησαν τα κτήματά τους, για να στείλουν πρώτα τον Ευγένιο στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια το έτος 1884 το Χρυσόστομο εσωτερικό μαθητή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ο Χρυσόστομος σ' όλη την περίοδο των σπουδών του, έδειξε μεγάλη φιλομάθεια και εξαιρετική κλίση για το ειδανικό στάδιο, για το οποίο προορίστηκε.

Στο εφτατάξιο σχολείο της Τρίγλιας, πρώτοι του δάσκαλοι ήταν ο αρχιμανδρίτης και αργότερα μητροπολίτης Ιωαννίκιος, ο Γαζηζής, ο Χριστόφορος Μουμουζής, ο Νικόλαος Χατζηχρυσάρης και ο Παπαθεοδόσης. Από το δημοτικό ακόμη φάνηκαν τα πνευματικά και φυσικά του χαρίσματα. Εύστροφος στο πνεύμα, ευφάνταστος, τολμηρός, ενδυσιώδης, φιλότιμος, επίμονος και φιλαλήθης.

Στη Χάλκη, όπως έλεγε ο ίδιος, ποτίστηκε το άδολο γάλα της θεοεσεβίας και το γλυκό χυμό της γνώσης, γιατί είχε την τύχη να μαθητεύει κάτω από την καθοδήγηση μεγάλων και σφρόντων δασκάλων, όπως: ο Γερμανός Γεργογράς, διευθυντής της σχολής Φιλάρετος Βαφείδης, αργότερα μητροπολίτης Διδυμοτείχου - ο Μιχαήλ Κλεόβουλος, αργότερα μητροπολίτης Σάρδεων - ο Απόστολος Χριστοδούλου, μετέπειτα μητροπολίτης Σερρών - ο Ευμένιος Ερευνούδης, άρδευτερα μητροπολίτης Κρήτης και πολλοί άλλοι.

Εκεί αποκαλύφτηκε στον Χρυσόστομο ο θησαυρός της ελληνικής σοφίας, το κάλλος της αρχαίας γλώσσας, το θάυμα του ελληνικού πολιτισμού. Εκεί συγχλονίστηκε με το υπερφυσικό μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Ιησού και με τα θεία διδάγματα των πατέρων της εκκλησίας, τα οποία σταλάζουν αγαλλίαση και σοφία. Εκεί κατάλαβε, γιατί ο Ασιάτης κατακτητής δεν μπόρεσε να καταλύσει την ελληνική χερσόνησο και να σθήσει τον ελληνισμό.

Όταν το έτος 1887 επισκέφτηκε τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως συνοδικός ο μητροπολίτης Μυτιλήνης Κωνσταντίνος Βαλιάδης και ζήτησε από το διευθυντή της σχολής να του υποδείξει μαθητή, που να διακρίνεται για την επίδοση και το ήθος, ο Γερμανός Γεργογράς απαντώντας πλέκει το εγκώμιο του Χρυσόστομου. Από εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το έθιμο που

υπήρχε, οι ανώτεροι κληρικοί να γίνονται εγγυητές ή κηδεμόνες των εισαγομένων μαθητών στη θεολογική σχολή, τον πήρε στην προστασία του πληρώνοντας τα έξοδα των σπουδών του. Έτσι ο Χρυσόστομος απέβη το πνευματικό ανάστημα, σύμφωνα με την εκκλησιαστική έπαφραση, του μητροπολίτη Κωνσταντίνου.

Από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης αποφοίτησε με άριστα το 1891. Στη σχολή ο μητροπολίτης Κωνσταντίνος ήταν ο προσωπικός θάνατος.

Σε δημόσια επιστημονική συζήτηση πήρε μέρος το έτος 1896, όταν οι καθολικοί της Σμύρνης Λαζαριστές διατυπώνταν ότι ανακάλυψαν τον τάφο της Θεοτόκου πλησίον της Εφέσου. Οι Ορθόδοξοι έκαναν επιστημονικό αγώνα προς τους Καθολικούς και απόδειξαν ότι η Θεοτόκος δεν πέθανε στην Εφέσο. Ο Χρυσόστομος δρόκησε την ευκαιρία ν' αναπτύξει έξοχη εθνική δράση. Συγχρατέο τους παραπλανηθέντες από τη θουλαργική προπαγάνδα, ενθουσιάστηκε τους ολιγόφυχους και αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνση των αγάντων εναντίον των Βουλγάρων συμμοριτών. Παράλληλα χτίζει μεγαλοπρεπή ναό στη Δράμα, μέγαρο της μητροπόλεως, σχολές αρρένων και θηλέων, νοσοκομείο και γυμναστήριο. Φρόντισε επίσης για την ανέγερση κατοικιών για τους κατανεργάτες και ίδρυσε διάφορα φιλανθρωπικά καταστήματα και κοινωφελή ιδρύματα.

Στις 18 Μαΐου 1897 χειροτονείται πρεσβύτερος, από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινούπολη και το 1907 πέτυχε την ανάληση του. Αναχώρησε τότε για την εξοχία στη Σμύρνη. Η δράση του προκάλεσε το θαυμασμό των ανταποκριτών των ευρωπαϊκών εφημερίδων, οι οποίοι τον αποκάλεσαν «ομηρικό ήρωα».

2. Ο Χρυσόστομος μεγάλος Πρωτοσύγκελος των Πατριαρχείων

Στις 18 Μαΐου 1897 χειροτονείται πρεσβύτερος, από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινούπολη και το 1907 πέτυχε την ανάληση του. Αναχώρησε τότε για την εξοχία στη Σμύρνη. Η δράση του προκάλεσε το θαυμασμό των ανταποκριτών των ευρωπαϊκών εφημερίδων, οι οποίοι τον αποκάλεσαν «ομηρικό ήρωα».

Σ' αυτή την κρίσιμη περίοδο για τον ελληνισμό, είχε εκραγεί ο ελληνοτουρκικός πόλεμος, η προσφορά του Χρυσόστομου προς την πατριότητα είναι μεγάλη. Μεγαλύτερη όμως είναι η προσφορά του προς την εκκλησία με τα θεία κηρούγματά του. Έξι λόγοι του έμειναν ιστορικοί για την πρωτοτυπία, την γλαυρότητα και τη σοφία τους. Το κήρυγμα που έβγαλε, μπροστά στον Εσταυρωμένο την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής το 1901, είχε δύο πόλους: την ζωή και το θάνατο. Φιλοσοφεί με τον πιο απλό τρόπο της καθημερινότητας και εμφανίζει τη ζωή και το θάνατο σαν ισοδύναμες εκφράσεις, αφού η ζωή οδηγεί προς το θάνατο και υπάρχει τις πύλες της ζωής.

3. Μητροπολίτης Δράμας

Στις 23 Μαΐου 1902 χειροτονείται πρεσβύτερος, από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινούπολη και το 1907 πέτυχε την ανάληση του.

χειροτονείται μητροπολίτης, από τον πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ'. Σε ηλικία τριάντα πέντε μόλις χρονών ανέρχεται στον τρίτο και ανώτατο εκκλησιαστικό βαθμό, τον Επισκόπου και τοποθετείται στη μητρόπολη της Δράμας, την πιο ταραχώδη επαρχία της Μακεδονίας. Αποχαιρετώντας και ασπαζόμενος τη δεξιά του πατριάρχη Ιωακείμ, είπε τα εξής προφητικά: «Θα υπηρετήσω το Γένος και την εκκλησία με όλη μου την καρδιά και την σκέψη και η μίτρα την οποίαν έβαλαν στο κεφάλι μου τα άγια σου χέρια, αν πρόκειται να έχει ποτέ τη λάμψη των λίθων της, να μεταβληθεί σε ακάνθινο στεφάνι, μάρτυρα Ιεράρχη».

Στη νέα του θέση, από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε την τρομακτική δράση του θουλαργικού κομιτάτου και τη ρουμανική προπαγάνδα. Ο Χρυσόστομος δρόκησε την ευκαιρία ν' αναπτύξει έξοχη εθνική δράση. Συγχρατέο τους παραπλανηθέντες από τη θουλαργική προπαγάνδα, ενθουσιάστηκε τους ολιγόφυχους και αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνση των αγάντων εναντίον των Βουλγάρων συμμοριτών. Παράλληλα χτίζει μεγαλοπρεπή ναό στη Δράμα, μέγαρο της μητροπόλεως, σχολές αρρένων και θηλέων, νοσοκομείο και γυμναστήριο. Φρόντισε επίσης για την ανέγερση κατοικιών για τους κατανεργάτες και ίδρυσε διάφορα φιλανθρωπικά καταστήματα και κοινωφελή ιδρύματα.

Η εθνική δράση του Χρυσόστομου ανησυχεί την τουρκική διοίκηση, η οποία αναφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και το 1907 πέτυχε την ανάληση του. Αναχώρησε τότε για την εξοχία στη Σμύρνη. Έγραψε επίσης και δεύτερο βιβλίο στη γαλλική γλώσσα με το τίτλο «Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας και η Νέα Τουρκία», στο οποίο περίγραψε με κάθε λεπτομέρεια τους διωγμούς των Νεοτούρκων κατά του ελληνικού στοιχείου της Ιωνίας. Έγραψε επίσης και δεύτερο βιβλίο στη γαλλική γλώσσα με το τίτλο «Οι διωγμοί των χριστιανών». Το βιβλίο αυτό ήταν αιθεντική έκθεση με στατιστικούς πίνακες των τελευταίων διωγμών.

Σε δημόσια εκδήλωση στην Σμύρνη το 1907, ο Χρυσόστομος προσέρ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

— Οι κ.κ. Βασιλειος και Συμέλα Καπάνδρεια βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Απόστολο. Νονά η κ. Κανέλα Καραγιάννη.

— Οι κ.κ. Δημήτριος και Μαγδαληνή Πηνώτη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Παρασκευή. Νονά η δεσποινίς Ζαφειρούλα Γιλδίζη.

— Οι κ.κ. Κωνσταντίνος και Μαρία Μαρίνου βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Κυριαζή. Νονά η κ. Βικτώρια Παπαθεοφίλου.

— Οι κ.κ. Λεωνίδας και Μαρία Γιαννακούρα βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ιωάννα. Νονά η δεσποινίς Φωτεινή Τσεπέλη.

— Οι κ.κ. Θεοδόσιος και Μαρία Δελημανώλη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ιωάννα. Νονάς ο κ. Αλέξανδρος Πίτσος.

— Οι κ.κ. Κωνσταντίνος και Μαρία Κουρατζίνου βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Χρίστο. Νονά η κ. Αικατερίνη Τζαφέρου.

— Οι κ.κ. Γεργόγριος και Καλλιόπη Βουλγαρη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Γεωργία. Νονάς ο κ. Αντόνιος Καλλιοτζής.

— Οι κ.κ. Κωνσταντίνος και Κυριακούλα Γκραπούζη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ευανθία. Νονά η κ. Χρυσούλα Καζάκη.

— Οι κ.κ. Ελευθέριος και Αναστασία Μωραΐτοπουλού βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ελένη. Νονάς ο κ. Βαρδάμης Παπαγεωργίου.

— Οι κ.κ. Θεοφάνης και Ζωή Μποϊκούλη βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Μιχαήλ. Νονάς ο κ. Παντελεήμονος Πέτρου.

— Οι κ.κ. Δημήτριος και Θεοπούλα Τσιφλική βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Ανδρέα. Νονά η κ. Παρασκευή Νουκάρη.

— Οι κ.κ. Φώτιος και Ευδοξία Πιστική βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Βασίλειο. Νονά η κ. Σταυρούλα Λιάκου.

— Οι κ.κ. Ευστράτιος και Δόμινα Ανεστίδη βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Νικόλαο. Νονά η δεσποινίς Χρυσούλα Παπαγεωργίου.

— Οι κ.κ. Χρίστος και Ανδρομάχη Καραγιανάκη βάπτισαν το αγοράκι τους και

Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ

‘Όπως κάθε χρόνο έτοις κι εφέτος, ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών οργανώνει τον αποκριάτικο χορό του. Θα γίνει και πάλι στο κέντρο «ΠΟΥΛΚΑΣ» της Θέρμης, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 1988, στις 9 μ.μ.

Προμηθευτείτε τις προσκλήσεις σας από τα γραφεία του Συλλόγου. Μεταφορά με πούλμαν από Ν. Τρίγλια και από Θεσσαλονίκη (Πλατ. Αγίας Σοφίας) 8.30 μ.μ.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Η Φιλαρμονική της Νέας Τρίγλιας οργανώνει το χορό της. Θα γίνει στο κέντρο «Μιλιτάρη», στο Διονυσίου, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

● ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ●

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών θεσσαλονίκης μετά των Συμβουλίων των Παραρτημάτων της Νέας Τρίγλιας και της Ραφήνας, του προέδρου της κοινότητας Νέας Τρίγλιας και του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Τρίγλιας, ευχαριστούν θερμότατα τους παρακάτω συμπατριώτες και τους φίλους τους για τη χρηματική προσφορά προς το Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανών - στα «Τριγλιανά Νέα» - στο κοινοτικό ιατρείο και την φιλαρμονική μουσική Νέας Τρίγλιας.

■ Ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών και το Παράρτημα Νέας Τρίγλιας ευχαριστούν:

— Τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες τις Τριγλιανές κυρίες του Συλλόγου, που συμπαραστάθηκαν ακούγαστα στις εργασίες οργάνωσης του Ααργαφικού Μουσείου και του μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου και της δεξιώσης που ακολούθησε.

— Τις κ. Ευγενία Νικολαΐδην - Μαμελετή η οποία έκανε τα κόλυβα του μηνημοσύνου και Δέσποινα Μήτσου και Τασούλα Σαντζιλή η οποία έκαναν τις ντύμπλες.

— Τον κ. Διονύση Καραγιάννη για την προσφορά των 10 κιλών κουραμπιέδων.

— Τον κ. Χρυσό Δημήτριο Βαμβακά για την προσφορά των 5 κιλών κουραμπιέδων.

— Τον γιατρό μας Βαρδάμη Παπαγεωργίου για την προσφορά μιας βιτρίνας που φιλοξενεί στο Μουσείο τα αιτινικά εργαλεία του κ. Τσίτερ.

— Τον κ. Πέτρο Παπαλάγκα για την εγκατάσταση της μικροφωνίας.

— Το Δημοτικό Σχολείο Ν. Τρίγλιας για προσφορά 5 θρανίων για το Μουσείο.

— Τον κ. Αναστάσιο Καραγιάννη για διάφορες κωφήσεις, προσφορά στο Μουσείο.

— Τον κ. Μαθία για γλάστρα, δώρο στο Μουσείο.

— Τους κ.κ. Ιωάννη και Έλεν Πάπας, Τζώρτζια Σαβάνα για χορηματική προσφορά 5.000 δρχ. στο Σύλλογο.

— Τον κ. Θανάση Πιστική για χορηματική προσφορά 2.000 στο Σύλλογο.

— Τον κ. Μαθία για χορηματική προσφορά 5.000 δρχ. στο Σύλλογο.

— Την κ. Τσεμετή Μαρία για χορηματική προσφορά 10.000 δρχ. στο Σύλλογο στη μνήμη της συζύγου της.

— Τον κ. Ιωάννη Κοκκινίδη για χορηματική προσφορά 3.000 δρχ. στο Σύλλογο.

— Τους συμπατριώτες από την Αδελαΐδα της Αυστραλίας X. Λιλή, E. Ροδοπούλου, E. Μαλακόη, K. Καμπά, P. Κούτρη, A. Τζιτζιφύλη, N. Μουλά, A. Τρουψή, E. Παπαμετή, Θ. Καλλιοτζή για χορηματική προσφορά στο Σύλλογο.

■ Το Παράρτημα του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών Ν. Τρίγλιας ευχαριστεί:

— Την κ. Μαρίκα Κοτσάτη για την προσφορά 2.000 δρχ. στη μνήμη του πατέρα της.

— Την κ. Σταύρο Μαρίκη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσια Καραγιάννη για την προσφορά 1.000 δρχ.

— Την κ. Αναστάσι

Η επέτειος της Μικρασιατικής καταστροφής

Του κ. ΑΘΑΝ. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗ

Για την θλιβερή επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής και σε πυκνό ακροατήριο, μήλησε στο φουσαγέ του ξενοδοχείου «Ελ Γρέκο» στην Αθήνα, ο Θανάσης Πιστικίδης στις 19-10-87. Η ομιλία έγινε με πρωτόδουλία και ανάθεση της Πανελλήνιου Ενωσης Λογοτεχνών και την ομιλία παρακολούθησαν πολλά μέλη της. Ο ομιλητής αναφέρθηκε στο δράμα της ιδιαιτέρας πατρίδας μας, της Τρίγλιας της Βιθυνίας, αποτίνας φόρο τιμής στον σωτήρα και συμπατριώτη μας Φίλιππο Καθουνίδη, που με την πρωτόδουλία του ένωσε χιλιάδες ελληνικού πληθυσμού. Αναφέρθηκε στη θυσία του επίσης συμπατριώτη μας μητροπολίτη Σμύρνης, Εθνομάρτυρα Χρυ-

στις 15 του Σεπτέμβρη του 1922, έπειτα οριστικά η αιγαία μιας ολόκληρης και τραγικής γενοκτονίας, που με το άιμα του Εθνομάρτυρα μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου Καλαφάτη σφραγίζονταν μια μακραίωνη ιστορία του ελληνισμού και του χριστιανισμού στη Μ. Ασία.

Ο αείμνηστος πνευματικός άνθρωπος και αγνός φιλέλληνας, ο Οκτάβιος Μερλιέ, ο ιδρυτής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, προλογίζοντας στην έκθεσή του στον Α' τόμο της ΕΞΟΔΟΤ, γιατί ΕΞΟΔΟ ονομάζει τη Μικρασιατική καταστροφή, γράφει:

«Η απόλεια της Μικράς Ασίας σημαίνει το τέλος είκοσι τουλάχιστων αιώνων ιστορίας. Αν το έτος 1453 σήμανε το τέλος του Βυζαντίου, το έτος 1922 είναι πολύ πιο τραγικό γιατί έφερε το τέλος του Μικρασιατικού ελληνισμού και πολιτισμού».

Τυφλωμένες από το πάδος και μεθυσμένες από την απρόσμενη επιτυχία τους οι τούρκικες ορδές, δεν αρκέσθηκαν μόνο στην εκδίωξη του ελληνικού στρατού από τα εδάφη εκείνα, που τα θεωρούσαν πια δικά τους. Σαν πεινασμένες ύαινες και λύκοι έπεσαν πάνω στον άμαχο πληθυσμό και τον αφάνισαν. Είναι φοβερό τα βασανιστήρια, οι αρπαγές, οι βιασμοί, τα γιαγουμίσματα που γίνονταν σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού από τους άτακτους Τσέτες, από τους εκδικητικούς Τούρκους πολίτες, αλλά και από τον ίδιο τον τακτικό τούρκικο στρατό, διατηρώντας μέσα σε πάντα την προστηγή της Κωνσταντινούπολης.

Όταν ήλθε στην Τρίγλια η είδηση ότι το μέτωπο έσπασε και ότι οι Τούρκοι κατέβαιναν προς τα παραλία, η δημογεροντία μας φρόντισε και έστειλε αμέσως ένα γράμμα στον Φίλιππο Καθουνίδη ζητώντας του να στείλει, διά της προποντίδος προς την Κωνσταντινούπολη.

Όταν ήλθε στην Τρίγλια η είδηση ότι το μέτωπο έσπασε και ότι οι Τούρκοι κατέβαιναν προς τα παραλία, η δημογεροντία μας φρόντισε και έστειλε αμέσως ένα γράμμα στον Φίλιππο Καθουνίδη ζητώντας του να στείλει, διά της προποντίδος προς την Κωνσταντινούπολη.

Ο Καθουνίδης ανταποκρίθηκε αμέσως στην έκκληση αυτή των συμπατριώτων του. Διέθεσε τα δυο επιβατικά πλοία, ένα φορτηγό του που βρισκόταν στο λιμάνι της Πόλης και ένα ακόμη που δροισκόταν για επισκευή των μηχανών του και το ρυμούλκυση ναυλώνοντας ένα ρυμούλκο. Επίσης εναύλωσε με δικά του χρήματα και δυο άλλα μεγάλα φορτηγά και αφού επιβιβάστηκε και αυτός σ' ένα από αυτά ήλθε στην Τρίγλια.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών και του Παραρτήματος Ν. Τριγλιας ευχαριστούν θερμά όλους όσους πρόσφεραν τα ενθυμήματά τους για τη δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου Νέας Τριγλιας.

**ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ — ΠΙΤΣΑΡΙΑ
«ΜΠΛΕ ΟΝΕΙΡΟ»**

ΑΡΑΠΚΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΗΛ. 51.508 — ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

**ΨΗΣΤΑΡΙΑ — ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΑΛΙΑΡΗΣ**

Σερβίρεται κυδώνι ψητό
Σπεσιαλιτέ μας κομπόστα με παγωτό
ΤΗΛ. 0373) 51.277 — ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

σοστόμου, στις σφαγές και στο ολοκαύτωμα της Σμύρνης, στο ποτισμένο με ποταμούς Ελληνικού σίματος χώμα της Μικρασίας, στα σφάλματα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, στην προδοσία «συμμάχων» και «φίλων». Τόνισε ότι αυτό που και άλλοι έχουν πει, ότι από το 1453 ξάθηκε η Κωνσταντινούπολη και έβασησε το Βυζαντιο, το 1922 ξάθηκε οριστικά το όνειρο, ξάθηκε η Ελπίδα, ξάθηκε η ίδια η Ελλάδα από την Μικρασία. Και η ομιλία έκλεισε με

για να επιβιβεψει αυτοπροσώπως τη φρότωση και επιβιβαση Κόρδου και Αιγαίο.

Στο μεταξύ στην Τρίγλια είχαν αρχίσει να καταφένονται πληθυσμοί από τα χωριά της ενδοχώρας. Τα δυο επιβατηγά έκαναν επανειλημένα δρομολόγια στα απέναντι παράλια της Ανατολικής Θράκης δηλαδή προς Ραιδεστό και Συλίθρια. Εκεί δεν υπήρχε μέτωπο.

Τα φροτηγά φρότωσαν κόσμο και τον έβγαλαν έξω από το Τσανάκαλε (Δαρδανέλλια). Τους αποβίβασαν στην Τένεδο και στην Ίμβρο και έκαμπαν και δεύτερα δρομολόγια. Ευτυχώς την πρώτη αυτή μέρα οι Τούρκοι δεν είχαν φανεί ακόμη.

Την δεύτερη μέρα επαναλήφθηκαν τα δρομολόγια και όταν το απόγευμα της δεύτερης αυτής μέρας εμφανίστηκαν οι πρώτες τούρκικες στρατιωτικές μονάδες και οι Τσέτες στην παραλία της Τρίγλιας, ελάχιστοι απέμειναν αλλά σχεδόν κανένας Τριγλιανός. Ήταν από αυτούς που εξακολούθησαν να έρχονται από τα χωριά του εσωτερικού.

Αξίζει νομίζω να σημειώσω ότι ενώ γίνονταν επιβιβασεις στα πλοία, ο Καθουνίδης πήρε μερικούς άνδρες χωριανούς και μερικούς από τα πληθυματα, ωφέλησε ή έβλαψε ο τόπος ούτε ο χώρος κατάλληλος για τέτοιες αναλύσεις και συζητήσεις.

Αν η άριξη π.χ. εδώ στην Ελλάδα, αυτού του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων, επέφερε το προσφυγικό στοιχείο εδώ στη μητροπολιτική Ελλάδα.

Και αυτό νομίζω πως ήταν άλλο ένα απροσμέτρητο δρέπος. Από την κουζίνα και την καθαριότητα ακόμη της Πολιτισσας, της Σμυρνιάς, αλλά και της κάθε Μικρασιατισσας νοικοκυράς. Από την σκληρή δουλειά της Μικρασιάτης αριθμούς που μετέφερε στην Ελλάδα.

Εγώ, με την προσφυγική μου ιδιότητα, που παρακολούθησα και παρακολούθησα την προείδηση σε εικονές, σκενή, άμφια, διά πολύτιμο και ιερό νόμισμα ως και την φιλαρμονική του χωριού, που αποτελούνταν από πενήντα πνευστά δργανα και που ήταν δωρεά και προσφορά δική του.

Δεν είναι καθόλου μεγάλο πονόμερο που αναφέρεται σ' αυτήν την επιχείρηση σωτηρίας. Από οκτώ ως δέκα χιλιάδες ψυχές υπολογίζονται αυτοί που σύρθηκαν, χάρι στην επέμβαση του Καθουνίδη.

Σε λίγο έμπτωναν οι Τσέτες πρώτοι και έκαψαν την Τρίγλια.

Η ΑΤΛΑΙΑ

Το αποκορύφωμα όμως της τραγωδίας της φωτιάς και της σφαγής στο μικρασιατικό δράμα, ήταν αναμφισθήτητα το ολοκαύτωμα της Σμύρνης, που η αιγαία του έπεισε με το λιντσάρισμα από τον τούρκικο όχλο του αείμνηστου μητροπολίτη της και τέκνον της ιδιαίτερης πατρίδας μας Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Στη λυσσαμένη μανία του τούρκικου όχλου, παρέδωσε ο αιμοδόζος Νουρεντίν πασάς τον δεσπότη για να ξεκαθα-

το δράμα των ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων προσφύγων που ήλθαν εδώ στην μητροπολιτική Ελλάδα. Τα οφέλη, τις «ζητίες» αυτής της εγκατάστασης. Τον αγώνα και την προσφορά αυτών των αινθρώπων, στην καινούργια τους πατρίδα. Η ομιλία μεστή, γλαφυρή συγκινητική, ΑΛΗΘΙΝΗ, που έγινε από έναν πρόσφυγα, τον Θανάση Πιστικίδη, κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον του ακροατηρίου στα 45 λεπτά που κράτησε. Το ακροατήριο χειροκρότησε τον ομιλητή και συζήτησε άλλη μια μαζί του για το Μικρασιατικό δράμα.

Ο κ. Πιστικίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε:

Εκεί είναι η Μύλητος, η Τροία το Δορύλαιον, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, η Απολλωνιάδη, η Έφεσος, ο τάφος του Μίδα στη Φρυγία, ο ναός του Τραϊανού στην Πέργαμο, το αρχαίο θέατρο της Ασπένδου της Παμφυλίας. Εκεί είναι ο ναός και η βιβλιοθήκη της Εφέσου, ο περίφημος νάρας της Απάντειας στην Κολοφωνική πόλη Μύρεια, που κτίσθηκε από τον Προύσιο τον Α' και τον έδωσε το όνομα της συζύγου του. Εκεί είναι ο Γρανικός, εκεί είναι ο Μαίανδρος. Εκεί είναι ο Ηράκλειτος, ο Θαλής ο Μηλίσιος, ο Αναξιμανδρος, ο Αναξαγόρας και ο πορυφαίος των ποιητών μας, ο Όμηρος.

Και ας αρχίσωμε τελευταία την προσφορά των ανθρώπων εκείνων του πνεύματος, των γραμμάτων και της επιστήμης. Είναι τόσο έντονη η παρουσία τους σε όλους.

Ας αρχεσθώ σε τελευταία την προσφορά των ανθρώπων εκείνων του πνεύματος, των γραμμάτων και της επιστήμης. Είναι τόσο έντονη η παρουσία τους σε όλους αυτούς τους τομείς.

Ας αρχεσθώ σε τελευτ