



ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ ΝΕΑ

Αριθ. φύλου 64

ΙΟΥΝΙΟΣ 1988

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κεμνηνών 21
Θεσσαλονίκη
Τηλέφ. 236.206
Κ.Α. 546 24 Θεσσαλονίκη

★
Εκτύπωση:
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ —
FOTO OFFSET
«Η ΔΩΔΩΝΗ»
Γρηγ. Λαμπράκη 195
(Πρώην Κονίτσης)
920.610 & 925.159
Θεσσαλονίκη

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ
ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ

★
Υπεύθυνοι:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Υπεύθυνος Σύνταξης:
ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΧΡ.

★
Εμβόλια
και δημοσιεύσεις
στον κ. ΓΑΒΡ. ΜΗΤΣΟΥ
Κομνηνών 21, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ



Από την υποδοχή στο Δημαρχείο. Διακρίνονται ο Δήμαρχος της Τρίγλιας, ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βακαλόπουλος, ο πρόεδρος του παραπήματος Ν. Τρίγλιας, μέλη του Δ.Σ. και εκδρομείς



Χορός κάτω απ' τη βροχή. Χαμόγελα απ' όλους.

Μεγάλη επιτυχία είχε η πασχαλινή εκδρομή του συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη, στην Προύσσα και στην Τρίγλια. Δύο γεμάτα πούλμαν ξεκίνησαν για να μεταφέρουν τους Τριγλιανούς στην Τρίγλια. Οι σημερινοί κάτοικοι της ειδοποιημένοι μας περίμεναν. Αρκετοί σφίξαν το χέρι παλιών γνωριμιών, από τις προηγούμενες εκδρομές. Γρήγορα διαλυθήκαμε για να πάει ο καθένας στο σπίτι του παππού ή του πατέρα του.

τοί που είχαν ξαναπάει στο παλιό χωριό μας. Αυτοί ήταν και οι ξεναγοί μας.

Έθρευχε όταν φτάσαμε στην Τρίγλια. Οι σημερινοί κάτοικοι της ειδοποιημένοι μας περίμεναν.

Αρκετοί σφίξαν το χέρι παλιών γνωριμιών, από τις προηγούμενες εκδρομές.

Γρήγορα διαλυθήκαμε για να πάει ο καθένας στο σπίτι του παππού ή του πατέρα του.

Καθώς ξαναταμώσαμε στην πλατεία με τα πλατάνια η συγκίνηση ήταν φανερή στα πρόσωπα. Επισφερθήκαμε το σχολείο, τριγυρίσαμε στις τάξεις είπαμε μας, δυο κοινότητες στα παιδιά και στους δασκάλους.

Η υποδοχή έγινε στο δημαρχείο όπου και έγινε μια συμβολική ανταλλαγή δώρων ανάμεσα στους πρόεδρους του συλλόγου και τον Τούρκο δήμαρχο της Τρίγλιας.

Κατεβαίνοντας κάτω στην πλατεία ο καρπετζής ευγενικά μας προσκάλεσε να πιούμε έναν - πραγματικά τούρκικο - καφέ στο μαγαζί του.

Κι όπως πάντα, πων γ' αποχαιρετήσουμε την Τρίγλια, στήσαμε, εκεί, τον χορό Τρίγλια πατρίδα μου γλυκειά...

Την φροντίδα του ταξιδιού είχε η κ. Ρούλα Αράπογλου και οι συνεργάτες της που τους ευχαριστούμε για ότι έκαναν ώστε να γινόσουμε όλοι ευχαριστημένοι.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Του ΑΝ. ΤΑΚΑ

Στον Κυανό κόπο, αυτός που τα νερά του χαϊδεύουν Κιο, Τρίγλια, Σιγή, Μουδανιά, ξεκινά το ταξίδι μου, λογικό και αισθητικό το 1922 της γνωριμίας μου με τη θάλασσα. Σ' αυτήν την ήσυχη πάντα νότια Προποντίδα σήρα την πρότη μύησή μου στα μυστικά της. Κι εκεί, στα νερά της Τρίγλιας έκανα την πρώτη μου διαπίστωση, ότι ο βυθός της θάλασσας είναι για τα ψάρια κι ο αέρας για τα πουλιά. Όμως, για μένα, η ενάλια ζωή στάθηκε το επίκεντρο της φυγής από τα προβλήματα που με δυνάστεναν. Όσο απομακρυνόμουν απ' τους ανθρώπους, τόσο βυθίζομεν στην περιπέτεια της περιπλάνησης της υγρής πανσίσιας.

Σπούδασα στην αρχή ευπειρικά τα ψάρια - ιδιαίτερα το μπαρμπούνι, την τρίγλη της Τρίγλιας - τα χέλια, τις σμέρνες, τα θαλασσινά φίδια, και τα λογής ζωντανά της πανίδας της. Τα κατασκόπευα στα θαλάμια τους. Επίσης, τα διάφορα οστρακοειδή. Τα κοράκια, τα φύκια, τις θαλάσσιες ανεμώνες. Κι όλα πολλά. Θαύμασα τα δελφίνια. Αντάμωσα σκυλόφραγα και φώκιες. Η αρμύρα δργώσε το τομάρι μουν. Και αυτή η περιπλάνηση παντού στον ενάλιο ελληνικό κόσμο άρχισε μπροστά από δεκαετίες στην όμορφη θάλασσα της Τρίγλιας της Βιθυνίας. Αξέχαστες ώρες μύησης στις θαλασσινές (Συνέχεια στην 4η σελίδα)

Συγκινητικό μνημόσυνο στη μνήμη Θ. Ζαρζαβατού και Γ. Μαυρομάτη

Στις 22 Μαΐου στον ιερό ναό της Παντοβασίλισσας ο Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανών, το παράστημα Ν. Τρίγλιας και η κοινότητα Ν. Τρίγλιας τέλεσαν μνημόσυνο στη μνήμη των πατριωτών μας που ζύναν στο Έντμοντον του Καναδά Θεόδωρου Ζαρζαβατού και Γεωργίου Μαυρομάτη. Στο μνημόσυνο παραθρέθηκαν όλες οι αρχές και οι φορείς της κοινότητάς μας.

Το ποιοί ήταν και τι έκαναν για την Τρίγλια οι δύο συμπατριώτες μας το ξέρουν όλοι όσοι ζυν από κοντά την σημερινή Τρίγλια. Η κοινότητα, ο Σύλλογος, οι Τριγλιανοί οφείλουν πολλά σ' αυτούς τους δύο θερμούς πατριώτες. Ότι σήμερα έχει να επιδείξει η Τρίγλια, τη φιλαρμονική το πολιτιστικό κέντρο, το λαογραφικό μουσείο, ίσως δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε η ενθουσιώδης συνδρομή των αδελφών Ζαρζαβατού και του

Γεωργίου Μαυρομάτη. Γιαυτό δικαιολογείται η συγκίνησή μας όταν έγινε γνωστή η είδηση πρώτα του θανάτου του Θεόδωρου Ζαρζαβατού και μετά του Γεωργίου Μαυρομάτη. Τη συγκίνηση αυτή και το φόρο τιμής στους δύο αυτούς Τριγλιανούς μετέφερε στους παρευρισκόμενους στο μνημόσυνο ο πρόεδρος του παραστήματος Ν. Τρίγλιας κ. Νικ. Καλπάκης στο λόγο του παραθέτουμε:

«Σήμερα στην εκκλησία μας τελούμε δύο μνημόσυνα στη μνήμη των πατριωτών μας, μεγάλων δωρητών και ενεργετών Θεόδωρου Ζαρζαβατού και Γεωργίου Μαυρομάτη. Ο Θεόδωρος Ζαρζαβατούς μαζί με τα αδέλφια του έστειλαν την φιλαρμονική μουσική στην κοινότητά μας. Η φιλαρμονική μουσική, που όλοι θα ξέρετε, αποτελείται από 45 περίπου όργανα και είναι σήμερα η βιτρίνα και το καμάρι της Ν. Τρίγλιας. Ο Θ.Ζ. προσέφερε μαζί με τα αδέλφια του αρκετά χρήματα για την αποπεράτωση του πολιτιστικού συλλόγου της Ν. Τρίγλιας είναι δωρεά των Γεωργίου Μαυρομάτη. Η βιβλιοθήκη του πολιτιστικού αγορασθήκε από τον Γ. Μαυρομάτη. Βιβλία για να εμπλουτιστεί και να λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη στην κοινόπολή μας έχουν αγορασθεί και σταλεί αρκετές φορές από τον ίδιο. Ο Παναθλητικός Όμιλος Ν. Τρίγλιας, το αγροτικό μας ιατρείο, καθώς και η εκκλησία μας, ενισχύθηκαν αρκετές φο-

τις υποτροφίες σε πρωτεύοντας μαθητές. Σε μαθητές που αισιοδούνται στα γράμματα. Σε μαθητές που εισάγονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατριδός μας. Πολυτεχνείο, πανεπιστήμιο, ακαδημίες κλπ.

Ο Γεωργίος Μαυρομάτης το γένος Χατζηπαπού είναι ένας Τριγλιανός που πρόσφερε και αυτός αρκετά χρήματα στην κοινότητά μας. Οι φορεσίες των χορευτικών του πολιτιστικού συλλόγου της Ν. Τρίγλιας είναι δωρεά των Γεωργίου Μαυρομάτη. Η βιβλιοθήκη του πολιτιστικού αγορασθήκε από τον Γ. Μαυρομάτη. Βιβλία για να εμπλουτιστεί και να λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη στην κοινόπολή μας έχουν αγορασθεί και σταλεί αρκετές φορές από τον ίδιο. Ο Παναθλητικός Όμιλος Ν. Τρίγλιας, το αγροτικό μας ιατρείο, καθώς και η εκκλησία μας, ενισχύθηκαν αρκετές φο-

(Συνέχεια στην 3η σελίδα)

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Τριγλιανών Ραφήνας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση της 31.5.1988 αμέσως μετά την αναγγελία του θανάτου των Τριγλιανών συμπατριώτων μας

ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΗ ΘΕΟΔ.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓ.
δύο εκλεκτών συμπατριώτων μας που προσέφεραν πολλά και στην Ραφήνα και στην Τρίγλιας, που δεν λογάριασαν κόπους και χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους Τριγλιανών

6) 6) 1988.

Ο πρόεδρος
ΔΙΟΓ. ΠΑΛΑΠΑΤΖΗΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΡΟΠΟΤΑΣ

Συμπατριώτες του εξωτερικού

Ο Σύλλογος Τριγλιανών αποφάσισε να προχωρήσει στην διοργάνωση Παντριγλιανού Παγκόσμιου Συνεδρίου το Φθινόπωρο του 1990 στη Θεσσαλονίκη ή την Νέα Τρίγλια.

Περιμένουμε γράμματά σας με υποδείξεις, γνώμες, σκέψεις. Γράψτε μας τι πιστεύετε ότι π

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• ΣΤΗ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ

—Ο Δημήτριος και η Ευαγγελία Καλαντζή, το γένος Λιάκου, απότησαν κοριτσάκι.

—Ο Κώστας και η Μαρία Χατζάκου απότησαν αγοράκι

ΝΕΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

—Η Μαρία Γλαράκη πήρε το πτυχίο της φιλολογίας από το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.



Σταύρος Μαλακόζης

—Ο Σταύρος Μαλακόζης του Ευστρατίου πήρε το πτυχίο του ηλεκτρονικού κομπιούτερο από το πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας.

Οι θείοι του Βασίλης, Τασία και Σούζη από την Ν. Τρίγλια του εύχονται καλή σπαθιοδρομία.



Θεόδωρος Ριόδηπουλος, το γένος Λιλά

—Ο Θόδωρος Ροδόπουλος το γένος Λιλή, πήρε το πτυχίο του χημικού ΒΣΣ από το πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας και διορίστηκε βοηθός στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Οι θείοι του Ζαφείρης Λιλής και Μαριγύνη Μαστραλέξης του εύχονται καλή σπαθιοδρομία.

—Η Μαρία Λιλή πέτυχε στις εξετάσεις της σχολής υπαξιωματικών μετεωρολόγων της Αθήνας.

Π. ΚΑΡΡΑΣ — Γ. ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΜΑΡΑΣΛΗ 57 & ΝΕΜΕΑΣ — ΤΗΛ. 308.764
ΧΑΡΙΛΑΟΥ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

- ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
- ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΚΚΑΛΑ Ο.Ε.

Υψηλάντου 47 (Νέα Ελευσία) Τηλ. 316.311
Θεσσαλονίκη

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

• ΣΤΗ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ

—Ο Γεώργιος και η Μερσίνα Συνάμη βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ασημένια. Νονάς ο κ. Θεόδωρος Μπούρας.

—Ο Πέτρος και η Παρασκευούλα Γεωργιάδη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Χρήστο. Νονάς η κ. Σταυρούλα Τσιφικλή.

—Ο Συμεών και η Ειρήνη Τσινόγλου βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Σοφία. Νονάς η κ. Ανθή Χατζηφώτη.

—Ο Απόστολος και η Τριγώνα Αποστολούδη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Γιώργος. Νονάς ο κ. Ηρακλής Αμανατίδης.

—Ο Πέτρος και η Αναστασία Ασκέρη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Μάριο. Νονάς η κ. Αγγελία Τζούρα.

—Ο Δημήτριος και η Ανθή Λασκαρίδη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Χαράλαμπο. Νονάς η κ. Μαρία Σουμελίδην.

—Ο Φώτιος και η Μαρία Παρέση βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Βασίλειο. Νονάς η κ. Δημήτρα Αρακαλή.

—Ο Κων/νος και η Ελευθερία Τασουκτοή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Βασίλειο. Νονάς η κ. Δημήτρα Αρακαλή.

—Ο Δημήτριος Χαροκόπειος και η Ελένη Σταύρου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Χαράλαμπο. Νονάς η κ. Αναστασία Καραντζής.

—Ο Δημήτριος Παν. Παναγιώτου και η Σταύρα Σταύρου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Μάρια. Νονάς η κ. Γεώργιος Σταύρου.

—Ο Ιωάνκειμ και η Ελπισία Τσινάμη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ελευθερία Αγγελάρα.

—Ο Βαρσάμης και η Θεοδούλη Παπαγεωργίου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Κωνσταντίνο. Νονάς η κ. Γεώργιος Σταύρου.

—Ο Ιωάνκειμ και η Ελπισία Τσινάμη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ελευθερία Αγγελάρα.

—Ο Βαρσάμης και η Θεοδούλη Παπαγεωργίου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Κωνσταντίνο. Νονάς η κ. Γεώργιος Σταύρου.

—Ο Δημήτριος Παν. Παναγιώτου και η Σταύρα Σταύρου βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Μάλαμα Ψωμά.

—Ο Ευάγγελος Ιωάν. Νίκας και η Αποστολία Παν. Πικούνηδη.

—Ο Κων/νος Στ. Ανδρέας και η Μαρία Στ. Αντωνιάδου. Κονυμάρδος ο κ. Αναστάσιος Καραντζής.

—Ο Ανδρέας Σαρδής και η Μαρία Σαρδής.

—Ο ΣΤΗ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ

—Ο Τρουπτής Αλέξανδρος, 78 ετών.

—Ο Τρουπτής Ζαφείρος, 70 ετών.

—Ο Κωνσταντίνος και η Αθηνά Ζερτοπούλη, το γένος Αρακαλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Γεωργία - Τέρψη.

—Ο Γεώργιος και η Χριστίνα Τημηλάνη βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Κωνσταντίνο. Νονάς η κ. Αιμιλία Λοΐζου.

—Ο Δημήτριος και η Καλλιόπη Μαρίνου βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Αικατερίνη - Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Χρήστος και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Αικατερίνη - Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Δημήτριος Καραντζής και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Δημήτριος Καραντζής και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Δημήτριος Καραντζής και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Δημήτριος Καραντζής και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Δημήτριος Καραντζής και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Δημήτριος Καραντζής και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Δημήτριος Καραντζής και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Δημήτριος Καραντζής και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

—Ο Δημήτριος Καραντζής και η Ιωνία Λιλή βάφτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Δημήτριο. Νονάς η κ. Ευαγγελία Μπότση.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών Θεσσαλονίκης μετά των Συμβουλίων των Παραρτημάτων της Νέας Τριγλιας και του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Τριγλιας, ευχαριστώντας τους παρα κάτω συμπατριώτες και συμπατριώτισσες και τους φίλους τους για τη χρηματική προσφορά προς το Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανών - στα Τριγλιανά Νέα - στα κοινοτικά ιστρείο και την φιλαρμονική μουσική Νέας Τριγλιας.

Ο σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών ευχαριστεί:

—Τον αγοροτικό σύλλογο Ν. Τριγλιας για την προσφορά 15.000 δοχ. στο σύλλογο.

—Τον κ. Θανάση Πιστιάδη για την προσφορά των βιβλίων του για την εμπλοτική σημείωση.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Ν. Τριγλιας ευχαριστεί:

—Καράτοη Παναγώτα Βογιατζόγλου Νίτσα Μήλιου Κατίνα Στάγιογλου Γεώργιος Μήτσου Γιωακείμ Βελισσάρη Αικατερίνη Δημάρη Χαροκόπεια Βελισσαρίου Λάζαρος Παλαμαρά Μαρία Πιστιάδης Θανάσης Βουλγαράκης Νίκη Γκαρή Ιωάννα Τανλαρίου Μαρίκα Διαμαντά Μαρίκα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

Ο σύλλογος πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη Ρώσσο της Ευβοίας και άλλη μια απογευματική στο Λαύριο. Επίσης έγινε ημερήσια εκδρομή στη Ζαχόλη, Κερασίες Κορινθίας.

Σ' αυτές τις εκδρομές σήραγαν μέρος μελλ και φίλοι του συλλόγου που γέμισαν τα πούλιαν και διασκέδασαν σε όλη την διαδρομή μέχρι την επιστροφή στη Ραρήνα.

Ο σύλλογος

