

ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ ΝΕΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 92 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1 ΔΡΑΧ.
Γραφεία: Χάψα 1 Τ.Κ. 54626 Τηλ. 530.756 - 538.495



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ



Γενική άποψη της περιφήμου πόλεως της Βιθυνίας Τρίγλιας

“ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ ‘98”

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέτος τα “Χρυσοστόμια” στις 13 Σεπτεμβρίου στην μνήμη του μεγάλου Ιερομάρτυρος Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης του Τριγλιανού, αλλά και όλων όσων έζησαν, υπέφεραν και μαρτύρισαν τις τραγικές εκείνες μέρες του άγριου διωγμού και άδικου ξεριζωμού από τις χαμένες πατρίδες της Μικράς Ασίας και του Πόντου.

Η επέτειος αυτή θα αποτελεί για μας για τον Σύλλογο των απανταχού Τριγλιανών και το παράρτημά του στην Ν. Τρίγλια σημείο αναφοράς μνήμης και αγάπης προς την χαμένη μας πατρίδα Τρίγλια της Βιθυνίας, μνήμης και σεβασμού προς τους προγόνους μας που εκεί γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν, μνήμης και ευγνωμοσύνης για τους γονείς μας και τους παπούδες και γιαγιάδες μας που παρά το μαρτύριό τους, τις κακουχίες και τις στέρσεις τους ίδρυσαν και ανέπτυξαν την όμορφη σημερινή μας πατρίδα την

Ν. Τρίγλια

Καθήκον όλων μας αλλά κυρίως της νέας γενιάς των Τριγλιανών είναι να διατηρήσουμε αυτήν την μνήμη, και να είμαστε συσπειρωμένοι και αγαπημένοι και να έχουμε σαν στόχο, με την προσφορά όλων μας, να αναπτύξουμε ακόμη περισ-

Λαογραφικής Εταιρείας της Χαλκιδικής. Στην Ν. Τρίγλια επιλέχθηκαν να γίνουν μία από τις ημερίδες αλλά κυρίως το κλείσιμο του συνεδρίου την Κυριακή που γιορτάζουμε τα “Χρυσοστόμια”

Έτσι στην κατάμεστη εκκλησία της “Παντοβασίλισσας”

αναδείξει πάρα πολλούς Μοναχούς, Ιερομένους, Μητροπολίτες και Αγίους ακόμη) πατέρες Αναστάσιος Ιερέας στο Φίλυρο Θεσ/νίκης, Αρχιμανδρίτης Μοναχός Άνθιμος στην Ι. Μονή Αγ. Παύλου, Αρχιμανδρίτης Μοναχός Θεοδόσιος στην Ι. Μονή Μικρής Αγ. Άννας, ο μοναχός Χρυσόστομος στην Ι. Μονή Μικρής Αγ. Άννας, ο γέροντας της Ι. Μονής Μικρής Αγ. Άννας μοναχός Σπυρίδων. Παραβρέθηκαν οι προσκεκλημένοι επίσημοι, με επικεφαλής την Πρόεδρο της Ν. Τρίγλιας κ. Καραολάνη Αικατερίνη, τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής εταιρείας με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Βουλευτή κ. Πάπα Βασίλειο.

Η γεν. Γραμματέας του παραρτήματος του συλλόγου μας κ. Χρυσούλα Σαράφη-Μπαρμπή μιλώντας μέσα στην εκκλησία αναφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στο ιστορικό του μεγάλου διωγμού φέροντας μνήμες και ντοκουμέντα από την συνέχεια στην 2η σελ.



σότερο την Ν. Τρίγλια κρατώντας όλες εκείνες τις ηθικές και λαογραφικές αξίες που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας.

Στις φετινές μας εκδηλώσεις συνέπεσε να πραγματοποιηθεί σε διάφορα προσφυγικά χωριά της Χαλκιδικής το 4^ο Συνέδριο της Ιστορικής και

συνλειτουργήσαν μαζί με τον πατέρα Δημήτριο Ιερέα της Ν. Τρίγλιας και τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο και οι Τριγλιανοί Ιερείς και Μοναχοί (λαμπροί και άξιοι συνεχιστές της παράδοσης και της ιστορίας της χαμένης μας πατρίδας που είχε να

Ε υ χ έ ς

Ο σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Λυκείου Ν. Τρίγλιας εύχεται σ' όλους τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Τρίγλιας και στους γονείς και κηδεμόνες τους

Καλά Χριστούγεννα και ότι καλύτερο με την Νέα χρονιά 1999



Ο σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών και το Παράρτημά του στην Ν. Τρίγλια εύχονται στους μαθητές των σχολείων της Ν. Τρίγλιας η σχολική τους χρονιά να είναι η καλύτερη και να έχουν πάντα φυλαγμένη στην καρδιά τους την παράδοση και την Ιστορία των γονιών τους αλλά να διέπονται και από την φλόγα της δημιουργίας και της προκοπής της δικής τους Πατρίδας, του Δήμου της Τρίγλιας.

Με εκτίμηση

Η πρόεδρος

Χρυσούλα Σαράφη

Ο γραμματέας Παναγιώτης

Μπρόζος

Ο αντιπρόεδρος Δαλαβέρας

Μένιος

Ο ταμίας Ισαακίδης

Κωνσταντίνος

Τα μέλη

Κατερίνα Ανδρονίκου

Αφροδίτη Μπογιάννη

Φανή Μήτσου

Δραστηριότητες Μαθητών του Ενιαίου Λυκείου που πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα του πολιτιστικού Συλλόγου Τριγλιανών

1) Στις 27/10/98 η γιορτή της σημαίας, η ομιλία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου από τον καθηγητή - αναπληρωτή κ. Μπρόζο Παναγιώτη και η απονομή των Αριστείων και βραβείων από τον Διευθυντή του Λυκείου και τους καθηγητές στους μαθητές που Αρίστευσαν και Πρώτευσαν στα τμήματά τους κατά το σχ. Έτος 1997-98.

**Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ**

Χάψα 1

T.K. 546 26

Εκδότης - Διευθυντής

Μήτσου Ιωακείμ

Πρόεδρος

Υπεύθυνοι Τυπογραφείου:

Α^{φοι} ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αν. Θράκης 21

Τηλ. 914.464

Ευχαριστήριο

Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Τριγλιανών και το παράρτημά του στην Τρίγλια ευχαριστούν τους κ. κ. **Καρά Παναγιώτη** και **Γκουνέλα Γεώργιο** για την δωρεά στο Λαογραφικό Μουσείο Ν. Τρίγλιας ενός παλαιού καναπέ μεγάλης αξίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Δωρεές για το Λαογραφικό Μουσείο

Αθανασίου Ανθούλα 30.000 δρχ. στη μνήμη των γονέων της.

Καμίνη Πέρσα 5.000 δρχ. στη μνήμη του συζύγου της.

Μαστραλέξη Αναστασία 5.000 δρχ. στη μνήμη του Κυπριώτη Στέλιου.

Αρβανίτης Νίκος και Δέσποινα 5.000 δρχ. στη μνήμη του Κυπριώτη Στέλιου.

Αμπατζιά Πολυξένη 15.000 δρχ. στη μνήμη των γονέων και συζύγου της.

Ανώνυμη 30.000 δρχ. στη μνήμη της μητέρας της Δήμητρας.

Κατίνα Σαρρή 5.000 δρχ. στη μνήμη του Στέλιου Κυπριώτη.

Δέσποινα Αραγκλή 2.000 δρχ. στη μνήμη Ιωάννου Κεφαλά.

Σεπετσή Οδυσσέας και Στρατούλα 3.000 δρχ. στη μνήμη γονέων τους.

Χαλκιά Ρούλα Λουίζη 20.000 δρχ. στη μνήμη των παπούδων της.

Κωνσταντάρα Ευτέρπη 5.000 δρχ. στη μνήμη των γονέων της.

Ροδοπούλου - Λιλλή Ελένη 20.000 δρχ. στη μνήμη της αδερφής της Μαρίας.

Παράβαλου - Δόμνα Κατίνα

10.000 δρχ. στη μνήμη του συζύγου της και των γονέων της.

Κοκκινίδης Αλέξανδρος 10.000 δρχ. στο Λαογραφικό Μουσείο.

Μπολάκη Σοφία 5.000 δρχ. στη μνήμη του συζύγου της.

Νικολαΐδης Δημήτριος 5.000 δρχ. για την εφημερίδα.

Δωρεές για τον Ι. Ναό Χρυσοστόμου Σμύρνης

Μαστραλέξη Αναστασία 10.000 δρχ. στη μνήμη της Μαστραλέξη Μαρίας.

Αρβανίτης Νίκος - Δέσποινα 10.000 δρχ. στη μνήμη της θείας τους Μαστραλέξη Μαρίας

Γερματσής Σταύρος 30.000 δρχ. από Καβάλα

Τσιτσακοπούλου Δόμνα 30.000 δρχ. από Καβάλα

Νικολαΐδης Δημήτριος 10.000 δρχ. από Καβάλα

Ανώνυμος 30.000 δρχ. αντί στεφάνι στη μνήμη Κυπριώτη Στέλιου.

Μαστραλέξη Ασπασία 20.000 δρχ. αντί στεφάνι στη μνήμη Μαστραλέξη Μαρίας.

Σ υ μ ε ω ν ί δ ο υ - Παπαδοπούλου Γεωργία 50.000 δρχ. στην μνήμη του πατέρα της αείμνηστου διδασκάλου Λευτέρη.

Κοκκινίδου Στέλλα 11.000 δρχ. στην μνήμη του συζύγου της.

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ - ΤΙΣΕΣ

Δώστε την συνδρομή σας (2.000 δρχ. τον χρόνο) στο σύλλογο, ενισχύστε την εφημερίδα μας τα "ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ ΝΕΑ"

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΛΩΝΑ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Στο χωριό εγκαταστάθηκαν Μικρασιάτες από το Κιζερβέν και Ανατολικοθρακιώτες κυρίως από το Πλαγιάρι.

Κιζερβενιώτες

Οι Κιζερβενιώτες κατάγονταν από την Αχρίδα της Μακεδονίας (γνήσιοι Μακεδόνες). Το 1500 περίπου επαναστάτησαν και τους εξόρισαν στο χωριό Κιζερβεντ κοντά στη Νικομήδεια της Μ. Ασίας. Το χωριό ήταν κτισμένο στη μέση τεσσάρων βουνών. Διέθετε μια λεωφόρο (δημόσιος δρόμος) λιθόστρωτη που ένωνε τη Κωνσταντινούπολη με τη Βαγδάτη.

Ο δρόμος αυτός ήταν πέρασμα караβανιών και βοηθούσε στη μεταφορά των φόρων που εισέπρατταν οι ταμίες από τις διάφορες επαρχίες με προορισμό τη Κωνσταντινούπολη.

Η επαφή με διάφορους λαούς είχε σαν αποτέλεσμα η γλώσσα που μιλούσαν να είναι κράμα από πολλές γλώσσες (40% Αραβοπερσoturκικά, 40% Σερβορωσoβουλγαρικά, 15% Ελληνικά και 5% Αρβανίτικα). Η γλώσσα αυτή δεν μιλιόταν σε κανένα από τα γειτονικά χωριά, ούτε σε καμία άλλη περιοχή.

Επειδή προστάτευαν από τους ληστές τη μεταφορά των φόρων, οι Τούρκοι τους είχαν δώσει αρκετές ελευθερίες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι κάτοικοι ήταν οικονομικά ευκατάστατοι (αναπτυγμένη κτηνοτροφία, γεωργία, δασική ξυλεία, σηροτροφεία, εμπόριο) είχε σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αυτόνομα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι για να φύγουν προηγήθηκε μάχη.

Συγκεκριμένα στις 13 Σεπτεμβρίου 1920 παραμονή της γιορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και ενώ οι κάτοικοι ήταν στην εκκλησία

ξεκίνησε η μάχη. Όταν έφυγαν ιρσικά εγκαταστάθηκαν στη Κίο. Μετά πέρασαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στα Μπόζαλα και στο Μπαργιακλί, στο Βαλτοτόπι, στη Γερακώνα του Κιλκίς, στη Ραχώνα, στο Νικομηδινό στη Θεσ/νίκη, στη Γκίνα Ξάνθης, στη Καλιθέα Ροδόπης, και στο Φωτολίβος Δράμας. Σήμερα είναι διασκορπισμένοι σ' όλη την Ελλάδα.

Θρακιώτες

Κατάγονταν από το χωριό Πλαγιάρι της Ανατολικής Θράκης κοντά στην Καλίπολη. Μιλούσαν Ελληνικά. Το 1922 έφυγαν και αρχικά εγκαταστάθηκαν στο Καραβάν Σαράϊ στη Θεσ/νίκη. Μετά πήγαν οι περισσότεροι στα Μπόζαλα, στην Καρδία,

έδρα του. Το σπίτι του αγά ήταν διόροφο και γύρω γύρω θωρακισμένο με σιδερένιες πόρτες.

Αρχικά εγκαταστάθηκαν στο τζαμί. Μετά από μήνες οι Τούρκοι περιορίστηκαν στα σπίτια του μισού χωριού και τους διέθεσαν τα υπόλοιπα για να μείνουν. Στεγαζόταν δύο-δύο οικογένειες σ' ένα σπίτι. Μαζί με τους Τούρκους έζησαν περίπου 2 χρόνια μέχρι το 1923 όπου οι Τούρκοι έφυγαν. Τόσο μεγάλη ήταν η θέση του Γιουσούφ Αγά που ήρθε ειδικό τιμητικό άγημα, καράβι στην παραλία της Ν. Τρίγλιας για να τον πάρει. Στο σπίτι του αγά εγκαταστάθηκε η οικογένεια του Γεωργίου Χατζάρα.

Εγκαταστάθηκαν τότε κάθε οικογένεια σ' ένα τουρκικό σπίτι. Υπήρχαν 3 μαχαλάδες. Στον 1° εγκαταστάθηκαν οι Κιζερβενιώτες και στον 2°

Πέτρος Παπαλάγκας
Βασίλειος Γαρίτσος
Βασίλειος Βογιατζής
Ιωάννης Παντελής

2° Μαχαλάς:

Στέλιος Γαρίτσος
Δημήτριος Γκιγκιλής
Αντώνης Γκιγκιλής
Μηλουδιά (Κυργιαζή
Πεθερά)

3° Μαχαλάς:

Γερ. Χατζάρας
Νικ. Χατζάρας
Αθαν. Κυριαζής
Νικ. ΧατζηΚωσταντίνου
Αποστ. Μπούρμπουλας
Αντων. Ευσταθίου
Βασ. Βασιλόγλου
Θεωδ. Κακούλης
Αναστ. Χαϊδής

Ασχολούταν με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και τη σηροτροφεία (εκτροφή κουκουλιών). Ο κλήρος τους ήταν 46 στρ.

Οι άνθρωποι ήταν πολύ εργατικοί, φιλήσυχοι και κοινωνικοί. Ήξεραν επίσης να διασκεδάζουν μετά τη σκληρή καθημερινή δουλειά όπου ακολουθούσε ένα ευχάριστο σούρουπο με χορούς (καρσιλαμάδες, κόνιαλ, Θρακιώτικοι κ.τ.λ.) Και μουσική από τον Ακασιάδη Αναστάσιο που έπαιζε μπουζούκι και το Γαρίτση Εμμανουήλ που έπαιζε ακορντεόν.

Εκκλησία

Το χωριό δεν είχε εκκλησία, εκκλησιαζόταν στα Ελαιοχώρια στον Αγ. Γεώργιο.

Για τις ανάγκες του χωριού π.χ. κηδείες, γάμοι ανέβαινε ο παπά Θωμάς, ιερέας των Ελαιοχωρίων.

Σχολείο

- Χρησιμοποιήθηκε το σπίτι του Νικολάου Μαγκόζη.

συνέχεια στην 12η σελ.



Η Δήμητρος Τρίγλιας απονέμει πλακέτα συγχαρητηρίων στον κ. Καρά

στους Γλατάδες, στο Πλαγιάρι και στην Αγ. Παρασκευή Θεσ/νίκης, καθώς και στη Καίπολη Γιαννιτσών. Ήρθαν το 1922. Πρώτα οι Θρακιώτες και μετά λίγους μήνες οι Κιζερβενιώτες. Το χωριό Μπόζαλα (σημερινή ονομασία Μικράλωνα) ήταν τουρκικό επί της ηγεσίας του Γιουσούφ Αγά, πολιτικού και θρησκευτικού αρχηγού μιας πολύ μεγάλης περιοχής (σήμερα όλης της Μακεδονίας). Τα Μπόζαλα ήταν η

και 3ο οι Θρακιώτες

Οικογένειες κατά
μ α χ α λ ά δ ε ς :

1° Μαχαλάς:

Γεώργιος Ραχμανίδης
Ιορδάνης Ραχμανίδης
Αναστάσιος Σιτσανίδης
Γεώργιος Συνάμης
(Συνάμογλου)
Σωτήρης Καρράς
Ιωάννης Ακασιάδης
Δημήτριος Παπαντωνίου
Δημήτριος Φαρδής

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΛΩΝΑ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

συνέχεια από την 11η σελ.

- Πρωτολειτούργησε το 1942 για 2 έτη. Μετά τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο των Ελαιοχωρίων.

- Δάσκαλοι: 1ο έτος Κ.

Πάστος

2ο έτος: κ Αλεξάνδρα από την Καβάλα.

Μαθητές του Σχολείου ήταν οι:

Ευσταθίου Απόστολος
Παπαλάγκας Αθανάσιος
Σιτσανίδης Κων/νος
Ραχμανίδης Ιορδάνης
Ραχμανίδης Γιώργος
Ραχμανίδης Νικόλαος
Ακασιάδης Δημήτριος
Συνάμης Βασίλειος
Χατζάρα Ευγενία
Μαρία Συνάμη
Ραχμανίδου Βαρβάρα
Ραχμανίδου Δήμητρα
Παπαλάγκα Ελένη
Κακούλη Ελένη

Αρχικά υπάγονταν στην κοινότητα Πορταριάς για 2 έτη, μετά στη Κοινότητα της Ν. Τενέδου μέχρι το 1955 και από τότε μέχρι σήμερα στην Κοινότητα Ν. Τρίγλιας.

Το 1938 υπέβαλαν αιτήσεις και ζήτησαν να τους παραχωρηθούν οικοπέδα στην Ν. Τρίγλια. Το 1939 εγκρίθηκαν οι αιτήσεις αλλά ξέσπασε ο πόλεμος. Τελικά οικόπεδα τους παραχωρήθηκαν το 1944 με 1945. Κατέβηκαν στη Ν. Τρίγλια κατά οικογένειες σιγά σιγά. Το 1965 όλοι πλέον εγκαταστάθηκαν στη Ν. Τρίγλια. Σήμερα ζουν στη Ν. Τρίγλια περίπου 500 Μικραλιωτές.

Ανέγερση Ι. Ναού στον τόπο των Μικραλώνων

Η ανέγερση της Εκκλησίας ήταν επιθυμία όλων των Μικραλιωτών. Επιθυμούσαν στο τόπο που μεγάλωσαν, που είχαν θάψει τους γονείς και τους συγγενείς τους να δημιουργηθεί μια όμορφη εκκλησία που θα την λειτουργούν για κάποια μνημόσυνα, μυστήρια, αρτοκλασίες, Θ. Λειτουργίες

κ.τ.λ. όποτε θέλουν μόνοι ή με συντροφιά να πηγαίνουν εκεί για να αναπολούν τα όσα έζησαν στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Να οργανώνουν πανηγύρι την ημέρα της γιορτής, οπότε θα δίνεται μια καλή ευκαιρία για συνάντηση όλων των Μικραλιωτών, κάθε ηλικίας.

Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού και στη Κοίμηση της Θεοτόκου. Θα γιορτάζει πανηγυρικά στις 23 Αυγούστου. Για την ανέγερση του Ιερού αυτού

αυτού έργου.

Πρωτοστάτης όμως στην όλη προσπάθεια στάθηκε ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που επί πολλά χρόνια επισκεπτόμενος τον τόπο που γεννήθηκε και αναπολούσε με νοσταλγία τα παιδικά του χρόνια, ο Παναγιώτης Κάρας.

Βοήθησε όχι μόνο οικονομικά κατά το μεγαλύτερο μέρος στην ανέγερση της Εκκλησίας που στοίχισε πολλά εκατομύρια, αλλά ήταν η ψυχή που ξεσήκωσε και τους υπόλοι-



Ο Ι. Ναός Ύψωσης Τιμίου Σταυρού & Κοιμήσεως Θεοτόκου ΜΙΚΡΑΛΩΝΩΝ

Ναού συνεργάστηκε μια ομάδα νέων Μικραλιωτών που μετά από αλεπάλληλες συσκέψεις αποφάσισαν την εκτέλεση του Θεάρεστου

Πους συγχωριανούς του για να τιμήσουν όλοι μαζί με την ενέργεια τους αυτή την μνήμη των γονιών τους και την ιστορία και την

παράδοση της πρώτης τους Πατρίδας.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Παν. Κάρα και σ' όλους τους συνεργάτες του γι' αυτή τους την πρωτοβουλία, αλλά πολύ περισσότερο γιατί έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν με την ίδια αγάπη και με περισσότερο κέφι στην αξιοποίηση όλου του χώρου γύρω από την εκκλησία, ώστε να γιορτάζεται εκεί με άνεση κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου το μεγάλο αντάμωμα όλων των Μικραλιωτών.

Με θρησκευτική ευλάβια και με πολύ συγκίνηση έγιναν στις 18 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του Ιερού Ναού με την παρουσία όλων των Μικραλιωτών και πολλών άλλων Τριγλιανών.

Με την παρέμβαση και του αεικίνητου και καλού πατριώτη Τάσου Μαστρογιάννη προς τον Νομάρχη άνοιξε ο δρόμος που οδηγεί από την Ν. Τρίγλια στα Μικράλωνα. Τώρα η Δήμαρχος της Τρίγλιας κ. Καραολάνη θα πρέπει να ασφαλτοστρώσει τον δρόμο και να βοηθήσει να φθάσει εκεί το νερό.

Ένα προσωρινό Διοικ. Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

Παναγιώτη Καρρά (Πρόεδρο)
Γιώργο Ραχμανίδη (Γενικό Γραμματέα)
Ιωάννη Ακασιάδη (μέλος)
Δημήτριο Ραχμανίδη (μέλος)
Δήμητρα Ακασιάδου (μέλος)
Μαρία Ποθητού (μέλος)
Πέτρο Ραχμανίδη (μέλος)

κατέθεσε στο Πρωτοδικείο καταστατικό για την ίδρυση Συλλόγου με την επωνυμία "Μικράλωνα".

Μετά την έγκριση του και αφού γραφτούν τα μέλη του θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου Μικραλιωτών.

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ

Ψυχίατρου-πλοιάρχου ΠΝ

Τα "σύνδρομο Βιετνάμ - Βοσνίας"...

Σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, παρόμοια με αυτά που αντιμετώπισαν οι βετεράνοι του πολέμου του Βιετνάμ, παρουσίασαν 11 μέλη του πληρώματος της πυραυλακάτου "Κωστάκος", η οποία βυθίστηκε από το επιβατηγό "Σάμαινα". Δύο από τους ναυτικούς δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν ποτέ το σοκ και αποστρατεύτηκαν.

Το "σύνδρομο του Βιετνάμ", όπως σχηματικά αποκαλείται το post traumatic stress disorder, είναι η αντίδραση κάθε ανθρώπου που εκτίθεται σε ισχυρή ψυχική καταπόνηση, όπου υφίσταται πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή του. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η αναβίωση του τραυματικού γεγονότος σε κάθε παρόμοιο ερέθισμα. Για παράδειγμα, βετεράνοι εμφανίζουν τα συμπτώματα όταν ακούσουν έναν κανονιοβολισμό σε μια παρέλαση. Έχει επίσης καταγραφεί μια ροπή προς την κατάχρηση ουσιών όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Τέτοια προβλήματα αντιμετώπισαν και οι βετεράνοι των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, αλλά και πιο πρόσφατα το 30-35% των κρατουμένων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

"ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ '98"

συνέχεια από την 1η σελ.

χαμένη μας πατρίδα Τρίγλια.

Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο πνευματικό κέντρο και μετά πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Πολιτιστικό Κέντρο του συλλόγου μας την λήξη του 4^{ου} Συνεδρίου της Ιστορικής και Λαογραφικής εταιρείας της Χαλκιδικής που αφιέρωσε ειδική ημερίδα στο ξεριζωμό και στην μνήμη του Αγίου Χρυσοστόμου

Σμύρνης.

Στην ημερίδα αυτήν έκαναν ομιλίες - εισηγήσεις και κάλυψαν το πολύπλευρο αυτό θέμα του ξεριζωμού του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας αλλά και της πολυκύμαντης ζωής του Ιερομάρτυρος και Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης ο **Πρόεδρος του Συλλόγου συμπατριώτης και μέλος του συλλόγου μας Δικηγόρος κ. Βουλγαράκης Σωτήριος και ο συμπατριώτης Υποστράτηγος εν**

Αποστρατεία κ. Αυγουστήδης Φώτης. Το κλείσιμο του συνεδρίου έκανε με μεγάλη επιτυχία ο **καθηγητής και ακαδημαϊκός, πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Βαβούσκος** ο οποίος με την μεγάλη εμπειρία του, τις γνώσεις του και την γλαφυρότητά του λόγου του έδωσε το δικό του χρώμα σε όλες τις εισηγήσεις του Συνεδρίου.

Τέλος ο πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής

Εταιρείας Χαλκιδικής **Βουλευτής κ. Πάπας Βασίλειος** με το κλείσιμο της ημερίδας και όλου του συνεδρίου ευχαρίστησε τους συνεργάτες του αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του και υποσχέθηκε ότι από την επ' αύριο αρχίζει η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία της Χαλκιδικής να προετοιμάζεται για την επιτυχία του 5^{ου} Συνεδρίου της.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΣΑΡΑΦΗ - ΜΠΑΡΜΠΗ Γεν. Γραμματέας του παραρτήματος του συλλόγου μας

Στον πρόλόγο της κυρία Χρυσούλα Σαράφη είπε:

Είναι χαμένες ή αλησμόνητες οι πατρίδες; Είναι πατρίδα εκεί που έλαχε να ζεις. Ή εκεί, που γενιά στη γενιά στο μάκρος των χιλιάδων χρόνων, η ζωή έδωσε με μοναδικό τρόπο, με το χρώμα, τον βράχο, την ελιά, το λουλουδι, τη θάλασσα; Εκεί που, αδιατάρακτα για δεκάδες αιώνες, άνθρωποι και φύση ενώθηκαν σε ένα πολιτισμό μοναδικό; Είναι χαμένες ή αλησμόνητες οι πολιτείες και τα χωριά της Ιωνίας, εκεί που ακούστηκε με τον πιο καθαρό τρόπο η λαλιά του Ομήρου, εκεί που λαγάρισαν μοναδικά οι ύμνοι του Ρωμανού του Μελωδού; Εκεί που ο Ελληνισμός βρήκε, στα νεότερα χρόνια, πνεύμα και έκφραση να πάνε χέρι χέρι με την οικονομία, το εμπόριο, τον αθλητισμό, την πιο γνήσια κοσμοπολίτικη κοινωνικότητα, με τον πιο πηγαίο αυτόχθονα ελληνικό πολιτισμό;

Κλείνουν 76 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι 76 χρόνια είναι αρκετά για τη λήθη. Δεν είναι όμως. Όχι για κείνους που ακόμη ζουν και

ανέπνευσαν κάποτε τον αέρα της Ιωνίας. Αλλά και για τους απογόνους τους, που φέρουν μέσα τους τα ανεξίτηλα σημάδια της ευγένειας ενός χώρου και ενός πολιτισμού μοναδικού στον μεσογειακό χώρο. Αλλά και για τους Ελλαδίτες που όχι μόνον έχυσαν το δικό τους αίμα ποτάμι έως τα βάθη της Ασίας. Αλλά που ξέρουν

Το χρονικό στο οποίο αναφέρομαι σήμερα είναι δικαίωμα μνήμης στις αλησμόνητες πατρίδες και στους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν απ' αυτές. Σ' αυτούς τους ανθρώπους που ήταν απόγονοι των Ελλήνων του Α' αποικισμού, που έζησαν και δημιούργησαν σ' αυτή την περιοχή της Μικρασιατικής γης, την

στην Τρίγλια.

Στην Τρίγλια που πήρε το όνομά της από την περιοχή που ήταν κτισμένη - το αρχαίο Βρύλειο - ή απο το ψάρι Τρίγλι. Μια κωμόπολη 1.500 οικογενειών στην είσοδο δεξιά του κόλπου της Κίου και σε απόσταση 40 περίπου μίλια από την Κωνσταντινούπολη.

Σ' όλες τις πόλεις του Κιανού κόλπου ζούσαν φιλήσυχα και δημιουργικά με τις οικογένειές τους, με ψυχή και πνεύμα Ελληνικό, οι πρόγονοί μας, περήφανοι γιατί συνέχιζαν την χιλιόχρονη ιστορία του Ελληνισμού. Άνθρωποι φιλόξενοι, προοδευτικοί, που διατηρούσαν τα ήθη και έθιμα της φυλής μας. Και τα χρόνια περνούσαν. Η ζωή με τα γυρίσματά της τους έκανε να γευτούν χαρές και λύπες. Όπως εκείνο το φρικτό διωγμό του 14-15, τις Λευκές σφαγές των Χριστιανών, όπως έμειναν στην Ιστορία. Τότε που έφυγαν από τα σπίτια τους και πέρασαν τραγικά χρόνια στο εσωτερικό της Προύσας. Κάποτε ξαναγύρισαν στις πατρίδες τους, στα μισοκατεστραμμένα σπίτια τους, και άρχισαν να ξαναφτιάχνουν την ζωή τους.

συνέχεια στην 3η σελ.



Οι Τριγλιανοί Ιερείς στην Λειτουργία των "ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΩΝ '98"

σήμερα, ότι η Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν το χρέος της Ελλάδας, που ο μεγάλος Κρητικός το ένωσε όπως καθαρά το υπηρέτησε προηγουμένως στον Θέρισο, απέναντι σε ένα παλλόμενο κομμάτι του Ελληνικού Έθνους, που προείχε η προστασία του και η διασφάλισή του.

Ιωνία. Εκεί όπου γεννήθηκε η Φιλοσοφία και το Ελληνικό πνεύμα ξεπέρασε τα γνωστά σύνορα. Και βέβαια αναφέρομαι στο προσφυγικό στοιχείο, που κατοικούσε : στην περιοχή της Προύσας, στους Ελιγμούς, στην Κίο, στο Κουρί, στην Καλόλιμνο, στη Μασαίπολη, στο Πελαδάρι, στα Μουδανιά,

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ '98

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΣΑΡΑΦΗ - ΜΠΑΡΜΠΗ
Γεν. Γραμματέας του παραρτήματος του συλλόγου μας

συνέχεια από την 2η σελ.

Και τα κατάφεραν, χάρι στην ατρόμητη Ελληνική ψυχή που δε λυγίζει εύκολα και έχει τη δύναμη να ξαναγεννιέται από τις στάχτες της. Ξαναδημιούργησαν τα πάντα, πόλεις, περιουσίες, πολιτισμό. Όμως και πάλι δεν έμελλε η νέα αυτή ευτυχία να κρατήσει για πολύ.

Στη συνέχεια η κ. Σαράφη αναφέρθηκε στον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης αλλά και στον Φίλιππο Καβουνίδη που συνετέλεσε να σωθούν πολλές ψυχές με τα πλοία του

Τα πολιτικά και ιστορικά γεγονότα, καθώς ακολουθούσαν τη δική τους πορεία, είχαν πικρό αντίκτυπο στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Το 1922 με την κατάρρευση του Μετώπου και την οπισθοχώρηση του Ελληνικού στρατού, οι Τριγλιανοί και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών περνούν τραγικές στιγμές. Οι ελπίδες της σωτηρίας τους εξανεμίζονται.

Και όταν βλέπουν αυτούς που κατέχουν τα αξιώματα να κάνουν τα πάντα για να σωθούν, τότε ο φόβος χαράζει περισσότερο την ψυχή τους. **Ελπίδα θάρρους και παρηγοριάς ο Μητρ. Χρυσόστομος που παραμένει στη θέση του αφηφώντας τη μανία των Τούρκων. Μένει ακλόνητος, καλός ποιμένας, άξιος κληρικός, προστατεύοντας και εμπνέοντας το λαό του ως την τελευταία ψυχή.** Σ' εκείνη την λειτουργία στην Αγία Φωτεινή στις 27 Αυγούστου που παρηγορεί το λαό και γονατιστός παρακαλεί το Θεό να μην εγκαταλείψει τους

Χριστιανούς σ' αυτήν την κρίσιμη στιγμή. Την ίδια μέρα ωστόσο οδηγείται από τους Τούρκους αστυνομικούς στο φρουραρείο Σμύρνης, στον θηριώδη Νουρεδίν Πασσά, όπου αφού βασανίστηκε φρικτά, ο Χρυσόστομος, πρῶτος, ατάραχος αντιμετάπισε το θάνατο έχοντας η συναίσθηση ότι πρόσφερε τον εαυτό του στο Γένος του.

Για το μεγαλείο της ψυχής του και για την προσφορά του η Ιερά Σύνοδος τον ανεκύρηξε Άγιο και σήμερα όπως κάθε χρόνο την Κυριακή προ της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού τιμούμε



Η Γεν. Γραμματέας του παραρτήματος του Συλλόγου μας κ. Χρυσούλα Σαράφη - Μπαρμπή

την μνήμη του.

Οι Τριγλιανοί ήταν πια μόνοι χωρίς τον Ιεράρχη τους. Μοναδική σωτηρία η φυγή. Από το πρωί της 27^{ης} Αυγούστου πλήθος γυναικόπαιδα είχαν μαζευτεί στην παραλία για να επιβιβαστούν στα πλοία όπου διαδραματίστηκαν φρικτές σκηνές. Στην προσπάθειά τους να επιβιβαστούν λόγω του συνωστισμού, άλλοι πέφτουν στην θάλασσα και άλλοι πεθαίνουν από ασφυξία. Κραυγές τρόμου και θρήνοι γυναικών, παιδιών και γερόντων γεμίζουν την ατμόσφαιρα. Εδώ στην κυριολεξία οι μάνες χάνουν τα παιδιά τους και οι κκογένειες ξεκληρίζονται.

Και σ' όλες αυτές τις φρικαλεότητες που μετέβαλαν την όμορφη παραλία σε απαίσια κόλαση ένας φλογερός Έλληνας αυτοδημιούργητος ναυτικός ο Φίλιππος Καβουνίδης κατόρθωσε να αποσπάσει μέσα από τα νύχια των Τσέτηδων τους συμπατριώτες του και να τους μεταφέρει με τα πλοία του ασφαλείς στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο Φίλιππος Καβουνίδης που γεννήθηκε στην Τρίγλια και ήταν καταδικασμένος δύο φορές από τους Τούρκους σε θάνατο για την πατριωτική του δράση.

- Την εποχή των Βαλκανικών

τους Βελετριώτες, τους Σιγηνοίς, τους Μουδανιώτες και Κίους, πολλές ψυχές του Μικρασιατικού Ελληνισμού της Βιθυνίας.

Ο Φίλιππος Καβουνίδης για τους παλαιότερους ήταν ο σωτήρας τους, για μας τους νεώτερους θα αποτελεί ένα πρόσωπο που αξίζει τον σεβασμό μας.

Στη Ραφήνα Αττικής όπου κατευθείαν το “Ελλησποντος” μετέφερε πολλούς Τριγλιανούς πρόσφυγες διάλεξε μόνος του τη θέση του τάφου του κι αναπαύεται ψηλά σ' ένα Λοφίσκο, που αγναντεύει τη θάλασσα προς την Μ. Ασία.

Τα πλοία έφυγαν γεμάτα με ανθρώπινες ψυχές ξεριζωμένες με τον αγριότερο τρόπο από τις προαιώνιες πατρίδες τους. Η προγονική γη τους αποχαιρέτά όχι κουνώντας μαντίλι αλλά τις φλόγες των κόπων τους, που καίγονταν - θέαμα που θα παραμείνει για πάντα στα βάθη της ψυχής τους.

Κατόπιν η κυρία Σαράφη ανέφερε για την παραπέρα πορεία των Μικρασιατών και για τον γιατρό της προσφυγιάς Απόστολο Τσίτερ.

Όπως ήταν φυσικό η Μικρασιατική καταστροφή διέσπειρε τους κατοίκους της Βιθυνίας σε όλα τα σημεία της Ελεύθερης Ελλάδας. Ταλαιπωρημένοι, φτωχοί υλικά και ψυχικά, αποβιβάζονται στην Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αθήνα, Πειραιά, Ραφήνα και όπου αλλού θα μπορούσαν να βρουν στέγη και δουλειά. Τους βασανίζει όχι μόνο η νοσταλγία της χαμένης πατρίδας αλλά και το οικονομικό πρόβλημα. Τότε

συνέχεια στην 4η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ι Α ' 9 8**Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΣΑΡΑΦΗ - ΜΠΑΡΜΠΗ
Γεν. Γραμματέας του παραρτήματος του συλλόγου μας**

συνέχεια από την 3η σελ.
ιδρύεται επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων με τον Παναγιώτατο Διόδωρο ο οποίος γεννήθηκε στην Τρίγλια της Προύσσας. Οι Τριγλιανοί που εγκατεστάθηκαν στη Θεσ/νίκη πολύ γρήγορα άρχισαν να καλλιεργούν την ιδέα της ίδρυσης μιας νέας πατρίδας. Ο **Μητροπολίτης Διόδωρος ο οποίος εξελέγει στην Μητρόπολη της Θεσ/νίκης από τους αντιπροσώπους της επαρχίας της Προύσσας πρόεδρός τους σύμφωνα με τον Τριγλιανό ιστορικό Τρύφωνα Ευαγγελίδη βοήθησε να μπουν τα θεμέλια δύο εκ των Μεγαλυτέρων Συν/σμών στη Χαλκιδική: της Ν. Τρίγλιας στο Σουφλάρ και των Ν. Μουδανιών στο Καργιλιμάνι.** Έτσι στις αρχές Αυγούστου του 1923 φθάνουν εδώ οι πρώτες 25 οικογένειες τις οποίες ακολούθησαν κι άλλες. Στο 1924 άρχισε η συρροή προσφύγων και στις γειτονικές περιφέρειες. Στο διπλανό Μετόχι Κωνσταμονίτου οι Πλαγιανοί. Στο Ρωσικό (τώρα Ν. Φλογητά) και στο Ζωγράφου από το εσωτερικό της Μ. Ασίας. Στον Καράτεπε Τενεδιοί, στη Βρωμόσυρτα (τώρα Άγιος Παντελεήμων) από τα νησιά του Μαρμαρά. Στην Καρκάρα (τώρα Σήμαντρα) από το εσωτερικό της Μ. Ασίας και από την Αρτάκη. Εγκαταστάθηκαν ακόμη πολλοί πρόσφυγες στο Διονυσίου, στο Μυριόφυτο, στο Βατοπέδι, στα Ν. Σύλλατα, στην Αγ. Παρασκευή, στο Πλαγιάρι, στην Ν. Γωνιά, στα Ελαιοχώρια, στην Ποτίδαια, στα Ν. Ρόδα, στο Μησημέρι, στην Ν. Καλλικράτεια, στο Σχολάρι, στον Αγ. Παύλο, στον Αγ. Αντώνη, στη Σωζόπολη, στην Ιερισσό, στα Ν. Μουδανιά. Βέβαια η ζωή των πρώτων κατοίκων ήταν

απερίγραπτα δύσκολη. Η έλλειψη νερού, η διαβίωση στις σκηνές, η ελονοσία, απειλούσαν τη ζωή τους. Ο **Απόστολος Τσίτερ ο Τριγλιανός γιατρός της προσφυγιάς δίνεται ολόψυχα στο έργο της σωτηρίας των προσφύγων.** Μή έχοντας που να μείνει βρίσκει ένα άθλιο αχούρι-στάβλο στην Πορταριά, δίπλα στο υποτιθέμενο ιατρείο, ένα ράντζο εκστρατείας για κρεβάτι, ένα παλιοτράπεζο και μια σπασμένη καρέκλα για επίπλωση. Φαντασθείτε τον να τρέχει από τσαντήρι, σε



Οι επίσημοι καλεσμένοι στα "Χρυσοστόμια '98"

Τσαντήρι, από καταυλισμό σε καταυλισμό, από τόπο σε τόπο, μέσα στα λιοπύρια του καλοκαιριού, μέσα στα χιόνια και το χιονόνερο του χειμώνα μέσα στο παγωμένο χαλκιδικώτικο βαρδάρη να προσπαθεί με τα μόνα μέσα που διέθετε, κινίνο, ενέσεις και εντριβές να απαλύνει τον πόνο.

Ο γιατρός **Απόστολος Τσίτερ ήταν ο "καλός Σαμαρείτης" των συμπατριωτών κι όλης της προσφυγιάς.** Τα ιατρικά του εργαλεία βρίσκονται στο Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου Τριγλιανών.

Το κλίμα που καλλιέργησε η κ. Χρυσούλα Σαράφη με την ομιλία της ήταν πέρα για πέρα ενωτικό για τους Τριγλιανούς Βελετριώτες, Μποζαλιώτες, Μπαριακλιώτες, Ντόπιους, ακόμη και για

τους νέους συνδημότες μας των Ελαιοχωρίων, Κρήνης, Τενέδου, Πετραλώνων, Πλαγιών.

Αναφερόμενη στα γεγονότα που ακολούθησαν μετά το 1924 είπε:

Το 1924 είχε εκδοθεί δάνειο υπέρ των προσφύγων και κατασκευάζονται τα πρώτα πλίθινα σπίτια. Απαλλοτριώθηκαν Μετόχια και Τσιφλίκια. Έγινε διανομή χωραφιών, νέες σωληνώσεις για τα νερά και έτσι έλειψε το παράδοξο και ενοχλητικό Φαινόμενο της βδέλας. Τέλος

Πρώτος πρόεδρος της Ν. Τρίγλιας ο Σταύρος Μελκής και ο άνθρωπος που φρόντισε για την ρυμοτομία της ο Αλέξανδρος Κάλφας.

Η κοινότητα παίρνει μορφή και ιδιαιτερότητα. Οι κάτοικοι διακρίνονται για την εργατικότητα τους, για την ευγένεια των τρόπων τους, που φαίνεται στην ομιλία τους, για την φιλοφενία τους και την καθαριότητα. Η ζωή τους συνεχίζεται με την διατήρηση των παραδόσεων, των ηθών και εθίμων τους, που τα κληρονομούν και στα παιδιά τους μαζί με το ζήλο για δημιουργία. Μετά από μια τέτοια συμφορά, η ψυχή τους έμεινε ακατάβλητη. Η Τρίγλια χάθηκε, μα ξανά-ζησε σε μια χαμογελαστή γωνιά της Χαλκιδικής στη Νέα Τρίγλια. Σ' αυτή που ζούμε εμείς οι νεώτεροι και θα συνεχίσουν να ζούν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Σ' όλους αυτούς που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους και ίδρυσαν την νέα "δική" μας πατρίδα εμείς οι γνήσιοι πρόσφυγες, αλλά και όσοι δεν είναι πρόσφυγες και είναι ντόπιοι που ζούσαν και ζουν εδώ στην Τρίγλια, όλοι εμείς βεβαιώνουμε και υποσχόμαστε με λόγια απλά, αληθινά και βγαλμένα από την ψυχή μας, ότι θα συνεχίσουμε το έργο τους και ότι θα χτυπάει πάντα η καρδιά μας για αυτόν τον τόπο.

Έτσι αυτό το χρονικό από τη μια είναι μία μνήμη σ' αυτούς που χάθηκαν, σ' αυτούς που ηλικιωμένοι πια ζουν ανάμεσά μας και σε όσους συνέβαλλαν στην δημιουργία της Ν. Τρίγλιας, κι από την άλλη είναι μια ιερή παρακαταθήκη σε μας, τους νεώτερους, να τιμούμε και να σεβόμαστε ότι αυτοί δημιούργησαν.

Γι' αυτό ιδρύσαμε το Λαογραφικό Μουσείο και Συνέχεια στην 5η σελ.

Πρώτος πρόεδρος της Ν.

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Από τον πρόεδρο του συλλόγου μας κ. Μήτσου Ιωακείμ



Ο πρόεδρος του συλλόγου μας κ. Μήτσου Ιωακείμ

Γεννήθηκε το 1867 στην Τρίγλια της Μικράς Ασίας. “Θέλω να σπουδάσω, να γίνω Δεσπότης” έλεγε προς τον πατέρα του. Το 1884 γράφτηκε στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τελείωσε με άριστα χειροτονήθηκε διάκονος και αμέσως αρχιδιάκονος στην Μητρόπολη Μυτιλήνης και μετά Εφέσου.

Ωραίος στην μορφή ο νεαρός αρχιδιάκονος, καλλίφωνος, εύγλωτος κήρυκας του Θείου λόγου, έχοντας το ιερόν πυρ του εμπνευσμένου Χριστιανού επεβλήθει από τις πρώτες μέρες της διακονίας του στην κοινή εκτίμηση και συμπάθεια.

Ήταν ζώσα δύναμη επί του άμβωνος ο νεαρός και εύγλωτος κληρικός.

Πολύ νωρίς εκδίδει το πρώτο του σύγγραμμα - βιβλίο με τον τίτλο “Περί Εκκλησίας” σε δύο τόμους 1.100 σελίδων.

Το 1897 χειροτονείται πρεσβύτερος και ο

Πατριάρχης Κων/νος ο Ε΄ τον τοποθετεί ως μέγα πρωτοσύγκελλον του οικουμενικού θρόνου στο ανώτερο δηλαδή αξίωμα του Πατριαρχείου.

Από την ανώτερη αυτή θέση γίνεται ο βασικός συνεργάτης και βοηθός του Πατριάρχη για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην Μακεδονία και την Ήπειρο μετά την ατχή έκβαση του εκεί Ελληνοτουρκικού πολέμου. Η πάνδρωση και ο ανεφοδιασμός εκκλησίας και σχολείων ήταν το πρώτο μέλημα. Μα και η αντιμετώπιση της λυσαιέας προπαγάνδας και των βαιοπραγιών των Βουλγαρικών Κομιτάτων ήταν στην πρώτη γραμμή.

Το 1709 ο μέγας πρωτοσύγκελος, εξεφώνησε υπέροχο λόγο κατά την Μεγάλη Παρασκευή όπου ο νέος Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ΄ και όλο ο εκκλησίασμα ξεσπώντας σε δάκρυα του είπε: “**Σοι ευχαριστώ και σοι συγχαίρω. Έχεις πολλά προσόντα, και ημέραν τινά θα καταλάβεις εξέχουσαν θέσιν εν τη υπηρεσία της Εκκλησίας**”.

Πράγματι σε λίγες μέρες ο Χρυσόστομος χειροτονείται σε ηλικία 35 ετών Μητροπολίτης Δράμας. Την ώρα της χειροτονίας του απευθυνόμενος προς τον Πατριάρχη του είπε:

“**Εν όλη την καρδία και εν όλη τη διανοία θα υπηρετήσω την Εκκλησία και το Γένος, και η μήτρα,**

Την οποίαν αι άγιοι χείρες σου εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, εάν πέρωται να απολέσει ποτέ την λαμπηδόνα των λίθων της, θα μεταβληθεί εις ακάνθινον στέφανον μάρτυρος Ιεράρχου”.

Για τους υπόδουλους Έλληνες της Δράμας και της Μακεδονίας η ημέρα άφιξης του Χρυσόστομου ήταν θρησκευτική και εθνική γιορτή. Γιατί εκείνη την ημέρα εύρισκε έκφραση το εθνικόν αίσθημα και φωνή ο πόνος του αδικουμένου και θάρρος η ψυχή του πιεζομένου και τόνωση η ελπίδα και παλμόν η πίστης. Ήταν ημέρα φωτός μέσα στο σκοτάδι της δουλείας.

Παρά την δύσκολη εκείνη περίοδο, που περνά η Δράμα και η Μακεδονία από τις εθνικές ανακατατάξεις και την Βουλγαρική ωμότητα και σκληρότητα ιδίως προς του Έλληνες και τον διά πυρός και σιδήρου προσηλιτισμό στην Βουλγαρική Εξαρχεία ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος σε συνεργασία με τους προκρίτους, τους δημογέροντες και τους Εφόρους αρχίζει από την πρώτη κιόλας μέρα το μεγάλο Εθνικό, εκκλησιαστικό και κοινωνικό του έργο.

Επαναφέρει σχεδόν όλους που είχαν προσχωρήσει στην Βουλγαρική εξαρχεία στην σκέπη του Πατριαρχείου δίνοντας τους κουράγιο, πίστη και τόλμη.

Σε όλες τις πόλεις, κωμπούλεις και χωριά της επισκοπής του ανεγείρει ναούς και

νεκροταφεία, σχολεία και γυμναστήρια, κοινωφελή Ιδρύματα, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, φιλοπτώχους αδελφότητες, εργαστήρια απόρων, κτίρια κατεργασίας καπνών, λαϊκά αναγνωστήρια, μουσικούς ομίλους, ξενοδοχεία, και άλλα.

Στην Δράμα, στην Τσατάλτζαν, στο Δοξάτο, στο Δράνοβο, στην Βησιωσιάνη, στην Πλεύνα, στην Πρωσοτσάνη, στο Ροδολείβος, στο Κιούπκιοϊ, στην Αλιστράτη, στην Ζίχνη και πολλά άλλα χωριά προσέτρεξε για να προσφέρει το κοινωνικό του έργο. Όλα αυτά μα πιο πολύ η Εθνική του παρουσία και η αυτοάμυνα που οργάνωσε απέναντι στα Βουλγαρικά Κομιτάτα ένωσε τους Τούρκους και τους Βούλγαρους απέναντι του και οι οποίοι ζήτησαν από το Πατριαρχείο την απομάκρυνσή του.

Φοβούμενος μην μεταθεθεί σε απομακρυσμένη ή αδρανούσα μητρόπολη της Ανατολής με επιστολή του προς τον επιτετραμμένον της Ελλάδος στην Κων/λη του λέγει:

“**Εν περιπτώσει μεταθέσεως μου εντεύθεν, ενεργήσατε να μετατεθώ εις Ανδριανούπολιν, όπως δυνηθώ να αγωνισθώ εκ νέου εις την πρώτην γραμμήν του πυρός και εν ή περιπτώσει ήθελον πέσει να πέσω ως αετός και ουχί να αποθάνω αδρανών εις τίνα ορνιθώνα της Ανατολής. Ζητώ Σταυρόν, μεγάλο**

συνέχεια στην 6η σελ.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ '98

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΣΑΡΑΦΗ - ΜΠΑΡΜΠΗ (Γεν. Γραμματέας του παραρτήματος του συλλόγου μας)

συνέχεια από την 4η σελ. συγκεντρώσαμε οτιδήποτε έχει διασωθεί από τις αλησμόνητες πατρίδες, αλλά και αντικείμενα των ντόπιων κατοίκων μας με πολλή αγάπη και σεβασμό και στην δικιά τους παράδοση.

Και όλα αυτά γιατί ξέρουμε ότι για να κοιτάξουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να διατηρούμε ζωντανούς δεσμούς με τις ρίζες μας. Και όλοι μαζί οι ντόπιοι, οι Βελενεριώτες, οι

Μποζαλιώτες (από τα Μικρά-λωνα) οι Μπαργιακλιώτες (από την Κερασιά), οι Τριγλιανοί μαζί και με τους νέους συνδημότες μας από τα Ελαιοχώρια, την Κρήνη, την Τένεδο, τα Πετράλωνα, τα Πλάγια θα συνεχίσουμε

την ιστορία της φυλής και του τόπου μας ενωμένοι. Ενωμένοι: να δημιουργούμε και να προσφέρουμε για να ανυψώσουμε πολιτιστικά και πνευματικά την όμορφη Τρίγλιά μας, την Χαλκιδική μας, την Ελλάδα μας.

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Από τον πρόεδρο του συλλόγου μας κ. Μήτσου Ιωακείμ

συνέχεια από την 5η σελ.
Σταυρόν, επί του οποίου θα δοκιμάσω την ευχαρίστησιν καθηλούμενος και μη έχων έτερον τι να δώσω προς σωτηρίαν της ημετέρας λατρευτής πατρίδος να δώσω το αίμα μου."

Στις 30 Αυγούστου του 1907 σύσσωμος ο λαός της Δράμας με δάκρυα στα μάτια συνόδευσε από την Μητρόπολη μέχρι τον Σιδηροδρομικό Σταθμό τον Χρυσόστομο στον δρόμο της εξορίας του. Μέσα στο σπαρασσόμενο με αναφιλητά πλήθος ο Δημογέροντας Νίκας εφώναξε:

"*Δέσποτα, μας περίλαβες λαγούς και μας έκανες λιοντάρια. Μένε ήσυχος θα γίνει το θέλημά σου.....*".

Σε επιστολή τους δε προς το Πατριαρχείο οι πρόκριτοι έλεγαν:

"*Αφηρπάγει από του μέσου μας ο λατρευτός ημών αρχιερέυς, τον οποίον ως πατέρα και ευεργέτην εξαπέστειλεν προς ημάς διά της Υμετέρας Θεοδοξάστου Παναγιότητος ο Ουρανός Πνευματικόν πατέραν της περιωπής και της αξίας του Μητροπολίτου κ. Χρυσόστομου ούτε είδομεν ούτε θα ίδωμεν πλέον κατα τους δασκόλους αυτούς χρόνους*".

Από την Θεσ/νίκη που έφθασε του κοινοποιείται η απόφαση του Πατριαρχείου να αναχωρήσει το ταχύτερον δυνατόν στην πατρίδα του την Τρίγλια.

Φθανοντας εκεί επεδόθη αμέσως στο δημιουργικόν του έργον. Ανήγειρε δύο επιβλητικά κτίρια για την στέγαση των σχολείων αρρένων και θηλέων, έκτισε περικαλή ναόν και νεκροταφείον, συνέστησε γυμναστήριο με πολλά γυμναστικά όργανα. Ίδρυσε μικρό Τούρκικο σχολείο, συνέστησε μεταξουργείο, ίδρυσε φιλόπρωχο

αδελφότητα κυριών και μουσικόν σύλλογον και φιλαρμονικήν.

Όταν είχε ελεύθερον χρόνον δίδασκε στα κατηχητικά, βοηθούσε τους εργάτες στα εργοστάσια και τους μαθητές στα σχολεία και τους καλλιεργητές στους αγρούς και τους πιστούς στην Εκκλησία.



Χαιρετισμός στο συνέδριο από την Δήμαρχο Τρίγλιας κ. Καραολάνη

Εκείνη την περίοδο (1908) ξέσπασε η επανάσταση των νεότουρκων που υπόσχονταν "Ένωση - Ισοτιμία - Πρόοδο". Ο ενθουσιασμός των Τούρκων αλλά και των άλλων εθνοτήτων ακόμη και των Ελλήνων ήταν απερίγραπτος.

Επί ευκαιρία του νέου συντάγματος δόθηκε γενική αμνηστία και ο μητροπολίτης Χρυσόστομος επέστρεψε και πάλι στην Δράμα μέσα σε παραλήρημα γενικού ενθουσιασμού των κατοίκων.

Έμεινε περίπου ένα χρόνο όπου τόσο οι Βούλγαροι όσο και οι Τούρκοι εξακολουθούσαν την συνομοσία και την πρόκληση εναντίον του ώσπου πέτυχαν και πάλι με την ανοχή αυτή την φορά του Πατριαρχίου την νέα εξορίαν του και πάλι στην γενέτειρά του την Τρίγλια.

Εκεί συνέχισε το έργον του. Έφτιαξε μία αποβάθρα με την βοήθεια του Ελληνικού στρατού 80 περίπου μέτρα και ένα μνημείο υπέρ των πεσόντων Τριγλιανών.

Το 1910 ο Χρυσόστομος γίνεται Μητροπολίτης Σμύρνης, όπου γίνεται δεκτός εκεί με άκρατο

ενθουσιασμό.

Αρχίζει αμέσως το θρησκευτικό και κοινωνικό του έργο. Ανεγείρει νέο μητροπολιτικό μέγαρο, φέρνει μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδυση, αξιολογεί τους κληρικούς, κάνει νέα γυμναστήρια, βελτιώνει την λειτουργία του Ομήριου Παρθεναγωγείου, του Βρεφοκομείου, του Γηροκομείου και του ταμείου πτωχών.

Οι ενέργειές του αυτές και τα παλόμενα από ενθουσιασμό λόγια του ξεσήκωναν και ενεθάρυναν τους υπόδουλους Έλληνες της Σμύρνης, αλλά παράλληλα εξαγρίωναν τους Τούρκους εναντίον του.

Το 1913 πεθαίνει ο Πατριάρχης Ιωακείμ και βάζει ο Χρυσόστομος υποψηφιότητα για τη θέση του Πατριάρχου με άλλους 27 και εκλέγεται τρίτος κατά σειρά. Στην δεύτερη όμως ψηφοφορία τον απέκλεισε η Υψηλή Πύλη και δεν μόρεσε να εκλεγεί.

Οι νεότουρκοι παρά τις ήτες των Τούρκων στα Βαλκάνια εξαπέλυσαν επιθέσεις και βιαιοπραγίες κυρίως στα παράλια της Ιωνίας προκαλώντας τον διωγμό των Ελλήνων.

Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος αναλαμβάνει να περιμαζέψει και να σητίσει του 40.000 και πλέον πρόσφυγες που μαζεύτηκαν στην Σμύρνη.

Συγχρόνως απευθύνεται στα Προξενία των μεγάλων δυνάμεων για να τους πείσει για τις εχθροπραξίες και το άδικο των Τούρκων. Ο Πατριάρχης τον συγχαίρει για τις μεγάλες υπηρεσίες του προς την Εκκλησίαν και το Γένος κατά τους σκληρούς αυτούς διωγμούς της Ιωνίας.

Το 1914 στην πρόταση που του έγινε να εγκαταλείψει την Σμύρνη και να πάει σε άλλη επαρχιακή Μητρόπολη απάντησε: "*Η εκούσια αναχώρησις είναι λιποταξία, η δε αποδοχή της*

υποσχέσεως ποταπότης αναξία Έλληνος κληρικού."

Παρά ταύτα εκδιώχθηκε και πάλι στην Κων/πολη, όπου αφοσιώθηκε στην εγγραφή βιβλίων στη γαλλική γλώσσα όπως "Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας και η Νέα Τουρκία", "Οι διωγμοί των Χριστιανών", κ.α.

Το 1918 η Βουλγαρία και η Τουρκία νικήθηκαν και υπέγραψαν ανακωχή. Ο Χρυσόστομος γυρίζει εν μέσω πανυγηρισμών στην Σμύρνη.

Τον Μάιο (2) του 1919 ο Χρυσόστομος ευλογεί στην αποβάθρα της Σμύρνης τα Ελληνικά στρατεύματα. Ήταν τότε η ευτυχέστερα μέρα της ζωής του.

Τον Ιούλιο του 1920 υπεγράφει η συνθήκη των Σεβρών και καταλύοντε οι Τούρκικες αρχές στην Σμύρνη.

Τον Μάρτιο του 1922 οι μεγάλες δυνάμεις ακυρώνουν την συμφωνία αυτήν και δίνουν στην Ελλάδα μέρος της Θράκης μέχρι την Ανδριανούπολη και ζητούν από την Ελλάδα να αδιάσει την Μικρά Ασία σε τέσσερις μήνες, πράγμα που δεν δέχθηκαν οι νεότουρκοι και έτσι συνεχίστηκε η προέλαση του στρατού μέχρι το Αφιόν - Καρά - Χισάρ όπου κέρδισε ο Κεμάλ και άρχισε η ταχεία κατάρευση του μετώπου.

Ο Τουρκικός στρατός μπήκε στις 27 Αυγούστου του '22 στην Σμύρνη και οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες.

Οι ξένες δυνάμεις, Πρόξενοι και επιτετραμένοι είχαν ήδη φορτωθεί στα καράβια τους.

Ο Χρυσόστομος σε προτάσεις του αρχιεπισκόπου των Καθολικών να φύγει μαζί του απάντησε: *συνέχεια στην 7η σελ.*

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Χ.

Ήταν όλοι εκεί: Στον μαραθώνιο αγάπης και μνήμης

Σκέψεις του Προέδρου της Οργανώτριας Εταιρείας, της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και βουλευτή του νομού μας κ. Βασίλη Πάππα (κατά το κλείσιμο των Εργασιών)

Το τέλος ενός ακόμη συνεδρίου, η αρχή ενός καινούργιου. Θεμελιακή βάση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής είναι το κάθε τέλος να σημαίνει ξεκίνημα για κάτι καινούργιο, κάτι καλύτερο, για κάτι που θα μας φέρει πιο κοντά στις ρίζες της Χαλκιδικής μας και στον άνθρωπο με τα διαχρονικά αλλά επίκαιρα προβλήματά του.

Αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους σας, για όσα με τόση γενναιοδωρία προσφέρατε, για την ευκαιρία του Συνεδρίου μας, του 5^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου μας, με θέμα: **“Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας, του Πόντου, της Ανατ. Θράκης και η Χαλκιδική 1912 - 1940”**. Το θέμα μας ήταν τεράστιο. Τεράστιο και ματωμένο. Βυθίζονταν σε ματωμένα χνάρια νεομαρτύρων του Ελληνισμού, όπως στην κορυφαία μορφή του, στον Χρυσόστομο Σμύρνης. Εύστοχα ένας σύνεδρος ανέφερε μια τραγική λεπτομέρεια που την άκουσε από αυτόπτη μάρτυρα (Χρήστο Σολωμονίδη). Όταν οι βάρβαροι έσερναν το ματωμένο σώμα του τραγικού ιεράρχη στους δρόμους της Σμύρνης, αυτός σήκωνε το χέρι του και ευλογούσε το ποίμνιό του.

Δεν θα σταθώ σε εισηγήσεις και παρεμβάσεις του Συνεδρίου μας, που ήταν και πολλές και αξιόλογες και είχαν τεράστια τολμώ να πω, απήχηση στον κόσμο. Τον άγγιξε. Και τον άγγιξε για



Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και της Οργανώτριας Εταιρείας, βουλευτής Χαλκιδικής κ. Βασίλειος Πάππας.

πρώτη φορά. Γιατί όπως και στην έναρξη του συνεδρίου τονίστηκε - ήταν η **πρώτη φορά** που προκλήθηκε η έρευνα και μελέτη των προσφυγικών εγκαταστάσεων στη Χαλκιδική. Και ήταν πολλοί αυτοί που θέλησαν να δώσουν την προσωπική τους μαρτυρία. Και δόθηκε η ευκαιρία. Και επαινέθηκε, απ' όσους παραβρέθηκαν, αυτή η προσπάθεια. Εκτός από τις εισηγήσεις, δεν θα σταθώ ούτε στο ντοκουμαντέρ του Νέστορα Μάτσα “Η γή των Παιτέρων”, ατίμητη κιβωτός νηθυμμάτων και μαρτυριών. Ούτε θα σταθώ σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων, ούτε στις πλούσιες εκθέσεις και τα εγκαίνια τους, εκθέσεις λαογραφικού υλικού και φωτογραφίας, βιβλίων, χιογραφίας ούτε στις επισκέψεις στα μουσεία και στη συμμετοχή σε συναυλίες. Αλλά ούτε και στις θρησκευτικές (εκκλησιαστικές) εκδηλώσεις σε πολλούς ναούς της Χαλκιδικής μας, από τα Νέα Μουδανιά στα Νέα Ρόδα και από την Κασσάνδρεια στη Νέα Τρίγλια και από τη Νέα Καλικράτεια στο Νέο

Μαρμαρά και από το Ξεν. ΣΙΘΩΝΙΑ του Porto Carras, κι από εκεί, εδώ και πάλι, στη Νέα Τρίγλια, για τον εθνομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, μέχρι τον Παρθενώνα. Ήταν ένα συνέδριο 8 ημερών ή μάλλον συνέδρια, με το ίδιο θέμα και με ξεχωριστές όμως και ατέλειωτες μνήμες. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε ένα μόνο, ότι όλοι μας οι επί του βήματος και πίσω από αυτό, εργαστήκαμε με **βαθεία πίστη στην ιερότητα αυτού του Συνεδρίου**. Ευχαριστώ όσους μας βοήθησαν: Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς συλλόγους, επώνυμους και ανώνυμους ΜΜΕ και συνεργάτες. Όλοι μας βοήθησαν με την καρδιά τους για να φθάσουμε στο σημείο που φθάσαμε.

Το συνέδριό μας δεν ήταν απλά μια συναξη επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων που κράτησε, όσο διαρκεί συνήθως ένα συνέδριο. Ήταν ένας **μαραθώνιος αγάπης και μνήμης για να μας δουν και να δούμε κάποιους αυτόπτες μάρτυρες και απογόνους τους, που κι αυτοί πήραν την σκιά της αειζώσης μνήμης**. Και

παράλληλα, να ζήσουμε από πολύ κοντά τους προσφυγικούς συλλόγους που γνωρίζουν να καλλιεργούν καλά και να προβάλουν την πλούσια παράδοση των πατεράδων τους. Σε όλους σφίγγω το χέρι, τους εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και τους προσκαλώ στο επόμενο συνέδριό μας **πάλι στη Χαλκιδική και για τη Χαλκιδική μας**, γιατί όπως παροανέφερα, **για μας τους ακάματους ιδεολόγους της παράδοσης κάθε τέλος σημαίνει μια νέα καλύτερη αρχή**.

Καλή αντάμωση λοιπόν.

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Από τον πρόεδρο του συλλόγου μας κ. Μήτσου Ιωακείμ

συνέχεια από την 6η σελ.

“Παράδοσις του Ελληνικού κλήρου, αλλά και υποχρέωσις του καλού ποιμένος είναι να παραμένει με το ποίμνιόν του”.

Συνέχισε να παρηγορεί και να ενθαρρύνει μέχρι την τελευταία στιγμή τους τρομοκρατημένους Έλληνες μέσα και έξω στο προαύλιο της Αγίας Φωτεινής, ώσπου ήρθε τουρκικό απόσπασμα και τον οδήγησε στον αιμοβόρο Νουρεδίν Πασά.

Αυτός αφού του φέρθηκε σκαιότατα τον παρέδωσε στο μαινόμενο πλήθος, που “χάλασε” τον δεσπότη μας. Τίποτε δεν έμεινε από το σώμα του. Άταφο, κατά πολλούς, τον άφησαν οι άπιστοι.

Αυτόν τον μεγάλο Χριστιανό, αυτόν τον αληθινό φιλεύσπλαχνο και φιλόανθρωπο, αυτόν τον μάρτυρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Ελληνικού Γένους τιμάται σήμερα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών και το παράρτημά του στην Ν. Τρίγλια συγχαίρουν όσους έλαβαν μέρος στις Δημοτικές εκλογές του νέου Δήμου μας.

Συγχαίρουν όμως ιδιαίτερα αυτούς που εκλέχθηκαν και αποτελούν το πρώτο μας Δημοτικό Συμβούλιο.

Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν στην κ. Καραολάνη Αικατερίνη που με την εκλογή της αποτελεί την πρώτη Δήμαρχο του Δήμου μας.

Στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους κάτωθι:

Δήμαρχος

Καραολάνη Αικατερίνη
 Δημοτικοί Σύμβουλοι
 Γιόργουλου Αριστείδης
 Κωσταντάρης Χρήστος
 Παντζάκης Τιμολέων

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών και το παράρτημά του στην Ν. Τρίγλια συγχαίρουν τον κ. **Γεώργιο Ασλάνογλου** που εκλέχτηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος και του εύχονται καλή επιτυχία και συνεχή προσπάθεια στο έργο του.

Παπαδόπουλος Αναστάσιος
 Μπούρμπουλας Απόστολος
 Ράδος Θεοφάνης
 Μουχτάρογλου Αποστόλης
 Πέτρου Αντώνιος
 Χατζηασημίδης Κώστας
 Πέγιος Νικόλαος
 Παρέσης Φώτης
 Χαλκιάς Νικόλαος

Αυγουστίδης Φώτης
 Τουμπάκης Ευρυπίδης
 Αθανασάρας Φίλιπος
 Παπαμίχος Νικόλαος
 Κουτσάκης Γεώργιος

Τσομπανέλης Ανέστης
 Ασκέρης Πέτρος

Ευχόμαστε καλό κουράγιο, ενότητα μεταξύ τους και αγάπη και συνεχή προσπάθεια για την προκοπή και την πρόοδο του Δήμου μας.

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών και το παράρτημά του στην Ν. Τρίγλια συγχαίρουν τον κ. **Ανδρέα Κεχαγιόγλου** που επανεκλέχτηκε Δήμαρχος Ραφήνας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που μου δώσατε την ψήφους στις Νομαρχιακές εκλογές του Οκτώβρη του 1998. Η εμπιστοσύνη σας με οδηγεί να συνεχίσω να εργαζομαι σοβαρά και υπεύθυνα για μια καλύτερη Χαλκιδική.

Με εκτίμηση

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΣΑΡΑΦΗ - ΜΠΑΡΠΗ

Γεν. Γραμ. του παραρτήματος του συλλόγου Τριγλιανών

Ευχαριστώ τους Τριγλιανούς αλλά και όλους τους Χαλκιδικιώτες που με τίμησαν με την ψήφο τους και με ανέδειξαν Νομαρχιακό Σύμβουλο Χαλκιδικής. Υπόσχομαι ότι θα ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Νομαρχιακός Σύμβουλος

Η προσφορά μου από όποια θέση και αν βρέθηκα προς την Τρίγλια και τους Τριγλιανούς αλλά και η μεγάλη μου επιθυμία να υπηρετήσω με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Δήμου και των συνδημοτών μου, πιστεύω ότι εκτιμήθηκαν από τους συμπατριώτες και συνδημότες μου, γι' αυτό με εξέλεξαν πρώτον σε σταυρούς Δημοτικό Σύμβουλο.

Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.

Τους δίνω δε τον λόγο μου ότι θα συνεχίσω να είμαι παρών και να συμμετέχω σε όλα τα δρώμενα στο Δήμο μας και να αγωνίζομαι με τις προτάσεις μου για την ενότητα, την ανάπτυξη και την πρόοδό του.

ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ

Πρόεδρος του συλλόγου απανταχού Τριγλιανών

ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι παρακάτω μαθητές του Λυκείου Νέας Τρίγλιας πέτυχαν στις φετεινές Πανελλήνιες εξετάσεις να εισαχθούν σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Στους νέους αυτούς φοιτητές και φοιτήτριες ο σύλλογος απανταχού Τριγλιανών και το Παράρτημά του στη Ν. Τρίγλια τους συγχαίρουν για την επιτυχία τους και τους εύχονται καλές σπουδές και να πρωτεύουν πάντα στη ζωή τους.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

- 1.Βασιλειάδου Αικατερίνη
- 2.Βασιλειάδου Νίκη
- 3.Δαγλής Νικόλαος
- 4.Δήμκου Μαρία
- 5.Καρδογερου Δέσποινα
- 6.Μηλινη Φωτεινή
- 7.Μικουδή Καλλιόπη
- 8.Μουστάκα Ελευθερία
- 9.Μπαμπαλιάρη Αγορία
- 10.Μπαρμπή Πολύτιμη
- 11.Νυστάζος Γεώργιος
- 12.Νυστάζος Γεώργιος
- 13.Πετράκη Ευαγγελία
- 14.Τοζακίδου Καλλιόπη
- 15.Τσαγανος Ιωάννης
- 16.Τσαμπολατίδου Ελευθερία
- 17.Τσαπουρνα Μαρία
- 18.Χαλκιά Αικατερίνη
- 19.Χαλκιάς Αστέριος

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Βρεφ. Τει Ηπειρ. (Ιωαν)
 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνα
 Γεωργ. Μηχ. Αρδ. ΤΕΙ Μεσ.
 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισα
 Θεατρικών Σπουδών Αθήνα
 Αστυφυλάκων (θήλεις)
 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκ
 Παιδαγωγικό Δημοτ Εκπ Θεσ
 Τουρ. Επιχειρ. ΤΕΙ Λαμ (Αμφ)
 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκ
 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας
 Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας
 Τουρ. Επιχειρ. ΤΕΙ Λάρισας
 Παιδαγωγικό νηπ/γων Θεσ.
 Αστυφυλάκων
 Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας
 Οικονομικών Επιστ. Θεσ/νικη
 Διοίκηση Επιχ. ΤΕΙ Καβαλας
 Φυσ. Αγωγής Αθλ. Θεσ (Τρίκ)

Εκδηλώσεις της Ο.Π.Σ.Ε. στη Θεσσαλονίκη για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Σ.Ε.) Εκπροσωπούσα 120, μέχρι σήμερα Προσφυγικά Σωματεία από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη εις Μνήμην των θυμάτων της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ επραγματοποίησεν με απόλυτον επιτυχία τις κάτωθι εκδηλώσεις: 1. Την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 εις τον Ιερον Ναόν της ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Δοξολογία χοροστατούντος του πατρός Στεφάνου. Κατ' αυτήν ομίλησαν δια το νόημα της ΗΜΕΡΑΣ ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ. Κων/νος Παπαδόπουλος υπό την αιγίδα του οποίου ετέλει η εκδήλωση.

Μετά ταύτα Κλήρος και Λαός μετέβησαν εν Σώματι εις τον Ανδριάντα του ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ Μητροπολίτου ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ όπου εψάλει Τρισάγιον και εγένετο κατάθεση στεφάνων υπό των Αρχών - φορέων και Σωματείων. Από τον σύλλογο των απανταχού Τριγλιανών στεφάνι κατέθεσε το μέλος του Δ.Σ. κ. Κων/ντίνος Γρηγοριάδης.

Εν συνεχεία εις την κατάμεστον κόσμου αίθουσα της Νομαρχίας ομίλησεν περί της σημασίας της

Ημέρας ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ η κ. **Αρτεμης Ξανθοπούλου - Κυριάκου**, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης αφού προηγήθει χαιρετισμός του Προέδρου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ κ. **Χαρισμίδη** και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής Μακεδονίας κ. **Τσαμπολατίδη**.

Εν συνεχεία εις τον κήπον της Νομαρχίας τα χορευτικά συγκροτήματα των ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (ΟΥΣΑΚ) και ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ - ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΑΕΛΙΟΥ απέδωσαν άψογα Παραδοσιακούς Μικρασιατικούς χορούς, καταχειροκροτηθέντα. Κατά την διάρκεια των χορών προσεφέρθησαν αναψυκτικά και εδέσματα. Η κυρία αυτή εκδήλωση έληξεν με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Την ευθύνην της οργάνωσης της εκδηλώσεως είχαν η Διοικούσα Επιτροπή Μακεδονίας, η οποία με επικεφαλής τον Πρόεδρον αυτής εργάσθη μεθοδικά και αθόρυβα κατόρθωσε να φέρει εις πέρας την αποστολήν της υπερπηδήσασα πλείστα όσα εμπόδια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αρραβώνες

- Ο κ. Μιχάλης Στεργίου και η δίδα Κατερίνα Μήτσου.
- Ο κ. Χαρίσης Αλέξανδρος και η δίδα Κοκαλά Ελένη.
- Ο κ. Γλαράκης Μένιος και η δίδα Νεκταρία Παπαγεοντή.

Γάμοι

- Ο κ. Βαμβακάς Σταύρος και η κ. Παρασκευή Κορφιότη.
- Ο κ. Πηνειώτης Ευγένιος και η κ. Τσάκωνα Μαρία.
- Ο κ. Μανιάτης Ελισαίος και η κ. Μαρία Μπούκογλου.
- Ο κ. Ζαφειρίου Ευστράτιος και η κ. Κυριακέλη Δόμνα.
- Ο Γαρίσης Βασίλειος και η κ. Χαλκιά Μαγδαληνή.
- Ο κ. Μερσινάς Χριστόδουλος και η κ. Γκουτζιάρη Ιωάννα.

Γεννήσεις

- Ο κ. Νικολής Γεώργιος και η κ. Ρία Βουδούρη Κορίτσι.
- Ο κ. Μαστραλέξης Δημήτριος και η κ. Γωγώ Κορίτσι
- Ο κ. Λουλούδης Δημήτριος και η κ. Γουναρίδου Στέλλα Αγόρι
- Ο κ. Καραποστόλου Τάσος και η κ. Ξανθοπούλου Βούλα Αγόρι
- Ο κ. Κων/νος Τσάλας και η κ. Βουνούκη Άννα Κορίτσι

Βαπτίσεις

- Ο κ. Αναστάσιος Κοκαλάς και η κ. Μαρία Βιτλή βάπτισαν την κόρη τους και έδωσαν το όνομα Μαρία.
- Ο κ. Χρήστος Πιστικίδης και η κ. Χριστίνα Μάϊερ βάπτισαν την κόρη τους και έδωσαν το όνομα Χριστίνα.
- Ο κ. Αναστάσιος Παναγιώτογλου και η κ. Θεοδώρα Βογιατζή βάπτισαν την κόρη τους και έδωσαν το όνομα Παναγώτα.
- Ο κ. Ελευθέριος Φερεντίνο και η κ. Παρασκευή Σταματίου βάπτισαν το αγόρι τους Αλέξανδρο.
- Ο κ. Ελευθέριος Κούρτης και η κ. Σουλτάνα βάπτισαν το κορίτσι τους Αλεξάνδρα.
- Ο κ. Χρήστος Κατσαρός και η Άννα Μαλικόζη βάπτισαν το κορίτσι τους Μαρία.
- Ο κ. Ευστράτιος Μιχαηλίδης και η κ. Ευθυμία Σερεμέτη βάπτισαν το αγόρι τους

Θάνατοι

- Μαστραλέξη Μαρία ετών 68
- Δελημανώλης Δημήτριος ετών 88.
- Στυλιανός Κυπριώτης ετών 35.
- Βαλιάνος Ευίγγελος ετών 51.
- Μερσινάς Ιωάννης ετών 61.
- Κελγιάνογλου Παναγιώτα ετών 96.
- Παπαλάγγα Άννα ετών 67.
- Ευμορφία Τατσικά ετών 76.
- Χατζηκωστατίνου Ζωή ετών 63.
- Μπαρμπής Σιάυρος ετών 76.

Αυγουστίνου.

- Ο κ. Ιωάννης Ακασιάδης και η κ. Αγγέλα Καιτατζή βάπτισαν το κορίτσι τους Μαρία.
- Ο κ. Αρχοντόπουλος Κων/νος και η κ. Σοφία Τογανίδου βάπτισαν το αγόρι τους Χαράλαμπο.

- Ο κ. Παλαιολόγος Οδυσσέας και η κ. Αικατερίνη Κουτέλη βάπτισαν το κορίτσι τους Μαρία.
- Ο κ. Δημήτριος και η κ. Μελλομένη Τσιπουράκ βάπτισαν το αγόρι τους Λεωνίδα.

- Ο κ. Αθανάσιος και η κ. Χριστίνα Χριστοφόρου βάπτισαν τα κορίτσια τους Αναστασία και Υπάτια.

- Ο κ. Μπιτσίκος και η Ζοζεφίνα Τσιγκαούρι βάπτισαν το αγόρι τους Λεωνίδα.

Συγχαρητήρια

Ο πατριώτης μας κ. Σπύρος Κοκκινίδης προήχθει σε διευθυντή της Τράπεζας Εργασίας Σερρών. Ο σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών και το παράρτημά του στη Ν. Τρίγλια του εύχεται καλή σταδιοδρομία και εις ανώτερα.

Η Ποθητού Ευγενία του Δημητρίου και της Αναστασίας πήρε το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Ο σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών και το παράρτημά του στην Ν. Τρίγλια την συγχαίρουν και της εύχονται καλή σταδιοδρομία.

Στη μνήμη του Στυλιανού Κυπριώτη

Ο σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών και το παράρτημα του Συλλόγου Τριγλιανών προσέφεραν 20.000 δρχ. σε άπορες οικογένειες αντί στεφάνι στη μνήμη του αδικοχαμένου Στέλιου Κυπριώτη γιού της Αναστασίας Κυπριώτη μέλους του Δ. Σ. του παραρτήματος του Συλλόγου Τριγλιανών. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να δώσει παρηγοριά στην μητέρα του και στα αδελφια του.



Ο Κωνσταντίνος Βούλτσιος από την Αυστραλία πήρε το πτυχίο Οικονομολόγος από το University of Adelaide, στην Αυστραλία, το 1998. Οι γονείς του Βασίλης και Καλλιόπη (το γένος Καλλιωντζή) και η αδελφή του, Αθηνά, τον συγχαίρουν και του εύχονται καλή σταδιοδρομία.