

ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ ΝΕΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 94 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1 ΔΡΑΧ.
Γραφεία: Χάψα 1 Τ.Κ. 54626 Τηλ. 530.756 - 538.495



ΓΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ



ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 14
54631 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Γενική άποψη της περιφήμου πόλεως της Βιθυνίας Τρίγλιας

ΠΕΡΑΣΑΝ 77 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ

του Προέδρου του συλλόγου κ. Μήτσου Ιωακείμ

Πέρασαν 77 χρόνια από τότε που οι Τριγλιανοί, αλλά και όλοι οι μικρασιάτες, κυνηγημένοι από τους νεότουρκους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την γη των πατέρων τους.

Την γη που επί αιώνες ο Ελληνισμός μεγαλούργησε σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Την γη στην οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, σ π ο ύ δ α σ α ν κ α ι δημιούργησαν οι τελευταίοι Έλληνες, που τους έμελε να κλείσουν το κύκλο της ζωής τους σε μια άλλη πατρίδα, στην μητέρα Ελλάδα.

Αυτόν το ξεριζωμό, όσο πλησιάζει ο Αύγουστος, φέρνουμε στη μνήμη μας και αναπολούμε.

Θυμόμαστε τους γονείς μας, θυμόμαστε τις ατέλειωτες Ιστορίες της ζωής τους στην πανέμορφη Τρίγλια της Βιθυνίας...

“ Ήταν μεγάλο το χωριό μας και τα πρώτα του σπίτια κατέβαιναν στην θάλασσα, έλεγαν οι Τριγλιανοί. Είχε πολλές

εκκλησίες στον επάνω και στον κάτω μυχιά. Είχε ένα μεγάλο σχολείο που το έχτισε ο Δεσπότης. Και το νεκροταφείο ήταν πεντακάθαρο γεμάτο λουλούδια και δένδρα.

Η “Κυνέλη” ήταν το καφενείο που όλοι οι γραμματιζόμενοι και οι προύχοντες συζητούσαν τα μεγάλα και μικρά προβλήματα του χωριού.

Είχαμε τις καλύτερες ελιές που ιφθαναν μέχρι την Πόλη και το Βουκουρέστι.

Στην “Βαϊνού” και στο “Καζίνο” ξεκουράζονταν και διασκεδάζαν οι Τριγλιανοί.

Πάνω από δέκα πέντε μοναστήρια στην Τρίγλια διατήρησαν και διέσωσαν την Ορθοδοξία. Ήταν καλοί Χριστιανοί οι Τριγλιανοί.

Τριγλιανιά ήταν ο Άγιος Γερομέτρως Χρυσόστομος Σμύρνης, ο Μητροπολίτης Σισανίου Διόδωρος Κάρατσης, ο εφοπλιστής και σωτήρας των Τριγλιανών Φίλιππας

Καβουνίδης, ο έμπορος και ευεργέτης της Τρίγλιας Ιωάννης Σάπαρης, και οι νεότεροι και άξιοι συνεχιστές Τσάκωνα, Τσίτερ, Προύσαλης, Κελέκης, Στεργίου, Μπόλκας και τόσοι άλλοι...”.

Θυμόμαστε όλα αυτά και αναπολούμε την αξέχαστη και αλύτρωτη πατρίδα μας Τρίγλια.

Λίγοι έμειναν στην ζωή απ’ αυτούς που ένοιωσαν το μεγάλο δράμα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς.

Οι άλλοι, οι περισσότεροι έφυγαν για πάντα έχοντας μέχρι την τελευταία στιγμή την ελπίδα μήπως και γυρίσουν στην πατρίδα, στις γειτονιές και στα σοκάκια που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.

Πόνος και δάκρυα ήταν η πολυτάραχη ζωή τους.

Εγκαταστάθηκαν μετά από ατέλειωτες περιπλανήσεις στην Ν. Τρίγλια, στην Ραφήνα, στην Καβάλα, στις Σέρρες στην Κομοτινή, στην Θεσ/κη, στην Αθήνα και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα

ριζώνοντας την καινούργια τους ζωή.

Πάλεψαν με αντίξοες συνθήκες, έχοντας την συμπαράσταση των ντόπιων κατοίκων και πέτυχαν. Δημιούργησαν σπίτια και βιό, νέες οικογένειες και άξιους απογόνους, συνεχιστές μιας ατέλειωτης γενιάς που έχει τις ρίζες της στον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας.

Αυτόν τον υπέροχο Ελληνισμό, που πολλές φορές στην αιώνια διαδρομή του είχε να αναδείξει πολιτισμό και Ιστορία που ξεπέρασε και αυτές ακόμη τις ανάλογες δραστηριότητες της μάνας Ελλάδας.

Νέοι Τριγλιανοί όπου και αν κατοικείται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να είστε υπερήφανοι για την καταγωγή των προγόνων σας. Να τους θυμάστε όσα χρόνια και αν περάσουν. Να συνεχίσετε να μιλάτε με θέρμη και αγάπη γι’ αυτούς αλλά και για την πανέμορφη πατρίδα μας Τρίγλια.

Συνέχεια στην 4η σελίδα

Η ΒΟΥΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

Μετά από καθυστέρηση πολλών χρόνων και παρά τις συνεχείς προτάσεις προς τη Βουλή των Ελλήνων, από Βουλευτές όλων των κομμάτων που έχουν Μικρασιατική καταγωγή ψηφίστηκε επιτέλους νόμος που καθιερώνει την 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρασίας από τους Τούρκους.

Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Βουλής την συζήτηση επί του θέματος, που διεξήχθη σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, μια και οι Βουλευτές που τοποθετήθηκαν έχουν Μικρασιατική καταγωγή, είπε:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνεται, πιστεύω ιδιαίτερη τιμή η Βουλή των Ελλήνων -και το λέω διερχόμενος την Βουλή στην ευρύτερη σύνθεσή της- που της έτυχε ο ξεχωριστός κλήρος, με αφετηρία την πρόταση των κυρίων συναδέλφων, να ανταποκριθεί στην επιταγή της ιστορίας και του χρέους και να θεσπίσει -ομόφωνα προβλέπω- τον ευκλεή νόμο για την αναγνώριση της εθνικής γενοκτονίας, της εθνικής θυσίας του μικρασιατικού ελλητισμού.

Η 14η Σεπτεμβρίου πιστεύω ότι θα είναι η ημέρα μνήμης και τιμής αυτού του μεγάλου ιστορικού γεγονότος, αλλά επίσης και ημέρα που θα στείλει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Ελλητισμός στην ιστορική, πολιτιστική και πνευματική του διάσταση δεν έχει γεωγραφικά όρια, συνδέεται με όλες τις γεωγραφικές εστίες στις οποίες δημιούργησε τον πολιτισμό του και ανέδειξε το πνεύμα του.

Υπό αυτήν την έννοια η Βουλή κατοχυρώνει σήμερα ένα απάγραφο, αναφαίρετο και διαχρονικό δικαίωμα των Ελλήνων, το δικαίωμα να έχει μνήμη στην

ιστορία τους και στην προσφορά τους.

Κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: "Καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος".

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η πρόταση νόμου επί της αρχής;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συνεπώς η πρόταση νόμου: "Καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος" έγινε δεκτή κατ' αρχήν, κατ' άρθρον και στο σύνολο ομοφώνως σε μόνη συζήτηση και έχει ως εξής:

"Καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος

Άρθρο πρώτο

Ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος.

Άρθρο δεύτερο

Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, ο φορέας και ο τρόπος οργάνωσης των εκδηλώσεων εθνικής μνήμης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

Σ Ο Φ Ι Α Γ Ι Α Ρ Ε Ν Η

Μια λαϊκή Λογοτεχνική πένα

Είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά, για το σύλλογο των απανταχού Τριγλιανών η λογοτεχνική ανάδειξη και πορεία της αγαπητής και σεβαστής συμπατριώτισάς μας κ. Σοφίας Γιαρένη.

Το τελευταίο βιβλίο της που είχε την καλοσύνη να μας στείλει με τον τίτλο **"Της Μικράς Ασίας, της Τρίγλιας και της προσφυγιάς"** αποτελεί το πέμπτο κατά σειρά από τα βιβλία της και πιστεύουμε ότι θα έχει την ίδια επιτυχία με τα άλλα.



Η κ. Σοφία Γιαρένη

Ο σύλλογός μας πολύ σύντομα θα τιμήσει την κ. Σοφία για το πολυβραβεμένο, λογοτεχνικό της έργο αλλά και για την επιμονή της να προβάλει μέσα απ' αυτό την αγαπημένη μας πατρίδα Τρίγλια της Μικράς Ασίας και την πολυτάραχη ζωή των Τριγλιανών.

Η Σοφία Γιαρένη γεννήθηκε στην Τρίγλια της Βιθυνίας Μ. Ασίας το 1908. Μετά από δύο διωγμούς, το 1914 και το 1922, βρέθηκε στην Ελλάδα, ρίζωσε, δούλεψε, πάλεψε πολύ σκληρά από πολύ μικρή με ήθος και αγάπη για τη ζωή, κατόρθωσε και βγήκε μέσα

από αδικίες δυναμική, θαρραλέα, άξια με το κεφάλι πάντα ψηλά. Όλες αυτές οι αντισυγκρουόμενες καταστάσεις δεν στάθηκαν ικανές να σβήσουν την αισιοδοξία της, γιατί είχε πίστη και μεγάλη ψυχική δύναμη. Το μόνο που δεν κατάφερε, εξαιτίας των περιπετειών, ήταν να μάθει γράμματα και έτσι έμεινε στη μέση της Β' Δημοτικού.

Στη συνέχεια ενηλικιώθηκε, παντρεύτηκε στη Ραφήνα με τον Χρυσόστομο, που αγάπησε πολύ, και δημιούργησε οικογένεια. Ήρθε η Κατοχή. Διπλός αγώνας πάλι για την επιβίωση, τρία παιδιά, προβλήματα υγείας του συζύγου της σοβαρά, οικονομικά. Με τη βοήθεια του Θεού πέρασαν τα χρόνια και αποκατέστησε τα παιδιά της.

Όμως αυτά τα χρόνια κρατάει βαθιά κλεισμένες πολύχρονες αναμνήσεις και μόλις της δίνεται η ευκαιρία αρχίζει να γράφει. Εκδίδει το πρώτο της βιβλίο, "Η ιστορία μου", το 1984, το δεύτερο "Αναμνήσεις από την Τρίγλια και την Ελλάδα" το 1985, το τρίτο "Της ζωής ο λαβύρινθος" το 1989

και το τέταρτο "Της αγάπης και της προσφυγιάς" το 1994 (ποίηματα). Για όλα αυτά έχει πάρει πολλά βραβεία, επαίνους και κριτικές από αναγνωρισμένους και αξιόλογους συγγραφείς και λογοτέχνες. Ένα απ' όλα είναι το Αρώνειο Λογοτεχνικό Έπαθλο με χρηματικό βραβείο από την Ένωση Σμυρναίων το 1986 για το βιβλίο της "Η ιστορία μου". Επίσης έλαβε και τιμητική σύνταξη για την προσφορά της στη Λογοτεχνία από το υπουργείο Πολιτισμού το 1989.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ Ο μεγάλος ευεργέτης των Τριγλιανών

Γεννήθηκε στην Τρίγλια το 1875.

Ο πατέρας του, ο Καπετάν Στρατής πέθανε πολύ νέος, αφήνοντας χήρα και δύο μικρά ορφανά την ώρα που προσπαθούσε να κρατήσει μόνος στη θέση του το καϊκι του - τραβηγμένο έξω στη στεριά - που έγερνε από τον αέρα επικίνδυνα.

Πέρασε πολύ δύσκολα νιάτα.

Αγωνίστηκε να αυτοδημιουργηθεί και να βοηθήσει την μάνα του και τον νεότερο αδελφό του Βασίλη.

Ασχολήθηκε με το εμπόριο και έκανε αρκετές τολμηρές δουλειές, που τον βοήθησαν να αρχίσει να δημιουργεί μια κάποια περιουσία.

Στα 1904 παντρεύτηκε την Αικατερίνη Καλαφάτη, την μικρότερη απ' όλες τις αδελφές του τότε Μητροπολίτη Δράμας και αργότερα Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης, Χρυσοστόμου.

Απέκτησε μαζί της τρία αγόρια Χρυσό, Νίκο, Βάσο και δύο κορίτσια Καλλιόπη, Τέα.

Αρχισε να ασχολείται με το εμπόριο στη θάλασσα, από νωρίς. Παράλληλα με τις εμπορικές του εργασίες, είχε αγοράσει και ένα καϊκι την “Ορθοδοξία” για να μεταφέρει μ' αυτό τα δικά του εμπορεύματα.

Το 1912 ο Φίλιππος Καβουνίδης αγόρασε το πρώτο του πλοίο. Ήταν η πρώην θαλαμηγός του Κεβίδου της Αιγύπτου “Κιχόνα”, την οποία μετεσκεύασε σε επιβατηγό πλοίο, την ονόμασε “ΤΡΙΓΛΙΑ” και την δρομολόγησε στα δρομολόγια Πόλη-Κίο-Μουδανιά-Τρίγλια. Φυσικά με τουρκική σημαία.

Χάρη στο βαπόρι αυτό είχε την δυνατότητα να φυγαδεύει πολλούς νέους

Τριγλιανούς προς την Ελλάδα, στην εποχή των Βαλκανικών Πολέμων.

Από τα κέρδη, αγόρασε στην Αγγλία ένα φορτηγό πλοίο που το ονόμασε “ΓΝΩΣΙΘΕΑ”, του έδωσε δηλαδή το όνομα της μετέρας του.



Ο μεγάλος ευεργέτης των Τριγλιανών Φιλ. Καβουνίδης

Στο 1914 οι Νεότουρκοι που αντιληφθήκανε τη βοήθεια που έδινε στην Ελλάδα, στέλνοντας επίστρατους κρυφά για να αποφεύγουν την Τουρκική θητεία, και να υπηρετούν στον Ελληνικό Στρατό, τον καταδίκασαν σε θάνατο.

Αγωνίστηκε να μεταφέρει το πλοίο “ΤΡΙΓΛΙΑ” στην Ελλάδα γιατί οι Τούρκοι δεν το επέτρεπαν και με χίλια δυο τεχνάσματα τελικά το κατόρθωσε.

Το “ΤΡΙΓΛΙΑ” μετονομίστηκε σε “Ελλάσποντο”, άλλαξε σημαία, πήρε την Ελληνική και δούλεψε στα Ελληνικά πλέον νερά.

Την 1η Αυγούστου 1914, εξερράγει ο α' Παγκόσμιος Πόλεμος που βρήκε τον Φ. Καβουνίδα στην Ελλάδα με τα δύο πλοία “ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟ” και “ΓΝΩΣΙΘΕΑ”.

Στο τέλος του πολέμου πούλησε το “ΓΝΩΣΙΘΕΑ”

εξορισθεί στο εσωτερικό της Μ. Ασίας είχαν επιστρέψει στο χωριό, γυμνοί και κατεστραμμένοι.

Ο Φ. Καβουνίδης μαζί με άλλους ευπόρους Τριγλιανούς του εξωτερικού π.χ. τον Σάπαρη έσπευσαν να βοηθήσουν τους συμπατριώτες.

Ο Φ. Καβουνίδης έστειλε μια σημαντική ποσότητα υφάσματα (μάλλινα) για να ντυθούν όλοι οι γυμνοί και όσα τζάμια χρειαζότανε για να κλειστούν τα κατεστραμμένα σπίτια, τους έστειλε επίσης τα όργανα μιας μουσικής ορχήστρας αγορασμένης στην Ιταλία, για να μαθαίνουν μουσική τα παιδιά.

Με την καταστροφή του 1922, ο Φ. Καβουνίδης ήταν εγκατεστημένος στο Καντήκιοϊ της Πόλης. Απεσταλμένοι από τον πρόεδρο της Κοινότητας της Τρίγλιας ιατρό κ. Κονδυλένιο έφθασαν με αγωνιώδη μηνύματα παρακαλώντας να κάμει ότι μπορεί, να στείλει πλοία να τους σώσει από το μαχαίρι των Τουρκών που κατέβαιναν καθώς υποχωρούσε ο Ελληνικός Στρατός.

Ο Φ. Καβουνίδης με όλο τον συναισθηματισμό και την αγάπη που είχε για τους συγχωριανούς του καταπιάστηκε με την προσπάθεια διασώσεώς τους. Έσπευσε να στείλει το “Τρίγλια”, τον “Ελλάσποντο” που είχε διαθέσιμα και ναύλωσε το “Στρατηγός Γκόρτον”, το “ΧΕΛΙΔΟΝΙ” και άλλα μικρά πλοία για τον σκοπό αυτό.

Ζήτησε επίσης να ναυλώσει ένα υπερωκεάνειο το “ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ” για να σηκώσει μ' αυτό όλους τους Τριγλιανούς-Σιληνούς-Μουδανιώτες και Κίους,

Συνέχεια στην 4η σελίδα

και αντ' αυτού αγόρασε τα πλοία ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ, ΒΙΘΥΝΙΑ, ΤΡΙΓΛΙΑ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ και τα μεγάλα τρικάταρτα ιστοφόρα - τα μεγαλύτερα Ελληνικά - “Αρχάγγελος” “Γαρουφαλιά” και “Γεώργιος”.

Με το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τα πλοία του Φ. Καβουνίδα “Ευστράτιος Καβουνίδης”, “Βιθυνία” και “Ελλάσποντος” εξυπηρετούσαν την γραμμή Κων/πόλεως-Κίου-Μουδανιών-Τρίγλιας.

Εν τω μεταξύ οι Τριγλιανοί που κατά την διάρκεια του α' Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ

Ο μεγάλος ευεργέτης των Τριγλιανών

Συνέχεια από την 3η σελίδα

αλλά δεν το άφησαν γιατί ήθελαν να το στείλουν στη Σμύρνη. Στο τέλος δεν εστάλει ούτε εκεί.

Αλλά τα πλοία που έστειλε δεν έφθαναν να σώσουν όλον τον κόσμο. Στην απελπισία του, ζήτησε να του δώσουν άδεια να στείλει το πλοίο του “Βιθυνία” που ήταν με το ένα καζάνι (υπό επισκευή) ανοικτό. Του δόθηκε η άδεια αφού υποσχέθηκε ότι θα είχε για καλό και για κακό μαζί του και ένα ρυμουλκό. Πράγμα που ήταν μια σωτήρια πρόβλεψη της θείας Πρόνοιας.

τους να σώσουν τη ζωή τους.

Έτσι σώθηκαν σχεδόν όλοι. Ελάχιστοι Τριγλιανοί επέμεναν να μείνουν στο χωριό, μη θέλοντας να αφήσουν τον τόπο τους. Αυτοί που έμειναν εκεί θα ήταν πραγματικά στο έλεος των Τούρκων.

Ο Φ. Καουνίδης αντιμετώπιζοντας τον κίνδυνο να πιαστεί αιχμάλωτος βγήκε στην Τρίγλια με συνοδεία οπλισμένων ναυτών του πλοίου και περνώντας από τις εκκλησίες πήρε μαζί του τις θαυματουργές εικόνες της

θέλησαν να μείνουν ο Φ. Καβουνίδης πήρε μαζί του στο “Βιθυνία” τις οικογένειες των μπεηδών της Τρίγλιας σαν ομήρους. Έτσι δεν χάθηκαν και οι τελευταίοι που έμειναν στην Τρίγλια. Και κατόρθωσαν αργότερα να φύγουν οι περισσότεροι και να σωθούν κι αυτοί. Το “Ελλάσποντος” έπειτα μετέφερε τους Τριγλιανούς πρόσφυγες κατευθείαν στην Ραφήνα Αττικής.

Με την συνειδηση ήσυχη ότι έκανε το καθήκον του ξαναγύρισε στην οικογένειά του στην Πόλη. Μόλις όμως μπήκαν οι Τούρκοι στην Τρίγλια δημοσίευσαν κ α τ ά λ ο γ ο τ ω ν προγραμμένων. Πρώτος ήταν στον κατάλογο ο Σμύρνης Χρυσόστομος και δεύτερος ο Φίλιππος Καβουνίδης.

Έτσι για δεύτερη φορά αναγκάστηκε να φύγει και πάλι κρυφά από την Πόλη καταδικασμένος άλλη μια φορά σε θάνατο από τους Τούρκους.

Αυτή τη φορά εγκατεστάθηκε μόνιμα πια στον Πειραιά.

Με την έδρα αυτή συνέχισε τις επιχειρήσεις του ως το τέλος της ζωής του που ήρθε το 1940 λίγες μέρες ύστερα από την ιταλική επίθεση στο Αλβανικό μέτωπο.

Τα τελευταία χρόνια του έμενε σχεδόν μόνιμα στην Ν. Τρίγλια-Ραφήνα Αττικής, όπου έκτισε σπίτι, θέλοντας να βοηθήσει στην δημιουργία σχολείου εκκλησίας κ.λ.π. για τα οποία διέθεσε διάφορα ποσά.

Στη Ραφήνα ψηλά σε ένα λοφίσκο, στον Άγιο Νικόλαο που αγναντεύει τη θάλασσα προς τη Μ. Ασία διάλεξε μόνος του λίγους μήνες πριν πεθάνει - σαν από προαισθημα - τη θέση του τάφου του και έβαλε να τον ετοιμάσουν.

Εκεί αναπαύεται ανάμεσα στους Τριγλιανούς που είχε τόσο αγαπήσει γιατί ήταν σάρκα από τη σάρκα τους.

ΠΕΡΑΣΑΝ 77 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ.....

του Προέδρου του συλλόγου κ. Μήτσου Ιωακείμ

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Αυτή η πανέμορφη Τρίγλια και αυτοί οι υπέροχοι πρόγονοι μας αποτελούν το κύριο σημείο αναφοράς του συλλόγου μας. Αυτή η σύντομη αναφορά στην Τρίγλια, στον ξεριζωμό και στην περιπλάνηση είναι καθήκον όλων μας. Είναι λύτρωση στις ψυχές αυτών που έφυγαν από τη ζωή με το χαμόγελο του ονείρου της επιστροφής.

Αυτή των “Ιδέα” σαν σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών υπηρετούμε. Και είναι Ιεροσουλία ορισμένων νέων που ανταπαντούν ότι δεν μας “ενδιαφέρει ούτε η Ιστορία σας ούτε η πατρίδα σας” και πως πατρίδα μας είναι ο σημερινός τόπος που ζούμε.

Θα συνεχίσουμε ο σύλλογος απανταχού Τριγλιανών και το παράτημά του στην Ν. Τρίγλια να θυμίζουμε στους παλιούς και να ενημερώνουμε στους νέους την Ιστορία της αλύτρωτης πατρίδας μας. Θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε βάλσαμο στις ψυχές όλων αυτών που κόπιασαν για την ίδρυση του συλλόγου, για να ενώσουν όλους τους Τριγλιανούς της γης (γι’ αυτό και η Ραφήνα θα πρέπει να το ξανασκεφτεί και να ξαναγυρίσει στην φωλιά του συλλόγου μας), αλλά πολύ περισσότερο και όλων αυτών που υπηρέτησαν τον σύλλογο και τα παραρτήματά του στην Ν. Τρίγλια αλλά και στη Ραφήνα. Θα συνεχίσουμε τέλος να θυμόμαστε και να αγαπάμε τους ντόπιους του Σουφλάρι και της Ραφήνας που υποδέχθηκαν στον τόπο τους και βοήθησαν τους Τριγλιανούς.

Αύγουστος ήταν του 22. Ερχεται και πάλι Αύγουστος του 1999. Όσα χρόνια και αν περάσουν για μας ήταν χθές... Ήταν μια άλλη ζωή που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε...



Το ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ μεταφέρει πρόσφυγες Τριγλιανούς

Μπήκε ο ίδιος στο πλοίο αυτό παρά τον προσωπικό κίνδυνο που διέτρεχε, σαν καταδικασμένος δυο φορές σε θάνατο από τους Τούρκους, και πήγε στην Τρίγλια. Όλα τα πλεούμενα είχαν φύγει. Δεν είχε μείνει ούτε βάρκα και καθώς το ρυμουλκό ήταν μικρό σκάφος έπεφτε δίπλα στην ε ξ έ δ ρ α που είχε κατασκευασθεί με φροντίδες του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου, φόρτωνε τους πρόσφυγες με όσα ρούχα μπορούσε να μεταφέρει κάθε ένας και τα μετέφερε στο πλοίο τους σε μπόγους ή μπαούλα που στεκόταν ανοικτά.

Πολλοί οπλοφορούσαν και κυρίως όσοι κατέβαιναν από τα Μεσόγεια. Μπαίνοντας στο πλοίο αποπλίζονταν για να αποφευχθούν αιματηροί καυγάδες στην προσπάθειά

Αγίας Επισκέψεως (εικόνα ψηφιδωτή, μεγάλης αξίας, που είναι τώρα στο Βυζαντινό Μουσείο) και της θαυματουργού της Παναγίας της Παντοβασίλισσας, που είναι τώρα στην ομώνυμη εκκλησία της Ραφήνας Αττικής.

Σήκωσε επίσης τα αργυρά σκεύη των εκκλησιών, τα άμφια και τα μουσικά όργανα που παραδόθηκαν αργότερα στην Ελλάδα, στην Ειδική Επιτροπή συγκεντρώσεως εκκλησιαστικών κειμηλίων από τις εκκλησίες της Μ. Ασίας και διατέθηκαν για να εφοδιασθούν οι νέες εκκλησίες των προσφυγικών συνοικιών.

Το “Βιθυνία”, γεμάτο ως τα κατάρτια, μετέφερε στη Ραιδεστό τους τελευταίους Τριγλιανούς και τους έσωσε τη ζωή. Για να εξασφαλίσει την ζωή των λίγων που

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΠΑΡΗΣ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ

Γεννήθηκε στην παλιά Τρίγλια και μικρός βοηθούσε τον πατέρα του Ιουστίνο στο επάγγελμα του ταχυδρόμου μεταξύ Κωνσταντινούπολεως και Τρίγλιας.

Νωρίς όμως εγκατέλειψε το πατρικό επάγγελμα και σε ηλικία είκοσι ετών πήγε στην Προύσα κοντά στον μεγαλέμπορο Κεχαγιά, ως υπάλληλος και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνεταιρίστηκε με τον συμπατριώτη μας Θεοφάνη

ωφελείας που γινόταν στο χωριό του με την πρωτοβουλία του αείμνηστου Χρυσόστομου Σμύρνης.

Έτσι στην ηθική προσπάθεια του Χρυσόστομου και στην υλική ενίσχυση του Ιωάννη Σάπαρη φεύγει το περίλαμπρο εκροταφείο της Τρίγλιας, τι μεγαλοπρεπή σχολεία, η μεγάλη αποβάθρα και άλλα δημοτικά έργα.

σχολάς αρρένων και θηλέων εις την εξ 7.000 λιρών χρυσών αξίαν του οποίου ο κ. Σάπαρης μετέσχε διά μεγάλης δωρεάς, και την γενναιοτάτην συμβολήν αυτού εις την συντήρησιν επί δύο έτη περίπου ολοκλήρου του πληθυσμού αυτής, του αγρίως εις Προύσαν μετατοπισθέντος, υπό της θηριώδους Κυβερνήσεως των Νεοτούρκων εις τας αρχάς του Ευρωπαϊκού πολέμου και όστις πληθυσμός θα εξωντούτο άνευ της επικαιροτάτης και γενναίας του κ. Ιωάν. Σάπαρη αρωγής σήμερα ως κορωνίδα της Εθνικής αυτού δράσεως, διαθέτει εν εκατομμύριον περίπου φράγκων προς ίδρυσιν εν Τριγλία Προτύπου Γεωργικού Σταθμού, εις τον θα εκπαιδεύονται τα ορφανά των διαφόρων ορφανοτροφείων του Έθνους. Η ίδρυση ενός τοιούτου ιδρύματος από πολλού ενεδεικνύετο εν Τριγλία, αλλ' αφ' ενός το χαλεπόν των περιστάσεων, αφ' ετέρου η έλλειψις κεφαλαίων καθίστων την εκτέλεσιν ταύτης σχεδόν αδύνατον. Ευτυχώς όμως η μικρά αυτή κωμόπολις μεταξύ των πολλών συμφορών, τας οποίας υπέστη, έσχε και μίαν παρηγορίαν, ήτις εξεπροσωπείτο υπό των δύο μεγάλων αυτής τέκνων του Μητροπολίτου Αγ. Σμύρνης και του δεξιού αυτού βραχίονος, του καλού μας συμπολίτου κ. Ιωάννου Σάπαρη και ούτω χάρις εις αυτούς, ου μόνον της τελείας καταστροφής εσώθη, ου μόνον αυτή ήρχισεν ήδη ν' αναλαμβάνει οικονομικώς και κοινοτικώς αλλά και να τείνει χείρα σωτηρίας εις την γενικήν Εθνικήν αποκατάστασιν.

Έλληνες του Βουκουρεστίου και όλης της Ρουμανίας, ιδού ποιος είναι ο προορισμός σας.



Ιωάννης Σάπαρης

Γκίκογλου και επιδόθηκε στο εμπόριο εσπεριδοειδών και ιχθύων.

Γρήγορα κατόρθωσε να επιτύχει και να διακριθεί ως έμπορος και σύντομα να επεκτείνει τις δουλειές του στην Ρουμανία, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα.

Δεν άργησε και εδώ να διαπρέψει και να γίνει γνωστός μεταξύ των μεγάλων εμπόρων. Παρ' όλο όμως που ζούσε μακριά, πολύ πλούσιος, δεν ξέχασε την αγαπημένη του πατρίδα Τρίγλια.

Βοήθησε και ανέδειξε πολλούς νέους Τριγλιανούς που πήγαν στην Ρουμανία και πάντοτε πρόθυμα επιχορηγούσε τα έργα κοινής

Νά τι έγριψε το 1921 η εφημερίδα “Μέλισσα” που έβ'αινε στο Βουκουρέστι, για τον συμπατριώτη μας Ιωάν. Σάπαρη:

Αι εσημερίδες της Κων/πόλεως αναφέρουσι τελευταίως και άλλην μεγάλην δωρεάν του κ. Ιωάν. Σάπαρη εις την κωμόπολιν της Βιθυνίας Τρίγλιαν, ήτις είναι ο τόπος της γεννήσεώς του. Μετά την υπό του Αγ. Σμύρνης (τότε Μητροπολίτου Δράμας) κ. Χρυσόστομου Καλαφάτην προίκισιν της πατρίδος του διά μεγαλοπρεπούς μεγάρου, όπερ περιέλαβε τας δύο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος του Συλλόγου μας στην Ν. Τρίγλια ανακοινώνει ότι:

- Το παράρτημα στην Ν. Τρίγλια του Συλλόγου απανταχού Τριγλιανών και ο Σύλλογος Τριγλιανών Ραφήνας διοργανώνουν Εκδρομή - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - στο Βόλο - Πήλιο το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Ιουλίου.

- Περιμένουμε την συμμετοχή σας.

- Στο Πολιτιστικό Κέντρο ξεκινάμε τμήματα χορωδίας για νέα παιδιά από αρχές Ιούλη '99.

- Κάθε Δευτέρα απόγευμα έχουμε ανοικτό το Πολιτιστικό Κέντρο - Λαογραφικό μουσείο από τις 6.30 μ.μ. - 9.00 μ.μ.

- Κάθε Δευτέρα από 7.00 - 9.00 μ.μ. λειτουργεί η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τους πατριώτες μας από την ΡΑΦΗΝΑ, την συμμετοχή των νέων παιδιών στη ΧΟΡΩΔΙΑ μας, την συμμετοχή όλων σας, κάθε Δευτέρα απόγευμα να συζητήσουμε και να σας προσφέρουμε καφέ και γλυκά.

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ
Χάμα 1
Τ.Κ. 546 26
Εκδότης - Διευθυντής
Μήτσου Ιωακείμ
Πρόεδρος

Υπεύθυνοι Τυπογραφείου:
Α^{φοι} ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αν. Θράκης 21
Τηλ. 914.464

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΔΙΟΔΩΡΟΣ

Γεννήθηκε στην Τρίγλια στις 20 Φεβρουαρίου 1881. Γονείς του ήταν ο Σοφοκλής Καρατζής και η Ζωή το γένος Τιτάγκου. Τα πρώτα γράμματα διδάχθηκε στο σχολείο της πατρίδας του, μετά στην σχολή Κοντοσκαλίου του Βυζαντίου και τέλος στην Μεγάλη του Γένους Σχολή. Από την δευτέρα τάξη του Γυμνασίου, τέθηκε υπό την προστασία του μητροπολίτου Προύσης Ναθαναήλ.

Τελειώνοντας τις

ορφανοτροφείο αυτής.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1908, χειροτονείται διάκονος στον Ι. Ναό του χωριού Πλέβνας, όπου υπηρετεί επί δύο χρόνια.

Το 1910 όταν, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος, εξορίζεται για δεύτερη φορά απ' την Δράμα στην αγαπημένη του Τρίγλια, ο Μητροπολίτης Σερρών Χριστόδουλος καλεί τον Διόδωρον στις Σέρρες ως διευθυντή του εκεί εθνικού ορφανοτροφείου και



Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Διόδωρος

θεολογικές σπουδές του, το 1905 διορίστηκε, ύστερα από επιμονή του Μητροπολίτου Ναθαναήλ, διευθυντής στο σχολείο της Τρίγλιας από το 1905-1907 και κατόπιν προσλήφθηκε, ως διευθυντής, στο σχολείο Μουδανιών.

Το 1908, όταν ο συμπατριώτης του Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος, που βρισκόταν ως εξόριστος στην Τρίγλια, έφευγε και πάλι για την Δράμα, κάλεσε μαζί του τον Διόδωρον και τον διόρισε διευθυντή στο σχολείο Αλιστράτης και στο εθνικό

συχρόνως ως καθηγητή θεολογίας στο Γυμνάσιο Σερρών και στο ανώτερο Παρθεναγωγείο.

Αφού υπηρέτησε επί ένα χρόνο στις Σέρρες, ο συμπατριώτης του Μητροπολίτης Χρυσόστομος, που ανέλαβε τώρα την μητρόπολη Σμύρνης, τον κάλεσε ως αρχιδιάκονο και διδάσκαλο της Θεολογίας στην Ευαγγελική Σχολή και στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Σμύρνης.

Τότε συνέπεσε να χηρέψει η υπαγομένη στον Σμύρνης

Συνέχεια στην 7η σελίδα

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Πήραμε από την Δήμαρχο κ.Καραολάνη Αικατερίνη το πιο κάτω δελτίο τύπου:

Κατά το τελευταίο τρίμηνο ο Δήμος Τρίγλιας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησε σε σημαντικά βήματα σχετικά με την ανάπτυξη του και την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τα σημαντικότερα από αυτά συνοψίζονται παρακάτω:

1. Για τη βελτίωση της Επικοινωνίας των πολιτών:

α. Προμηθεύτηκε ο Δήμος τηλεφωνικό κέντρο με τρεις τηλεφωνικές γραμμές (51.205, 52.222, 52.221) και μία γραμμή Fax (52.041), προϋπολογισμού δαπάνης 1.205.370 δρχ.

β. Έγινε αναβάθμιση του Ταχυδρομείου με την εξυπηρέτηση των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Ελαιοχωρίων, Πετραλώνων και Κρήνης από αυτό, μετά την παρέμβαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Υφυπουργού μας κ. Χρ. Πάχτα.

2. Για την υγιεινή και καθαριότητα της περιοχής:

α. Προμηθευτήκαμε κάδους που τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία, της παραλίας κυρίως, προϋπολογισμού δαπάνης 1.976.500 δρχ.

β. Ανατέθηκε στο ΚΕ.ΠΑ.ΜΑΧ ανά δεκαπενθήμερο η εξέταση των νερών (μικροβιολογική και χημική), όλων των γεωτρήσεων και δεξαμενών προϋπολογισμού δαπάνης 3.540.000 δρχ.

γ. Προμηθευτήκαμε δύο χλοοκοπτικά και δύο θαμνοκοπτικά μηχανήματα για τα πάρκα του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης

796.601 δρχ.

δ. Προμηθευτήκαμε συσκευή δειγματοληψίας γύρεως προϋπολογισμού δαπάνης 2.824.120 δρχ.

ε. Ξεκίνησε η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Πλαγίων.

3. Πληρώθηκαν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών μέχρι σήμερα, περίπου τα 40.000.000 δρχ.

4. Έγινε αποδοχή χρημάτων και ψηφίσθηκαν οι πιστώσεις:

α. Ποσό 13.000.000 δρχ. από Γεν. Γραμμ. Αθλητισμού για αποπληρωμή έργων "Έργασίες στο Κοινοτικό γήπεδο του Δημ. Διαμ/τος Κρήνης".

β. Ποσό 26.000.000 δρχ. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για ανάγκες του ΚΑΠΗ Τρίγλιας.

5. Είναι υπό εκτέλεση τα έργα:

α. Αντικατάσταση Υδρευτικής Γεώτρησης στο Δημ. Διαμ/σμα Ν. Πλαγίων, προϋπολογισμού δαπάνης 12.994.298 δρχ.

β. Περίφραξη Νηπιαγωγείου Δ/Δ Ν. Τρίγλιας, προϋπολογισμού δαπάνης 4.127.000 δρχ.

6. Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου:

α. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

β. Προμήθεια επίπλων, προϋπολογισμού δαπάνης 3.416.926 δρχ.

γ. Παραλείφθηκε από το ΥΠ. ΕΣ. Δ.Δ.Α. ένα απορριμματοφόρο για την καθαριότητα των Δημ/κών Διαμ/των του Δήμου, στην έδρα και στην παραλία μας.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ '99

Στα “Χρυσοστόμια 97”, ο πρόεδρος του συλλόγου μας μιλώντας για την επέτειο κατέληξε λέγοντας:

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών μαζί με το παράρημά του στην Ν. Τρίγλια αποφάσισε να στεγάσει την μνήμη του Αγίου μας σε έναν περικαλή Ναό, που φιλοδοξούμε με την βοήθεια όλων σας, όλων των Μικρασιατών, όλων των πιστών να κτίσουμε σε οικόπεδο που ήδη παραχώρησε το

του Αγίου Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου και να ζητάμε τρoσευχόμενοι την εξ' ουρανού βοήθειά του.

Η φιλοδοξία μας αυτή βρήκε ανταπόκριση στις καρδιές πολλών Τριγλιανών. Με τις οικονομικές ενισχύσεις τους συγκεντρώσαμε ένα ποσόν που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε σε έναν ειδικό Μηχανικό-Αρχιτέκτονα την μελέτη των σχεδίων για την ανέγερση του Ιερού Ναού στα πρότυπα

εκδηλώσεις των “Χρυσοστομίων 99” να θέσουμε τον θεμέλιο λίθο.

Θέλουμε τα φετεινά “Χρυσοστόμια” να αποτελέσουν αφετηρία μιας νέας προσπάθειας συγκέντρωσης στην Ν. Τρίγλια όχι μόνο όλων των Τριγλιανών ανά τον κόσμο, αλλά και όλων των Μικρασιατών με την ευκαιρία της ανεγέρσεως του Ιερού Ναού.

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν με κάθε μεγαλοπρέπεια και αγάπη προς τιμήν του Αγίου και Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης και όλων των νεκρών της Μικρασιατικής καταστροφής καθώς και προς τους κτήτορες και ευεργέτες της Ν. Τρίγλιας.



Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Χρυσόστομος Σμύρνης

κοινοτικό συμβούλιο της Ν. Τρίγλιας.

Στόχος μας και φιλοδοξία μας είναι στον ιερό αυτόν Ναό κάθε χρόνο να γιορτάζουμε τα “Χρυσοστόμια” όλοι μαζί, όχι μόνον οι Τριγλιανοί, αλλά όλοι οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και να προσκυνάμε, όπως οι Πόντιοι στην Παναγία Σουμελά, όλοι μαζί οι Μικρασιάτες την μνήμη

της Πατοβασιλίσσας της Τρίγλιας της Μ. Ασίας.

Εκείνο που λείπει όμως είναι το οικόπεδο. Πιστεύουμε ότι η κ. Δήμαρχος θα κινηθεί όλες τις διαδικασίες και πολύ γρήγορα θα δώσει λύση στο θέμα αυτό για να μπορέσουμε και εμείς να επισπεύσουμε τις απαραίτητες ενέργειες μήπως και προλάβουμε τον Σεπτέμβριο, κατά τις

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Χρυσόστομος Σμύρνης, ο μεγάλος αυτός πατριώτης, ο φλογερός Δεσπότης, ο Εθνικός ήρωας, το ένα από τα λάβαρα της Ορθοδοξίας γεννήθηκε στην Τρίγλια της Βιθυνίας, μεγαλούργησε στην Δράμα και στην Μακεδονία, έγινε φάρος εθνικής ανάτασης και χριστιανικής ελπίδας και επισφράγισε, την πολυτάραχη και γεμάτη από χυμούς εθνικής, κοινωνικής και Χριστιανικής προσφοράς ζωή του, με τον μαρτυρικό του θάνατο στην Σμύρνη.

Αυτόν τον δικό μας άνθρωπο τον Χρυσόστομο Σμύρνης, φέρνουμε στην μνήμη μας αυτές τις μέρες που ολόκληρος ο Ελληνισμός θα τιμήσει την γεννοκτονία του Μικρασιατικού λαού, όπως επιτέλους η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε.

Αυτήν την γεννοκτονία θα τιμήσουμε και εμείς στα “Χρυσοστόμια” στην μνήμη του πιο φλογερού πατριώτη, του Δεσπότη μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΔΙΟΔΩΡΟΣ

Συνέχεια από την 6η σελίδα

επισκοπή Μοσχονησίων και ο Χρυσόστομος συνέστησε αυτόν στο Πατριαρχείο, το οποίο προήγαγε τον Διόδωρον στην κενή θέση.

Η χειροτονία του έγινε στον Ι. Ναό της Αγίας Φωτεινής στις 12 Μαρτίου 1911 και αφού πήγε στην επισκοπή του υπηρέτησε εκεί μέχρι το 1913, οπότε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος τον κάλεσε και τον τοποθέτησε επίσκοπο Καμπανίας.

Μετά τον δεύτερο συμμαχικό πόλεμο και για τρία συνεχή χρόνια διετέλεσε Επίσκοπος της περιοχής Σερρών προσφέροντας εθνικότερες υπηρεσίες στους παθόντες από τις βουλγαρικές ωμότητες.

Τέλος αφού επέστρεψε στην επισκοπή του, την Καμpanία, διεύθυνε το πνευματικό του ποιμνίο θεοπρεπώς.

Το πατριαρχείο εκτιμώντας τις υπηρεσίες του αυτές προς τους πρόσφυγες, προήγαγε την επισκοπή Καμπανίας σε Μητρόπολη το 1924 η δε Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προήγαγε τον επίσκοπο Διόδωρο σε Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης στις 9 Δεκεμβρίου 1930.

Στην Μητρόπολη αυτή παρέμεινε μέχρι το 1943 ενώ παράλληλα είχε εκλεγεί και ως συνοδικός στην Αθήνα.

Όταν η Σιατίστα κατελήφθει από τους Ιταλούς, ο Μητροπολίτης ανέπτυξε μεγάλη εθνική δράση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν αφ' ενός μεν να κάψουν οι Ιταλοί την Μητρόπολη Σιατίστης προς εκδίκηση αφ' ετέρου, όταν αργότερα βρισκόταν στην Αθήνα πλέον ο Διόδωρος, να συλληφθεί και να υποστεί μαρτύρια από τους Ιταλούς.

Τέλος τον Νοέμβριο του 1944 ο Μητροπολίτης Διόδωρος πέθανε στην Αθήνα τελειώνοντας μια πολυκύμαντη ζωή αφιερωμένη σε εθνική δράση και κοινωνική αγαθοεργία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η Γεν. Συνέλευση του παραρτήματος του συλλόγου μας στην Ν. Τρίγλια και εξελέγει το νέο Διοικητ. Συμβούλιο του.

Στην συνέλευση ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. **Καλπάκης Νικόλαος** αναφέρθηκε στις πολλαπλές και αξιόλογες δραστηριότητες του παραρτήματος την τριετία που πέρασε και αφού δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει σαν πρόεδρος, τόνισε την **αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια** του προς τον σύλλογο από όποια άλλη θέση και αν βρεθεί.

Ευχαρίστησε τέλος όλους τους συνεργάτες του στο

Διοικ. Συμβούλιο του παραρτήματος και τόνισε την άψογη και εποικοδομητική συνεργασία που είχε με το Διοικ. Συμβούλιο του Κεντρ. Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, Μήτσου Ιωακείμ αφού ευχαρίστησε όλο το απερχόμενο διοικ. Συμβούλιο του παραρτήματος για την συνεργασία του, τους συνεχάρει για την μεγάλη τους προσφορά προς την Τρίγλια και τους Τριγλιανούς.

Ιδιαίτερα εξείρε την πολύχρονη και πλούσια σε δράση παρουσία του κ. Καλπάκη Νικόλαου ως Προέδρου του Τοπικού μας Παραρτήματος με εκδηλώσεις και έργα

(Λαογραφικό Μουσείο) που σημάδεψαν μια από τις καλύτερες περιόδους του συλλόγου μας.

Στην συνέχεια ο Ταμίας κ. Μανουσαρίδης Χριστ. αναφέρθηκε στην διαχείριση των οικονομικών.

Τέλος εξελέγει το νέο Συμβούλιο που ήλθε σε σώμα ως κάτωθι:

Πρόεδρος: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΗ-ΜΠΑΡΜΠΗ
Αντιπρόεδρος: ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ
Ταμίας: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ
Δημ. Σχέσεων: ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΑΣΤΡΑΛΕΞΗ

Μέλη:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΑΛΠΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΥΣΤΑΖΟΣ
ΣΟΦΟΥΛΑ ΜΗΤΣΟΥ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ

Το Διοικ. συμβούλιο του συλλόγου μας συγχαίρει την **νέα Πρόεδρο κ. Σαράφη Χρυσούλα** και όλα τα μέλη του νεοεκλεγμένου συμβουλίου του Παραρτήματος μας στην Ν. Τρίγλια και τους εύχεται να συνεχίσουν με την ίδια αγάπη και το ίδιο ενδιαφέρον να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον σύλλογο και κατ' επέκταση σε όλους τους Τριγλιανούς.

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΗ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ "Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ"

γράφει η Χρυσούλα Σαράφη

Είναι λίγα χρόνια στον τόπο μας που κατοικούν μαζί μας Έλληνες Πόντιοι, που η μοίρα τους έγραφε ν' αφήσουν τα σπίτια τους, εκεί στην μακρυνή Ρωσία, στη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας του Καυκάσου και να προσπαθήσουν να ξαναδημιουργηθούν εδώ.

Πρόσφατα στη Ν. Τρίγλια ίδρυσαν ένα νέο σωματείο με την επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ "Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ".

Οι σκοποί του συλλόγου είναι:

1. α) Η πολιτιστική άνοδος των μελών των οικογενειών τους, η διαπαιδαγώγηση αυτών με τις παραδοσικές αξίες του Έθνους.

β) Η δημιουργία κοινωνικής αγωνιστικής συνείδησης, για μια καλύτερη ζωή.

γ) Η ανάπτυξη αισθημάτων ευθύνης, αγάπης και αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στα μέλη της ποντιακής κοινότητας.

δ) Η μελέτη, καταγραφή, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των μελών του συλλόγου.

ε) Στην δημιουργία προϋποθέσεων για την οικονομική και επαγγελματική αποκατάσταση όλων των μελών.

2. Η υλοποίηση των σκοπών και στόχων του Συλλόγου θα επιδιωχθεί στα πλαίσια των νόμων που διέπουν την Ελληνική Πολιτεία και σε αρμονία με τους ηθικούς και πολιτιστικούς κανόνες που διέπουν την Ελληνική κοινωνία.

Ως μέλη του Συλλόγου εγγράφονται όλοι οι Ελληνικής καταγωγής

πόντιοι, που επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν από τις δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει δεκτό στο σύλλογο και κάθε άλλο πρόσωπο ποντιακής καταγωγής.

Για το λόγο αυτό όσοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να γίνουν μέλη να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σχετική αίτηση.

Μετά από Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου έγιναν εκλογές και το νεοεκλεγμένο **Διοικητικό Συμβούλιο** συγκροτήθηκε σε σώμα. **Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:**

Πρόεδρος: Τσατσαλίδης Αλέξανδρος

Αντιπρόεδρος: Καραγκάσεβ Τιμούρης
Γεν. Γραμματέας: Κακουλίδου Εύα
Ταμίας: Ανθυμιάδης Γιώργος
Μέλοι: Κακουλίδης Ηρακλής
Τσατσαλίδης Αριστοτέλης
Ιωαννίδου Μαρίνα
Αναπληρωματικά μέλη: Φαχίρωβ Αθανάσιος
Κερασιδης Σάββας
Εξελεγκτική επιτροπή: Ιωαννίδης Μιχαήλ
Σαμαρτζίδης Ηλίας
Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο αύριο για τις οικογένειές τους και την κοινωνία μας, εύχομαι ειλικρινά, να συνεχίσουν δυναμικά για ν' αναπτυχθούν και να πετύχουν.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ Π.Ο.Τ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό έγινε η Γεν. Συνέλευση του Παναθηναϊκού Ομίλου και εκλέχτηκε η Νέα Διοίκηση του που αποτελείται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Αραμπατζής Γρηγόρης
Αντιπρόεδρος:

Καρασάββας Κων/νος
Γεν. Γραμματέας: Δάνος Δημήτριος
Ταμίας: Καρπούζας Κων/νος
Γεν. Αρχηγός: Εζίνελης Νικόλαος
Έφοροι: Κάπαλος Δημήτριος

Κουτσουμίδης Δημοσθένης
Υπεύθυνοι Παιδικού Τμήματος: Παναβούλας Αντώνης
Κακαρίνος Αγαπητός
Ξανθόπουλος Γιάννης

Ο Σύλλογος των απανταχού Τριγλιανών και το

Παράρτημά του στην Ν. Τρίγλια **συγχαίρουν** την νέα Διοίκηση του Π.Ο.Τ. Ν. Τρίγλιας και τους **εύχονται κάθε επιτυχία** στο έργο τους. **Καλή επιτυχία** εύχονται και στον **νέο προπονητή** της ομάδας συμπατριώτη μας κ. Βουλγαράκη Γιάννη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Ένα από τα ευχάριστα γεγονότα της σχολικής χρονιάς που πέρασε ήταν και η συμμετοχή των παιδιών του Ενιαίου Λυκείου Ν. Τρίγλιας, που παρακολούθησαν το μάθημα της αισθητικής αγωγής στους θεατρικούς αγώνες στην Κοζάνη. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση, να οικειοποιη-

αξία τον εγχειρήματος συνίσταται στην προώθηση της συνασθηματικής και αισθητικής καλλιέργειας των μαθητών και στη συμβολή του ανοίγματος του σχολείου στην κοινότητα. Η παράσταση ήταν έτοιμη να παρουσιαστεί στις 23.5.99 στο θέατρο της Αγίας Παρασκευής αλλά οι καιρικές συνθήκες επέβαλαν τη ματαιώσή της.

Η εμπειρία ήταν



Διάλειμμα πρόβας της θεατρικής ομάδας

θούν το χώρο του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και να ζήσουν την εμπειρία της παρουσίασης μιας θεατρικής παράστασης στο κοινό. Η παιδαγωγική

δημιουργική και γόνικη και ελπίζω επαναλήψιμη.

ΙΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Τρίγλιας πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα στις 23, 24 & 25 Απριλίου για τους μαθητές των Α' και Β' τάξεων του Λυκείου.

Ύστερα από ενδιάμεσες στάσεις, φθάσαμε στη Νεάπολη Κοζάνης όπου και γευματίσαμε.

Στη συνέχεια κάναμε στάση στην Κόνιτσα όπου επισκεφθήκαμε την περίφημη γέφυρα του Αώου ποταμού, και φθάσαμε τέλος στον προορισμό μας που ήταν τα Γιάννενα.

Επισκεφθήκαμε το σπίτι του Αλή Πασά καθώς και το νησάκι της κυρά-Φροσύνης, το Ιστορικό Μουσείο του Βρέλλη όπου εκτίθενται πολλά κέρνα ομοιώματα από την Αρχαία Ελληνική

Ιστορία μέχρι τη Νεώτερη και σύγχρονη. Κατόπιν επισκεφθήκαμε το Σπήλαιο του Περάματος και στη συνέχεια πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Φθάσαμε στο Μέγισοβο όπου και σταματήσαμε για φαγητό και απολαύσαμε το περίφημο κοκορέτσι Μετσόβου - κοντοσουβλι - γίδα βραστή κ.λ.π. η επόμενη και τελευταία στάση έγινε στην Καλαμπάκα. Στις 10 η ώρα το βράδυ επιστρέψαμε στην Τρίγλια κατάκοποι από το κοπιαστικό ταξίδι αλλά πολύ χαρούμενοι γιατί αποκομίσαμε τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο από τη διαδρομή όσο και προ παντός από τους χώρους που επισκεφθήκαμε.

Παναγιώτης Χ. Μπρόζος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Παράρτημα στην Ν. Τρίγλια του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: “**Σ κ ε π ή Πολιτιστικού Κέντρου Λαογραφικού Μουσείου**”.

Η εκτέλεση του παρόντος έργου χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του Δ.Σ.

την 13ην Ιουλίου 1999 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Συλλόγου στο Πολιτιστικό Κέντρο - Λαογραφικό Μουσείο τηλ.: 51.105.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες ως μέλη στο Σύλλογό μας και εργοληπτικές επιχειρήσεις του Δήμου Τρίγλιας.

για το Δ.Σ. η πρόεδρος
Χρυσούλα Σαράφη

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

Στις 18 Ιουνίου 1999 ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, η Δ/ση και ο Σύλλογος των καθηγητών και το μαθητικό συμβούλιο της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου Ν. Τρίγλιας οργάνωσαν αποχαιρετιστήρια βραδιά όπου συμπιερίληφθηκε και η τελετή απονομής απολυτηρίων στους μαθητές που αποφοίτησαν το σχ. έτος 1998-99.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο κέντρο “Μαγαζάρα” της πανέμορφης παραλίας μας.

Παρόντες ήταν όλοι οι αποφοιτήσαντες μαθητές του Λυκείου, οι γονείς τους, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και καθηγητές του Λυκείου.

Την έναρξη της τελετής έκανε ο Λυκειάρχης με τον

Στη συνέχεια ο διευθυντής του Λυκείου ανέειμε τα απολυτήρια στους μαθητές και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων τους χάρισε αναμνηστικά καπελάκια και το βιβλίο του κ. Τσίτερ “**Η Τρίγλια του Κυανού κόλπου**”.

Εμείς οι καθηγητές αποχαιρετούσαμε τα παιδιά με τα οποία περάσαμε έξι χρόνια μαζί. Τα παιδιά με τα οποία πικραθήκαμε - διαφωνήσαμε πολλές φορές αλλά πάνω απ' όλα τα παιδιά τα οποία αγαπήσαμε και αγωνισθήκαμε γι' αυτά.

Και τώρα που τα βλέπουμε έτοιμα να ριχτούν στο στίβο της ζωής τους ευχόμαστε το καλύτερο. Τους ευχόμαστε δύναμη για να κερδίσουν ότι επιθυμούν, να κερδίσουν την

ίδια την ζωή.

Οι νεαροί Σπαρτιάτες όταν ανδρών όταν υπόσχονται στους γερωντ



Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων με τον Δ/ντή του Λυκείου στην εκδήλωση

Σαράφη προέδρου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και τέλος ο λόγος της προέδρου του μαθητικού συμβουλίου της Γ' Λυκείου, μαθήτριας Βασιλικής Οικονομίδου.

ότερους: **εμείς θα γίνουμε καλύτεροι.** αυτό ευχόμαστε στα παιδιά μας, ν' αγωνίζονται πάντα για το καλύτερο.

Οι καθηγητές του Λυκείου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Για τον Σύλλογο και την εφημερίδα "Τριγλιανά Νέα"

Κατσάνος Γεώργιος	4.000 δρχ.	Ασθενίδου Αφρούλα	12.000 δρχ.
Προύσαλη-Παυλάκη Βούλα	12.000 δρχ.	Κοκκαλάς Αλέξης	2.500 δρχ.
Σαλαγκούδη Άρτεμης	5.000 δρχ.	Δόμνας Δήμητ. (Καναδά)	10.150 δρχ.
Κυριμιλίδης Ηλίας	2.000 δρχ.	Ορφανίδου - Τζιούκα	2.000 δρχ.
Κοκαλίδης Χρυσός.	5.000 δρχ.	Μπαξεβάνη Χαρίκλεια	2.000 δρχ.
Μαστραντώνη Αφρούλα	2.000 δρχ.	Δημάδη Χαρίκλεια	22.000 δρχ.
Σακελαρίδης Σταύρος	2.000 δρχ.	Ιωαννίδου Χαρίκλεια	4.000 δρχ.
Ρούσκα Αναστασία	2.000 δρχ.	Καρατσέκου Ιφιγένεια	4.000 δρχ.
Μελκής Κων/νος	10.000 δρχ.	Τσανταρμά Μαρία	8.000 δρχ.
Βογιατζή Αναστασία	5.000 δρχ.	Ταυλαρίδου - Δημητρακού	15.000 δρχ.
Κεφαλά Ηρώ	2.000 δρχ.	Γρηγορίου - Σγουρή	5.000 δρχ.
Σπύρογλου Ευθυμία	14.000 δρχ.	Λυτροκαπή - Δημητριάδου	2.500 δρχ.
Σαρρής Δημήτριος	5.000 δρχ.	Δημητριάδης Χαράλαμπος	2.500 δρχ.
Τσακανίκα Ιωάννα	5.000 δρχ.	Κοκκαλάς Ιωάννης	2.500 δρχ.
Βικία Αικατερίνη	2.000 δρχ.	Καρράς Παναγιώτης	2.000 δρχ.
Μήτσου Ιωακείμ	5.000 δρχ.	Σακελαρίδης Β.	2.000 δρχ.

Για την ανέγερση του Ιερού Ναού
Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης

Ανώνυμοι 20.000 δρχ. στη μνήμη Δημητρίου Στυλιανού και Χρήστου.

Ο κ. Κήτας Χρήστος και Φρόσω 10.000 δρχ. στη μνήμη των γονέων τους.

Η κ. Ταυλαρίδου Μαρία 50.000 δρχ. στην μνήμη του ανεψιού της Παναγιώτη Φ. Δημητρακού.

Η κ. Μορφούλα Βαμβακά 30.000 δρχ. στη μνήμη: του συζύγου της Δημητρίου Βαμβακά, της αδελφής της Μιμίκας Χρυσοφίδη - Νάνου και του αδελφού της Λάζαρου Χρυσοφίδη.

Η κ. Μαρία Δημητρακού 30.000 δρχ. αντί στεφάνι στη μνήμη Λάζαρου Χρυσοφίδη και Μιμίκας Χρυσοφίδη - Νάνου

Ο κ. Δόμνας Δημήτριος (Καναδά) 20.000 δρχ. στη μνήμη των γονέων του

Ο κ. Νικολαΐδης Δημήτριος 12.000 δρχ.

Για το Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου
στην Ν. Τρίγλια

Ο κ. και η κ. Κωνσταντίνου Βακαλοπούλου και η κ. Λιλίκα Σαλμάνη πρόσφεραν 50.000 δρχ. στη μνήμη των γονέων τους Ιωάννου και Ευθαλίας Βακαλόπουλου.

Ο κ. και η κ. Δρούζου Νικολάου και 10.000 δρχ. στην μνήμη Ιωάννου και Ευθαλίας Βακαλόπουλου

Η κ. Καμίνη Πέρσα 5.000 δρχ. στη μνήμη του Παύλου Παπαγεωργίου

Ο κ. και η κ. Δρουμπουνέτη Αναστασίου 20.000 δρχ. στη μνήμη της μητέρας τους Μαριάνθης.

Η κ. Φανή Κουλούρη 15.000 δρχ. στη μνήμη του αδελφού της Αθανασίου Κουλούρη.

Ένα διαφορετικό απόγευμα

γράφει: η πρόεδρος του Παραρτήματος μας στην Ν. Τρίγλια Χρυσούλα - Σαράφη Μπαρμπή

Την Δευτέρα 31 Μαΐου '99 στα πλαίσια των απογευματινών ψυχαγωγικών περιπάτων του Συλλόγου μας, επισκεφθήκαμε δυο διαφορετικούς χώρους:

1) Το παιδικό χωριό Βορείου Ελλάδος

Πάνω στο βουνό του Φιλύρου, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ χρωματιστό, χαρούμενο, άνοιξε την

αγκαλιά του για κάποια ορφανά και κάποια πονεμένα Ελληνόπουλα. Για να βρουν αυτά τα παιδιά αγάπη, στοργή αλλά και αγωγή βασισμένη στην Ελληνική Ορθόδοξη Παράδοση.

Το παιδικό χωριό δέχεται παιδιά προσχολικής ηλικίας και θα προσφέρει σ' αυτά οικογενειακή φροντίδα και στήριξη ως την ενηλικίωσή τους μαζί με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να γίνουν άξιοι και υπεύθυνοι πολίτες.

Σ' αυτό το έργο ο καθένας

μας μπορεί κάτι να προσφέρει μικρό ή μεγάλο.

Η δικιά μας προσφορά ήταν σε τρόφιμα και χρήματα και πρόσθεσε στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της εκδρομής μας την συμπαράσταση σ' ένα έργο αγάπης.

Για την αυριανή κοινωνία που πρέπει να είναι πιο όμορφη, πιο ευτυχισμένη.

2ον) επισκεφθήκαμε τα λουτρά του Λαγκαδά. Είναι Δημοτική επιχείρηση εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών. Βρίσκονται 19 χλμ.

Β.Α. της Θεσσαλονίκης στην πόλη του Λαγκαδά.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας χρονολογούνται από το 900 μ.μ. και κατασκευάστηκαν από τον στρατιωτικό γιατρό του Βυζαντίου Ιουστινιανό.

Η συστηματική οργάνωση της λουτρόπολης του Λαγκαδά άρχισε το 1925.

Μετά την ξενάγησή μας στο χώρο απολαύσαμε το καφέ μας και επιστρέψαμε αργά το βράδυ στην Ν. Τρίγλια.

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ - ΤΙΣΕΣ

Δώστε την συνδρομή σας (2.000 δρχ. τον χρόνο) στο σύλλογο,
ενισχύστε την εφημερίδα μας τα

"ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ ΝΕΑ"

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γάμοι

Ο Ιωάννης Συρόπουλος & η Χριστίνα Ζουμέκα
 Ο Δημήτριος Λάμπρου & η Παναγιώτα Κουτρουμάνη. Κουμπάρος ο Γιάννης Καραμπουρνού
 Ο Κωνσταντίνος Τσέργας & η Παρασκευή Χαρίση. Κουμπάρα η Αναστασία Γιοβάνογλου
 Ο Ευστράτιος Ευγενίου & η Σουλτάνα Κάνδραλη. Κουμπάρος ο Ευγενίου Ευστράτιος
 Ο Ιωάννης Μπατζές & η Λουίζα Γουατλι. Κουμπάρος ο Καρύδας Σπύρος.

Γεννήσεις

Ο κ. Βασίλης Καλπάκης και η σύζυγός του Μαρία απέκτησαν αγόρι.
 Ο κ. Ευγένιος Πηνιώτης και η σύζυγός του Μαρία Τσάκωνα απέκτησαν κορίτσι.
 Ο κ. Κυπριώτης Ιωάννης του Αν. και η σύζυγός του Ασπασία απέκτησαν αγόρι.
 Ο κ. Γαρίτσης Βασίλης του Εμαν. και η σύζυγός του Μάγδα απέκτησαν κορίτσι.
 Ο κ. Αθανασίου Σάκης και η σύζυγός του Ατζέμη Φαίδρα απέκτησαν αγόρι.
 Ο κ. Λάμπρος Δημήτρης και η σύζυγός του Ρίτσα Κοτσαφτίκη απέκτησαν αγόρι.
 Ο κ. Κώστας Σπανδωνής και η σύζυγός του Βάσω απέκτησαν αγόρι.

Βαπίσεις

Ο κ. Αναστάσιος Καλαϊτσεβ και η σύζυγός του Λίλη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ελισάβετ.
 Ο κ. Γκίβι Καλαϊτσεβ και η σύζυγός του Κίτσα βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ειρήνη. Νουνά η κ. Ζωή Μήτσου.
 Ο κ. Ζουρικό Ιωαννίδης και η σύζυγός του Ινάρα βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Τατιάνα.

Ο κ. Αντώνιος Ευσταθίου και η σύζυγός του Μαριάννα βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Συρματένια. Νουνά η κ. Βαρβάρα Βογιατζή.

Ο κ. Νικόλαος Καμπάνης και η σύζυγός του Χριστίνα βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Αικατερίνη. Νουνά η κ. Αικατερίνη Μήτσου υπό την Ραφήνα.

Ο κ. Νικόλαος Κασαβός και η σύζυγός του Παρασκευή βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ευθυμία. Νουνός ο κ. Αντώνιος Κρεμμύδης.

Ο κ. Κων/νος Μιχαηλίδης και η σύζυγός του Αναστασία Μούμογ.ού βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Δέσποινα. Νουονός ο κ. Κώστας Τσιφλικλής.

Ο κ. Θείδωρος Γιάννογλου και η σύζυγός του Μαρία βάπτισαν το αγόρακι τους και το ονόμασαν Βασίλειο. Νουνός ο κ. Αναστάσιος Καραποσόλου.

Θάνατοι

Ο Παύλος Παπαγεωργίου, ετών 66

Ο Ανοστάσιος Λάλλος, ετών 60

Η Κρυσταλία Συροπούλου, ετών 55

Η Σο υ ρ μ ε λ ή Χατζηπααγιώτου, ετών 78.

Ο Αναστάσιος Καμπάς, ετών 78.

Ο Νικόλαος Καλαμπόκας

Ο Σοφοιλής Βουτσάς, ετών 70

Ο Αθανάσιος Κουλούρης, ετών 85.

Ο Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Μαυρόπουλος, ετών 71.

Η Μαρία Παυλίδου - Ελευθερίου.

στην Θεσσαλονίκη

Η Μιμίκα Χρυσάφιδη - Νάνου, ετών 64

στη Βραζιλία

Ο Λάζαρος Χρυσάφιδης, ετών 74.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Προς τον Υφ/ργό Εθνικής Οικονομίας κ. ΠΑΧΤΑ ΧΡΗΣΤΟ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Για τη γενναιόδωρη οικονομική επιχορήγηση προς το Σύλλογο των απανταχού Τριγλιανών -Παράρτημα Ν. Τρίγλιας, ύψους 3.500.00 δρχ. ποσού που θέλει διατεθεί για τη σκεπή του Πολιτιστικού κέντρου Λαογραφικού μουσείου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και στην αγορά ενός Η/Υ.

Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε ΥΓΕΙΑ και ΔΥΝΑΜΗ στο δύσκολο έργο που επιτελείτε.

Η Πρόεδρος, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΗ, Ο Γεν. Γραμματέας ΚΩΝ. ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ

Ο σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων και η Δ/ση του Ενιαίου Λυκείου Ν. Τρίγλιας ευχαριστούν το Παράρτημα του Συλλόγου Τριγλιανών Ν. Τρίγλιας για την δωρεά βιβλίων με τίτλο “ΤΡΙΓΛΙΑ του κυανού Κόλπου Προποντίδος” του ιατρού Αποστ. Τσίτερ, προκειμένου να διατεθούν στους τελειόφοιτους του Λυκείου.

Ο σύλλογός μας και το παράρτημά του στην Ν. Τρίγλια ευχαριστούν θερμά:

Την οικογένεια του αείμνηστου πατριώτη μας Ιατρού **Απόστολου Τσίτερ** για τα βιβλία που μας έστειλαν από την βιβλιοθήκη του Ιατρού για την **Δανειστική Βιβλιοθήκη** του Παραρτήματος του Συλλόγου Τριγλιανών.

*

Τον κ. **Κωνσταντίνο Μελκή** για την δωρεά του στη **Βιβλιοθήκη μας** α) Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια της Μορφωτικής Εταιρείας (τόμοι 24) β) Δίτομο εγκυκλοπαιδικό Λεξικό “Ελλάς”.

*

Τον κ. **Φώτη Δημητρακό** για το ενδιαφέρον του προς τον Σύλλογο.

Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίγλιας αισθάνονται την ανάγκη να μεταφέρουν τις

ευχαριστίες τους προς τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ κ. **Νικόλαο Βεζυρτζή** για την προσφορά του προς το Δήμο μας. Οι τέσσερις στάσεις που μας δωρίσατε ήδη κοσμούν την έδρα του Δήμου μας και το Δημοτικό διαμέρισμα των Ελαιοχωρίων. Ελπίζουμε και στο μέλλον να έχουμε την συνεργασία και τη βοήθειά σας.

Η Δήμαρχος, Αικ. Καραολάνη

Εύχομαι στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος Ν. Τρίγλιας του Συλλόγου Τριγλιανών με πρόεδρο την αξιόλογη **Χρυσούλα Σαράφη** κάθε προκοπή και ευημερία.

Επίσης στον κ. **Ν. Καλπάκη** απερχόμενο πρόεδρο αλλά και σ’ όλο το Δ.Σ. που επί σειρά ετών προσπάθησαν να μας αφήσουν ένα μεγάλο έργο, τους οφείλουμε την αναγνώρισή μας.

Εύχομαι η συμβολή τους να συνεχίσει νάναι ωφέλιμη και σ’ αυτό το Δ.Σ. για την προκοπή του συλλόγου μας.

Καλλιόπη Γιατζητζόγλου

Συγχαρητήρια

Η Μαγδαληνή Νυστάζου πήρε το πτυχίο της Φιλολόγου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

Ο σύλλογος Τριγλιανών την συγχαίρει και της εύχεται καλή σταδιοδρομία.

Ο Ιορδάνης Μαμελετζής πήρε το πτυχίο της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

Ο σύλλογος Τριγλιανών τον συγχαίρει και του εύχεται καλή σταδιοδρομία.

Η Δήμαρχος και το Δ.Σ. του Δήμου Τρίγλιας, συγχαίρουν το προσωπικό που υπηρετεί στον Α.Σ. Ν. Τρίγλιας και εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους για τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν οι αστυνομικοί για την ανακάλυψη-σύλληψη δραστών κλοπής χρυσαφικών-κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων, που αφαιρέθηκαν από κατοικίες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ω Ο Υ 0 2 0 1 0 / 3 1 / 9 9

ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΠΡΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
- ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
- ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

- ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ Η/Υ

